

BEKNOPTE GELOOFSVERKLARING

Ik (Anke) geloof dat het zichtbare en onzichtbare leven is geschapen door een almachtig, alwetend, superintelligent wezen, dat ik hierna GOD zal noemen. Ik geloof dat GOD er altijd is geweest en er ook altijd zal zijn en dat HIJ de bron van alles is.

Ik geloof dat GOD o.a. door middel van taal Zichzelf aan mensen bekend maakt. Ik geloof dat HIJ zelf mensen heeft uitgekozen om op te schrijven wat HIJ ons bekend wil maken.

Ik geloof dat het eerste hoofdstuk van het boek Genesis (ong. 6000 jaar oud) uit de Bijbel de allereerste woorden bevat, die ooit zijn vastgelegd. In dit boek noemt GOD Zichzelf “DE ENE,” maar ook “IK BEN DIE IK BEN.”

Ik geloof dat GOD in de 70 boeken, die samen de Bijbel vormen, Zichzelf, Zijn “Plan” en Zijn beloften aan mensen bekend maakt.

Sinds 2007 bestudeer ik met een groep buitenkerkelijke mensen (dit gebeurt wereldwijd) de oudste, met de hand geschreven, Bijbelboeken vanuit de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse taal, waardoor duidelijk wordt hoeveel fouten er zijn gemaakt (soms opzettelijk!) met de diverse vertalingen!

Hierdoor wordt er al eeuwenlang in de christelijke kerken en gemeenten een andere boodschap verkondigd, dan die de oorspronkelijke Bijbel zelf leert!

Als ik hieronder over de inhoud van de Bijbel schrijf, dan bedoel ik dus die oude, handgeschreven boeken!

De boodschap van de oorspronkelijke Bijbel is er één van hoop en een heerlijke toekomstverwachting **VOOR DE HELE SCHEPPING!!**

De Bijbel vertelt dat GOD een onzichtbare kracht/energie/geest is, maar dat het allereerste dat HIJ geschapen heeft een, voor ons zichtbare en uiterlijk op ons gelijkende, afbeelding van Hem is (vergelijk het met een vertegenwoordiger of bemiddelaar).

De Bijbel stelt GOD voor als de volmaakte Vader. De schepping wordt voorgesteld als een zwangere vrouw en Gods zichtbare afbeelding als de Zoon van GOD. Het is deze Zoon, als eerste geschapen, die vervolgens het overige leven geschapen heeft. Het leven is dus *uit* GOD de Vader en *door* de Zoon. De Zoon is geschapen om de onzichtbare Vader bekend te maken bij Zijn schepselen/kinderen. De Zoon heeft ong. 33 jaar in een sterfelijk lichaam op aarde geleefd (in Israël) en droeg toen de naam Jezus Christus.

De Bijbel zegt dat Jezus opnieuw naar de aarde terug zal komen in een onvergankelijk lichaam om voor lange tijd als een rechtvaardige koning te regeren (vanuit Jeruzalem) over de volken. Dan zal er vrede op aarde zijn.

De Bijbel leert dat GOD alles bepaalt. Mensen hebben een wil, maar geen vrije wil. We worden voortdurend beïnvloed door allerlei emoties en omstandigheden waarvan GOD de regisseur is. Door onze reacties hierop werken we onbewust mee aan GODs plan (de onthulling van Zijn identiteit aan Zijn schepping).

We zijn op aarde om te leren, om ervaring op te doen met goed en kwaad, om daardoor te gaan beseffen wat deze begrippen inhouden. Zonder een beperkte ervaring met kwaad kunnen we nu en later niet genieten van al het goede dat GOD ons geeft en nog overvloediger zal geven.

Het kwaad in de wereld is er slechts tijdelijk, wanneer het zijn taak heeft vervuld, zal het door GOD worden afgeschaft, net als de dood!!!

En wanneer dat gebeurt (pas helemaal aan het einde van GODs plan; we hebben nog ongeveer 25% te gaan) zullen alle mensen (in een bepaalde volgorde) net als Jezus een onvergankelijk lichaam krijgen!!

De Bijbel leert dus niet dat mensen na het sterven direct verder leven op een andere wijze, de Bijbel zegt dat de dood als een diepe, droomloze slaap is, waarin we ons van niets bewust zijn en tot niets in staat zijn.

Alle mensen zullen na hun dood eens weer levend worden gemaakt om door Jezus geoordeeld te worden voor wat betreft hun daden en de keuzes en plannen die ze tijdens hun leven in hun hart overwogen. Sommigen zullen na dat oordeel voor een bepaalde tijd opnieuw ter dood gebracht worden. De overigen leven verder op aarde in een vernieuwde schepping, maar nog wel in een sterfelijk lichaam, totdat GODs plan helemaal voltooid is en alle mensen voor altijd onsterfelijk gemaakt zullen worden.

Wanneer het kwaad en de dood uiteindelijk zijn afgeschaft en de hele schepping beseft wie/wat GOD is, dan zullen alle schepselen Hem liefhebben. GOD zal dan "alles in allen zijn," het plan is voltooid. En dan breekt er een nieuwe fase in ons leven aan. Hoe die er precies uit zal zien, daar zegt de Bijbel weinig over, behalve dat het toekomstige leven zo heerlijk zal zijn, dat we aan ons huidige bestaan niet eens meer zullen willen denken. Alles wat GOD heeft geschapen leeft dan in volledige harmonie met Hem en met elkaar. Dat is wat ik geloof.
