

Geloofsvragen van een zoekende gelovige

Met deze vragen heb ik meer dan 30 jaar rondgelopen, bij de 'Vergadering van Gelovigen' en andere evangelische gemeenten. Ontelbare boeken heb ik gelezen om antwoorden te vinden, navraag gedaan bij medegelovigen (waarvan een enkeling zei dat ik dit soort vragen eigenlijk niet eens mocht hebben...)

Totdat God mijn ogen en verstand opende en lectuur (en internet!) op mijn pad bracht die onderstaande vragen stuk voor stuk konden beantwoorden.

Inmiddels begrijp ik dat Hij mij 'gewoon' aan het voorbereiden was voor Zijn waarheid.

- Waarom plaatste God de verboden 'boom van kennis van goed en kwaad' in het paradijs, zonder hek er omheen? (Gen.2:9)
- Wist God echt niet of Adam en Eva van de boom zouden eten? Hij is toch alwetend? (1Joh.3:20) Hij heeft toch zelf hun hersens ontworpen?
- God had gezegd dat Adam en Eva zouden sterven als ze van de verboden boom zouden eten (Gen.2:17). Maar ze wisten toch niet dat de dood iets ergs was? Is dat niet hetzelfde als wanneer je tegen een klein kind zegt: 'Pas op, het vuur is heet,' terwijl het kind niet weet dat 'heet' pijn doet?
- God is liefde (1Joh.4:8), maar alleen voor wie Hem gehoorzaamt, wordt er geleerd. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Dat doet de maffia toch ook?
- God is volmaakt. God heeft alles gemaakt. Alles is uit God (Rom.11:36). Waar komt dan het kwaad vandaan?
- In Jesaja 46:10 staat dat God vanaf het begin het einde al weet. Maar de mens heeft toch een vrije wil? Hoe kan God dan weten hoe iets afloopt?
- God wil dat alle mensen worden gered (1Tim.2:4). Waarom gebeurt dat dan niet gewoon? God is toch almachtig?
- Hoe komt het dat *ik wel* in God kan geloven en zoveel anderen niet, terwijl sommige mensen zeggen dat ze dat best wel graag zouden willen, maar het gewoon niet kunnen begrijpen?
- Als de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn uiteindelijke bestemming, dan zit God dus maar gewoon een beetje af te wachten wat ze zullen gaan kiezen? Maar als Hij alwetend is, dan weet Hij dus wat ze zullen gaan kiezen. En als ze dan het verkeerde kiezen, dan laat God hen dus maar gewoon verloren gaan? Terwijl Hij liefde is? (1Joh.4:8)
- En al die mensen, die in hun leven nooit van God horen en dus geen persoonlijke keuze voor Jezus kunnen maken? Hebben die dan maar gewoon pech gehad dat ze op de verkeerde plek geboren zijn?

- Hoe kan ik nou ooit van de hemel genieten en echt van God houden als straks mijn ongelovige dierbaren voor altijd in de hel zitten of vernietigd zijn???? Diezelfde God heeft toch gezegd dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf?!

- Jezus heeft gezegd dat we onze vijanden moeten liefhebben (Matt.5:44). En God stuurt zijn vijanden gewoon naar de hel? Dus wij moeten beter zijn dan God???

- Zelf zou ik nooit iemand aan wie ik een hekel heb voor altijd willen straffen/pijnigen, dat zou ik niet over mijn hart kunnen krijgen, zelfs niet bij een seriemoordenaar. Hoe bestaat het dan dat ik, als schepsel, meer liefde in me heb dan mijn Schepper Zelf heeft?

- Als je bedenkt hoe weinig christenen er op de wereld zijn, dan betekent dat dus dat straks de meerderheid van de mensen in de hel zit, of vernietigd wordt (ja, wat is het nou eigenlijk?). Dan heeft Satan dus gewonnen en heeft God verloren. Toch?

- Er wordt geleerd dat Satan eens de mooiste engel was en toen zomaar in opstand kwam tegen God. Er zijn heel veel engelen. Wie garandeert ons dat er in de toekomst (nieuwe hemel/aarde) niet opnieuw zo iets gebeurt en de boel weer in de soep loopt?

- Satan zal voor 1000 jaar gebonden worden als Jezus op aarde regeert en daarna weer voor korte tijd losgelaten worden om de volken te verleiden (Openb.20:1-3). Waar is dat goed voor? Dan gaan er toch nog meer mensen verloren? Terwijl God wil dat alle mensen gered worden! (1Tim.2:4)

Anke