

## ADOPTIEKIND

(voor mijn zoon Yuri, geboren in Thailand)

Ze zeggen dat je niet op me lijkt  
maar wat blijkt?  
Je ogen, je handen en je hart  
zitten op dezelfde plaats als bij mij.  
Als ik jou zie lachen denk ik:  
wie van ons beiden  
is er nu het meeste blij?  
Onze relatie vindt men nogal apart.  
Oké, je groeide niet ónder  
maar ín mijn hart!  
En men oordeelt: zo'n liefde  
bloedt vroeger of later dood.  
Zijn jouw bloed en mijn bloed  
dan niet even rood?  
En soms hoor ik hen denken:  
'k geloof nooit dat ze genoeg  
van hem houdt.  
Nou, mijn tranen om jou, kind  
smaken dubbel zout!  
Maar ze blijven volhouden  
dat ze niets kunnen zien van mij in jou.  
Waarnaar kijken ze nou..?

*Anke Pronk-Waterlander*