

ALPEN

Als koningen staan ze daar
en de bergwind blaast
hun legenden door mijn haar.

Onbeweeglijke pracht
eeuw na eeuw
koele trots, eeuwige sneeuw.

De stilte is er hoorbaar
Gods aanwezigheid haast tastbaar.

Niets ter wereld
maakt me zó onbeduidend klein
alsof in hun nabijheid
iets belangrijk zou kunnen zijn.

Zo lang ik leef
zal mijn wezen naar hen verlangen
houden ze mijn hart
tussen hun hellingen gevangen.

Anke Pronk-Waterlander