

## ALWEER KERST...?!

Heer, geef me kracht voor de december kolder  
de ballen en slingers moeten weer van zolder.  
't Is nog maar nauwelijks Advent  
maar 'k zie overal de nieuwste kerstboomtrend.  
O, kon ik het maar overslaan.  
Wat moet ik dit jaar eten, Heer?  
Wat trek ik dit jaar aan?  
Neem ik ree- of hazenrug, of toch misschien fazant?  
Ga 'k naar de Mis in zwart met lovertjes  
of in romantisch kant?  
En wanneer geven we kado's?  
Met Kerst? Of toch maar weer met Sint?  
En wie nodigt dit jaar tante Toos?  
Ze morst zo met het eten; is bijna stekeblind.  
Zo'n hele, lange kerstdag, Heer, in vrede met elkaar...  
'k Ben blij dat ik de tweede dag kan rusten,  
op de meubelboulevard.  
Daar loop ik me dan af te vragen  
hoe 't destijds was bij Jozef en zijn vrouw,  
hoe 't ook alweer geschiedde in díe dagen,  
een kribbe met wat stro tegen de kou.  
En geen kalkoen speciaal voor hen geslacht,  
geen duizend lichtjes,  
alleen die stille, heilige nacht.  
Al hadden ze geen glans en glitter  
'k zou met Maria willen ruilen, denk ik bitter.  
Want toen de herders vol van vreugd de stal verlieten  
kon zij in alle rust van Jezus weer genieten...!

*Anke Pronk-Waterlander*