

BESTAAN

mensen...
geen tijd om stil te staan
bang dat in het leven
iets aan hun neus voorbij zal gaan
winkelwagentjes...
tot de rand toe vol
voor een nieuwe aanslag
op de cholesterol

mensen...
proberen niet te huilen
proberen wel te schuilen
voor de gaten in de ozonlaag
nemen nog een extra glaasje
dat brandt van binnen beter
dan een gewetensvraag

mensen...
ik zie ze sterven op TV
landelijke actie, gironummer
kruimels van ons weltevree

mensen...
ik hoor ze betogen
vanaf de kansel, in de politiek
wéér een medemens bedrogen
rijk door corruptie
arm aan ethiek

mensen...
ondanks het broeikaseffect
blijft hun leven koud
als ze toch eens beseften
hoeveel God van hen houdt!

Anke Pronk-Waterlander