

CHRISTEN...?

Heer, wat had ik graag
in Uw tijd willen leven
vol van geloof zou ik mijn hart
aan U hebben gegeven
elke dag Uw stem kunnen horen
letterlijk volgen in Uw voetsporen
zonder te vrezen
of...
zou ik U toen hebben afgewezen?
ik, die zó gauw
met een oordeel klaarsta...
misschien had ik wel
op Golgotha
niet met verdriet
maar met voldoening
toe staan kijken...
o God!
misschien was ik tóen
op mijn knieën gegaan
om de spijkers
aan te kunnen reiken...

Anke Pronk-Waterlander