

COOL

Hij zat wat met z'n pils te schuiven
aan een hoekje van de bar
in zo'n houding die wil zeggen
mij brengt niemand in de war
ik heb de zaak onder controle
alles prima in bedwang
en ik dacht
die zit daar nog wel even
die zit daar vast al lang!

'Doe mij 'r nog maar eentje
mij krijgen ze niet stuk'
maar toen zijn ogen
de mijne ontmoetten
wendde hij zich af
met een iets te snelle ruk
alsof ik hem betrapte
alsof ik heel goed snapte
dat zijn gewichtigheid
net zo wankel was
als de poten van zijn kruk...

Anke Pronk-Waterlander