

DAGDROOM

nazomermorgen
de tuin betoverend stil
en niets anders te doen
dan hetgeen ik het liefste wil
uitgestrekt onder de zon
verdeelt hij zijn warmte
liefkozend over mij heen
en laat mijn lichaam achter
gloeiend van top tot teen
een sensatie
die ik niet weet te verklaren
of het moet zijn
omdat ik wens
dat het jouw handen waren

Anke Pronk-Waterlander