

## DE ZANGER (Bono)

Zijn akkoorden maakten me verward  
hij moet ze gezocht hebben  
in mijn hart.

Zijn melodie...  
de ontroering die me overviel  
hij moet haar gevonden hebben  
in mijn ziel.

Zijn stem... als een strelende hand

Zijn woorden...  
alsof hij het verlangen kende  
dat in mij brandt.

Zijn lied...  
als een troostende arm om me heen  
ging met me mee  
ik was niet langer alleen!

*Anke Pronk-Waterlander*