

EENZAAM

buiten schijnt eindelijk de zon
maar nu zijn de schaduwen in mijn ziel
langer dan ooit

de zon voelt warm
maar alleen het gevoel
dat iemand me begrijpt
is warm genoeg
om te zorgen
dat het binnenin mij
weer ontdooit

Anke Pronk-Waterlander