

GEVANGEN

de zon, als een gouden schijf
boven de stad
maar aan dit soort rijkdom
heb je de laatste jaren
niet zoveel gehad
jij leeft in permanente mist
je huid ziet grauw
alsof de zomer zich in jou vergist
je jaagt langs de supermarkt
en ik krijg zo'n vermoeden
dat ze daar niet uitstallen
waarmee jij je straks zult voeden
bijna sluitingstijd
maar de zaak waar jij koopt
is doorlopend geopend
zelfs vreemde valuta
kun je daar kwijt
en sinds kort
krijg je elke dag
genoeg bij elkaar
want de manier waarop
is niet langer een bezwaar
ik vraag me zelfs af
of je na afloop weet hoe hij heet
die zich vannacht
van jouw zieke lijf zal bedienen
zo te zien ken je alleen
de naam van hem
met de sterkste greep
heroïne!

Anke Pronk-Waterlander