

## KLOOF

Laatst zag ik hen weer  
door de supermarkt gaan  
met die verwende blik in hun ogen.  
Zag ik hen kritisch  
bij de zelfbediening staan.  
De onverschilligheid  
waarmee ze zich voortbewogen!

De welgestelde massa klaagt  
omdat ze moet wachten bij de kassa  
om te kunnen betalen  
voor wat ze morgen  
weer vers kan halen!

Ineens moest ik denken  
aan die straten niet ver hier vandaan  
waar men in de winkel  
aanzelend langs de schappen moet gaan.  
Waar vrouwen zich niet afvragen  
Wat zullen we eten? Maar...  
zullen we wel wat eten?  
Maar in de zaak waar ik kom  
zullen de mensen dat wel niet weten.  
Want als hun portemonnee  
de goed gevulde tas inglijdt  
zie ik op hun gezichten  
zo weinig dankbaarheid!

*Anke Pronk-Waterlander*