

LIEFDE

Nooit heb ik gemerkt
dat het zo koud
binnenin mij was
totdat jouw warmte
me overspoelde
en ik besepte
hoe verkleumd mijn ziel
moet zijn geweest.

Nooit heb ik geweten
dat er zoveel plaats was
in mijn hart
totdat jij het
tot de rand toe vulde
en ik begreep
hoe ontzettend leeg
het daarbinnen
moet zijn geweest.

Anke Pronk-Waterlander