

## ROMANCE

in de luwte van de lente  
toen het bijna zomer was  
had ik je zo lief  
in het eerste juni gras  
speelde ik met jou  
het spel van man en vrouw  
omarmden en verwarmden  
wij elkaar keer op keer  
en tijd bestond niet meer  
kleuren en geuren om ons heen  
vloeiden langzaam  
net als wijzelf, ineen  
zo vond de wind ons daar  
was heel even getuige  
streek toen zacht  
over ons haar

*Anke Pronk-Waterlander*