

## VERDRIET

er zijn dagen  
waarop ik voel  
hoe 's morgens  
het verdriet  
tegelijk met mijn trui  
over mijn hoofd heengaat  
en dat 's avonds  
voor het slapen gaan  
alleen mijn trui  
van mijn huid loslaat

*Anke Pronk-Waterlander*