

# Arminianenverhalen

(wat elke evangelische Christen zou moeten weten)

Door: *Anke Pronk-Waterlander*

Evangelische, charismatische Christenen zijn tegenwoordig veruit in de meerderheid in de Christelijke wereld, maar wat praktisch niemand onder hen weet is dat ze ook Arminianen genoemd kunnen worden. Wat zijn in vredesnaam Arminianen? Dat zijn aanhangers van het Arminianisme, een leer die uitgevonden werd door ene Jacobus Arminius. En wie was dat?

Jacobus Arminius was een Nederlandse predikant en Godgeleerde, die leefde van 1559-1609. Eigenlijk heette hij Jacobus Hermansz(oon), maar Latijnse namen waren aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog erg in de mode. In 1603 werd Arminius hoogleraar theologie te Leiden.

In zijn theologie week hij onder andere op het punt van de predestinatie (uitverkiezing), de vrije wil en de erfzonde af van het kerkelijk-calvinistische belijden, zoals dat was vastgelegd in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.

Ik kom zelf uit het Evangelische wereldje en mijn jarenlange ervaring is dat de meeste Christenen uit die groep er heilig van overtuigd zijn dat zij het ware evangelie aanhangen en verkondigen en dat alle andersdenkenden "een of andere leer" navolgen, bijvoorbeeld de Roomse leer, de Calvinistische leer of de Alverzoeningsleer. Dit artikel is bedoeld om de evangelische Christenen duidelijk te maken dat ook zij hun eigen "leer" hebben.

Wat kenmerkt de leer van Arminius? Dat is met name de doctrine van "de vrije wil". Arminius is in feite de uitvinder van de gedachte dat ieder mens "een persoonlijke keuze voor Jezus" zou moeten maken om gered te worden. De Schrift zegt onomwonden dat Jezus redt, maar Arminianen geloven in feite dat een mens zichzelf redt door zijn verstandige keuze voor Jezus, al zullen ze dat nooit toegeven.

## ***Thomas Talbott:***

"Arminianen hechten aan de vrije wil, naar mijn overtuiging met recht. Vrijheid en determinisme [leer die zegt dat de mens geen invloed op zijn lot heeft] sluiten elkaar uit, maar door keuzevrijheid te geven voegt God aan het universum een dimensie toe die niet meer onder Zijn causale controle staat. Dat houdt in dat als ik in een gegeven situatie uit mezelf het kwade kies - of, erger, Gods genade vrijwillig afwijs - het niet in Gods vermogen zou liggen om mij tot een andere handelwijze te bewegen, althans niet in exact dezelfde situatie. Dus in die zin zijn onze vrije keuzes, met name de verkeerde, barrières die God moet omzeilen als Hij werkt aan de verwezenlijking van Zijn liefdevolle doelen met ons.

Tot zover lijkt het Arminiaanse godsbeeld mij in essentie juist. Maar de Arminianen gaan hier nog een stap verder: behalve dat onze verkeerde keuzes barrières kunnen vormen waar God rekening mee moet houden, hebben wij zelfs de vrijheid om Gods liefhebbende plan met ons volledig te verijdelen. Arminianen geloven niet slechts dat we God kunnen afwijzen voor een bepaalde periode, waarin wij vastzitten in allerlei illusies en op veel gedachten hinken, maar zelfs dat we Hem voorgoed kunnen verwerpen. Gods ALMACHT, in de zin dat Hij in staat is om op den duur AL Zijn liefdesdoelen te bereiken, wordt door de Arminianen dus ontkend.

William Craig bijvoorbeeld geeft aan dat het lang niet uitgesloten is, gezien de soevereiniteit van de vrije wil, dat sommige mensen volstrekt onbekeerbaar zijn: wat God ook doet - of dat nou bestaat uit het geven van openbaringen, het opleggen van straf of het scheppen van welke

voorwaarden ook - niets zal deze schepselen ertoe bewegen berouw te tonen of zich vrijwillig met Hem te verzoenen. Bovendien stelt Craig met nadruk dat er mensen zijn die alleen berouw hebben in een wereld waarin anderen voor altijd verloren gaan. Hij houdt het zelfs voor mogelijk dat God erin moet berusten dat een groot aantal mensen zichzelf verdoemt, teneinde de hemel vol te krijgen met de verlostten. Luister naar zijn woorden:

*'Het is mogelijk dat het vullen van de hel de vreselijke prijs is die betaald moet worden voor het vullen van de hemel en dat in elke andere wereld die voor God haalbaar was, er een nog slechtere verhouding tussen geredden en verlorenen was geweest. Het zou zo kunnen zijn dat, als God een wereld tot stand had gebracht waarin er minder mensen naar de hel gegaan waren, er tevens minder mensen in de hemel gekomen waren. God was wellicht gedwongen dit grote verlies voor lief te nemen om deze geweldige zegen te kunnen binnenhalen.'*

Tot zover Thomas Talbott, uit zijn boek "De onweerstaanbare liefde van God."

Beste evangelische Christenen: jullie geloof in "de vrije wil" is een VERZONNEN LEER en volstrekt on-Schriftuurlijk. Het is een leer die de almacht van God ontkent!!! Het is een Satanische leugen!!!

WAARSCHUWING: Net als Indianenverhalen kunnen Arminianenverhalen niet serieus genomen worden!

\*\*\*\*\*

**[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)**