

# Hebben wij een beschermengel?

Door: dr. Ernest L. Martin

## **Gods gebruik van Zijn engelen ten behoeve van u**

Ja, God heeft beschermengelen voor u, maar Hij kiest hen uit om u te helpen (één enkele engel of een veelheid van engelen, indien nodig stuurt God zelfs twaalf legioenen om u te beschermen). Christus sprak van kinderen die *hun* engelen hebben (Mattheüs 18:10). Ja, kleine kinderen hebben *hun* eigen engelen. Als dit het geval is, dan kunt u er zeker van zijn dat u uw engelen heeft om u te hulp te komen (zelfs meer dan één, als God dat wenst).

De Heilige Schrift zegt expliciet dat de engelen zijn bedoeld om uw dienaren te zijn (dat wil zeggen: uw knechten en bedienden) die u dienen omdat u een zoon of een dochter van God bent (u wordt gediend als lid van de familie van God). Inderdaad, u bent nog geen volwassen of volledig volwassen lid van de familie. En laat me u een feit vertellen. U, die nu ouders bent, houdt van uw eigen kinderen en u zorgt beter voor hen dan voor uzelf omdat die kleine peuters toevallig uw eigen vlees en bloed zijn. Welnu, God de Vader en uw oudste broer Christus Jezus houden meer van u dan u van uw eigen kinderen.

Dus, om u te beschermen, hebben de Vader en Christus bepaalde engelen geselecteerd om op een persoonlijke manier over u te waken. Zij zijn zoals (in de menselijke vergelijking die wij allemaal kunnen herkennen) “kindermeisjes” of “butlers” die worden ingehuurd door God om op Zijn kinderen te letten, die deel uitmaken van de koninklijke familie van God. Ze zijn ingehuurd personeel.

De illustratie die ik hier geef is geen Pollyanna aspect dat geen invloed op de werkelijke feiten heeft. De waarheid is dat wat ik zeg juist is. God heeft engelen opgedragen om voor uw welzijn te zorgen. Zij zijn uw engelen, hoewel ze niet uw eigendom zijn. Ze kunnen ook aan u worden toegewezen voor een tijdelijke periode of langer, maar ze zijn altijd bedienden, geen gelijken.

Maar hoe vervullen ze hun rol en welke houding moet u, als een kind van God, aannemen met betrekking tot hun invloed? Het volgende gedeelte van dit verslag is belangrijk voor u om te weten en ik adviseer u om het aandachtig te lezen en om deze zuivere Bijbelse principes te kennen.

## **Ten eerste (de voorzichtige aanpak)**

Engelen zijn uw knechten, die ten behoeve van u door God de Vader en Christus Jezus tot u kunnen worden gezonden, maar u dient zicht nooit te verbroederen met hen alsof ze uw gelijken zijn of alsof ze gelijkwaardig aan God en Christus zijn en aanbedding verdienen. Zelfs de apostel Johannes kwam in de verleiding om de verheven engel, die hem een groot deel van het onderwijs gaf in het boek Openbaring, te aanbidden. Nu was het zo dat die engel zelf (die niemand minder was dan de engel van de Heer) genoeg verstand had om Johannes te bevelen om hem geen goddelijke status te geven, die voorbehouden is aan de Vader.

***“En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij [de engel van de Heer] zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.”***

**- Openbaring 22: 8-9**

Het is een feit dat, wanneer Johannes uiteindelijk opgroeit tot volle, rijpe volwassenheid als zoon van God, door de opstanding uit de dood (Johannes zal niet langer een kleuter van God zijn, maar een volledig geboren en volwassen zoon van God), diezelfde engel van de Heer aan hem onderworpen zal zijn (en dat diezelfde engel van de Heer onderworpen zal zijn aan U - ik bedoel U, wie u ook bent, die nu dit artikel leest). God de Vader heeft tot taak om echte en volledige zonen en dochters van u te maken en God zal volkomen succesvol zijn in Zijn werk. Als God aan een taak begint zal Hij nooit falen in Zijn werk.

Engelen zijn slechts tijdelijk boven u gesteld want u bent nog niet goed geïnformeerd over geestelijke zaken met betrekking tot de familie van God die u krijgt wanneer u opgewekt wordt uit de dood bij de wederkomst van Christus. Die tijd breekt spoedig aan, wanneer u geboren wordt in de familie van God. Op dat moment wordt u boven alle engelen in de hemel, ongeacht wie ze zijn, gesteld. U zult zelfs in staat zijn om “te oordelen over engelen” (1Korinthiërs 6:3). Waarom zullen we “over engelen oordelen”? Omdat engelen niet altijd de wil van God uitvoeren in hun relatie met God, onderling of met ons mensen. Dat is de reden waarom u voorzichtig moet zijn met engelen. De wijze Elifaz heeft terecht gezegd:

***“Zie, zelfs op Zijn heiligen vertrouwt Hij [God] niet en zelfs de hemel is niet zuiver in Zijn [Gods] ogen.”***

**- Job 15: 15**

Denk eraan, niet alle engelen zijn rechtvaardig. Satan de duivel is zelf een persoonlijkheid die als een rechtvaardige engel verschijnt (2Korinthiërs 11:14). Zelfs de hemelen moeten gezuiverd worden (Hebreeën 9:23). Satan en zijn engelen zijn nog steeds in de hemel en

zijn nog niet op aarde gekomen zoals ze, volgens de profetie, zullen doen vlak voor de wederkomst van Christus (Openbaring 12:12-13). Veel engelen zijn regelrechte leugenaars en zullen proberen om u te misleiden.

Ons wordt niet verteld in de Schrift waarom sommige engelen plezier beleven aan het bedriegen van de kinderen van God, maar we moeten gewoon het Woord van God geloven dat ze zulke vrijheden nemen en sommigen zwelgen in bedrog. Zoals de apostel Johannes ons waarschuwt:

***“Geliefden, geloof niet iedere geest [zoals bijv. een engel], maar test de geesten of zij uit God zijn: want vele valse profeten [misleid door engelen] zijn uitgegaan in de wereld.”***

- 1Johannes 4: 1

Zij vinden het vooral leuk om bedrog te plegen door de doden na te bootsen (onze overleden familieleden of vrienden). We hebben veel bewijs van mensen die al lang dood en in hun graven zijn, maar die nog steeds verschijnen alsof ze zouden leven (zoals Maria, de moeder van Christus en andere heiligen). De Bijbel leert ons in niet mis te verstane termen dat het enige personage dat ooit op aarde heeft geleefd en nu onsterfelijkheid bezit, Christus Jezus is (1Timotheüs 6:16). Die verschijningen van geesten zijn die van leugengeesten (of engelen) die proberen om de mensheid uit de buurt van de waarheden van de Schrift te houden. Luister, onze onsterfelijkheid komt door de opstanding uit de doden, die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Deze liegende engelen zijn meer dan bereid om u (niemand minder dan de kinderen van God) te misleiden om de leer van het Woord van God te ontkennen dat de doden morsdood zijn en in afwachting van hun opstanding (1Korintiërs 15: 20-57). U moet altijd vast geloof uitdragen (voorzichtig) bij het omgaan met engelen.

Als u ooit een geestelijk wezen ziet dat zegt dat hij of zij de “geest” is van een persoon die onlangs overleden is (of zelfs lang geleden is gestorven, zoals Maria, de moeder van Jezus), dan moet u die geest bestraffen (die liegende engel). Maar hoe doet u dat als een kind van God, zo’n engel berispen die vaak een hoge autoriteit kan hebben in de menigte van engelen? U bestraft die liegende engel door *regelrecht* naar Christus te gaan. U dient dezelfde procedure toe te passen als Michaël de aartsengel deed toen hij de confrontatie aan moest gaan met Satan de duivel, die God voor dit tijdperk een hogere autoriteit heeft toebedeeld dan Michaël. Let op wat Michaël verklaarde:

***“Toen de aartsengel Michaël in een twist met de duivel onderhandelde over het lichaam van Mozes [waar zijn lichaam moest worden begraven], durfde hij geen lasterlijk oordeel in te brengen; nee, hij zei: ‘Moge de Heer je straffen.’”***

- Judas, vers 9

Let op de woorden die Michaël sprak. Hij verklaarde aan Satan de duivel zelf: “Moge de Heer je straffen.” Dit is een voorbeeld om te laten zien dat de Heer meer gezag had dan de satan en de Heer had de volledige soevereiniteit om Satan te bestraffen en hem op zijn plaats te zetten (wat Hij ook deed). Dit is *regelrechte* autoriteit in actie! En u als zoon of dochter heeft dezelfde autoriteit (nog meer zelfs) om een beroep te doen op Christus Jezus (uw oudste Broer) om alle kwade invloeden die op uw weg kunnen komen te bestraffen. Of, omgekeerd, als u een zegen van God wenst, hoeft u geen engel aan te roepen om u een zegen te geven (het is verkeerd om een engel ergens om te vragen, hoe belangrijk hij ook mag zijn).

Het zijn niet de engelen die u bijeenroepen moet om dingen op een geestelijke manier uit te kunnen voeren. Voor u, die de kinderen van God zijn, geldt dat u direct naar God kunt gaan via uw oudste Broer in de hemel en Hem kunt vragen om uw zaak voor te leggen aan de Vader. U hoeft niet te gaan via welke engel dan ook. Het is verkeerd om uzelf te vernederen en als zoon of dochter van God uw toevlucht te nemen tot “personeel” om voor u het woord te voeren, terwijl uw oudste Broer altijd aan uw zijde is om het werk voor u doen.

U mag uiteraard op geen enkele manier hooghartig of arrogant zijn ten opzichte van engelen. U moet handelen als een liefdevol en attent lid van de koninklijke Familie van God. Trouwens, alle engelen verschijnen aan ons als gewone mensen (man of vrouw) als we hen waarnemen.

Als ze in vleeselijke vorm verschijnen zien ze er net zo uit als ieder ander menselijk wezen (de vleugels afgebeeld op engelen in vele delen van de Schrift zijn altijd een symbolische aanduiding van hun vermogen om zichzelf door de lucht te verplaatsen zoals vogels en de vleugels moeten niet te letterlijk worden genomen). De apostel Paulus vertelde de mensen zelfs dat zij (in hun vriendelijke en attente behandeling van degenen van wie ze dachten dat het mensen waren) eigenlijk onbewust engelen hadden onderhouden (Hebreeën 13:2).

U ziet dat ik “vrouwelijke” engelen noem. Waarom vermeld ik een dergelijk onderscheid? Omdat er doorheen de geschiedenis talrijke verslagen zijn (en zelfs binnen onze hedendaagse omgeving) van geestverschijningen die zich laten zien als mooie en rechtvaardige “vrouwen” (de gebruikelijke bezoeken van de zogenaamde “Maria, moeder van Jezus” bijvoorbeeld). Aangezien de echte Maria dood is en in afwachting van de opstanding uit de doden bij de wederkomst van Christus, is deze geest die “Maria, de moeder van Jezus” imiteert in feite een leugengeest. Dit is ferme taal, maar het is toevallig wel de waarheid, zoals de leer van de Heilige Schrift aantoont.

Sommigen zullen misschien zeggen dat zulke verschijningen van “vrouwelijke” geesten het bestaan van “vrouwelijke” engelen bewijzen? Dat is, op zich, niet zo. Het zou mogelijk moeten zijn, zou je denken, dat een engel het ene moment verschijnt in de gedaante van een houthakker en vervolgens een ogenblik later als een slanke en tedere vrouwelijke geest (als God de engel de macht zou geven om dat te doen).

Persoonlijk denk ik niet dat engelen de macht hebben om op zo’n manier metamorfoses te ondergaan. De reden waarom ik denk dat er “vrouwelijke” engelen bestaan is

vanwege Paulus' illustratie in Romeinen 1:20 dat de onzichtbare dingen van God aan ons, die fysiek zijn, bekend worden gemaakt door het analyseren van de lichamelijke dingen die God geschapen heeft. Dus, kijk naar de schepping zoals Paulus zei. Omdat de mensheid bestaat uit mannen en vrouwen; omdat ons verteld wordt dat de familie van God uit "zonen en dochters" bestaat; omdat alle hogere dieren mannelijk en vrouwelijk zijn; omdat de hogere vormen van plantaardig leven mannelijke en vrouwelijke eigenschappen hebben en omdat ons verteld wordt door wetenschappers dat zelfs de levenloze materiële werelden (atomair of subatomair) positieve en negatieve bestanddelen hebben die lijken op de mannelijke en vrouwelijke principes van levende wezens, dan lijkt het mij redelijk dat er "vrouwelijke" engelen zouden zijn.

Ik baseer mijn conclusie op Bijbels onderwijs, niet simpelweg op wat er waargenomen zou kunnen worden in een bepaalde omstandigheid.

### ***Punt twee (de professionele benadering)***

U dient altijd alle engelen te behandelen met respect en met de eer die hen toekomt (ongeacht wie ze zijn), maar zowel u als de engelen moeten zich bewust zijn van de verschillende posities die u allemaal heeft. Net zoals de bedienden en ministers die de aardse koningen dienen zich niet verbroederen met de leden van de koninklijke families, zo moet u niet een van de engelen (zelfs niet de machtigste) aanmoedigen om uw "maatje" te zijn of uw speciale vriend of uw intieme adviseur of om fysieke relaties met u te hebben. U moet ze vriendelijk en met mededogen en liefde behandelen, maar altijd met gepaste afstand. Er mag nooit een sociale verbroedering of intimiteit zijn die hen brengt tot uw niveau van macht en gezag, of die u terugbrengt tot het niveau van hun rang.

Wat is uw relatie die u altijd kunt laten zien aan de engelen (of ze nu goed of slecht zijn)? Die is eenvoudig uit te leggen. Het is dezelfde sociale omgang die ieder van ons (die een broeder of zuster in Christus is) met elkaar heeft in de huidige tijd. De Bijbel laat zien dat uw omgang altijd vriendelijk dient te zijn als de engelen rechtvaardig zijn (of voorzichtig als u niet zeker bent van hun positie in de ogen van God), maar uw omgang met de engelen - met alle engelen - moet altijd *verticaal* zijn (d.w.z. u staat boven hen), hij mag nooit *horizontaal* zijn (dus niet vriendschappelijk). U moet vooral NOOIT lichamelijk contact met hen hebben, in die zin dat ze hun armen om u heen slaan om u te troosten, waarbij u op dezelfde manier reageert. Dat behoort NIET tot de taken van engelen.

Dit is nu juist wat er gebeurde bij de engelen van God, voor en na de zondvloed en ten tijde van Sodom en Gomorra, toen zij hun woonplaats verlieten en met mensen communiceerden op een verkeerde (lichamelijke) manier. Sommige engelen wilden zo'n lichamelijke relatie met u, die de kinderen van God zijn. Als u wilt weten wat de gevolgen van dergelijke relaties zijn, lees dan 2Petrus 2:49 en Judas, verzen 6-10. Terwijl God echtelijke relaties tussen de verschillende seksen van al Zijn kinderen toestaat, zolang die contacten binnen de parameters van Gods goddelijke beginselen van rechtszekerheid en sociale aanvaardbaarheid zijn, zijn zulke lichamelijke relaties met engelen strikt

verboden. De mens zou alleen intiem lichamelijk contact met mensen moeten hebben en altijd binnen een context van sociale en Bijbelse verantwoordelijkheid. Engelen zijn niet van dezelfde “soort” als mensen (zie Genesis 1:24-28 om te zien wat Gods definitie van “soort” inhoudt). Gods oordeel moet altijd prevaleren.

Zelfs als de engel met wie u wilt communiceren uw *eigen* engel is, die God heeft gezonden om u in elke omstandigheid te helpen, moet u nooit met hem of haar op een intieme manier omgaan die gepaard gaat met lichamelijk of geestelijk contact van een zeer persoonlijk en intiem karakter. U moet uw engel behandelen zoals uw tandarts, uw arts, uw docent als u aan de universiteit studeert, of uw loodgieter als u problemen heeft met uw badkamerkranen.

Engelen hebben hun rol te spelen in uw leven, maar ze moeten worden behandeld als de beroepsuitoefenaars die zij zijn en niet worden beschouwd als tussenpersonen met wie u zich in intieme relaties begeeft. Uw omgang met engelen moet strikt (en de Schrift bedoelt STRIKT) *professioneel* zijn op alle mogelijke manieren. Er moet NIET de geringste PERSOONLIJKE relatie met engelen zijn (of ze nu man of vrouw zijn). Dat heeft nooit geleid tot een goede ethiek.

Dat was nu juist het probleem dat zich ontwikkelde vlak voor en na de zondvloed, dat volgens de Heilige Schrift een catastrofe was voor de wereldbeschaving. De eenvoudige waarheid is dat u zich in een andere klasse van rang en gezag bevindt dan alle engelen tezamen. Als u het ooit nodig zou vinden om met een engel te communiceren (ongeacht welke engel) moet u altijd uw communicatie voeren *via* Christus, uw oudste Broer in de hemel. De reden hiervoor is omdat u niet de kennis bezit van hoe u op een doeltreffende wijze een nuttige en stichtelijke communicatie kunt voeren met de geestelijke krachten die de engelenscharen vertegenwoordigen die tijdelijk boven u zouden kunnen staan. Dit komt omdat zij bekwaamheid hebben in veel geestelijke zaken, terwijl u vaak onwetend bent van de geestelijke snuggerheid die nodig is om goed en effectief om te gaan met die geestelijke krachten.

Begrijp me niet verkeerd. U kunt meer kennis van geestelijke zaken hebben dan zelfs de meest intelligente van de engelen. Dat is een feit. Hoewel engelen beter dan u weten hoe te manoeuvreren binnen een geestelijke omgeving, kan de kennis die zij bezitten over dat bestaan onvoldoende zijn vergeleken met die van u. De Heilige Schrift zegt dat er bepaald onderwijs in het Woord van God staat, waarover de engelen konden lezen, maar dat ze het niet begrepen.

***“Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf [de vroege profeten in de Bijbel], maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.”***

**- 1Petrus 1:12.**

Het simpele feit is dat engelen vaak tekortschieten in kennis van Gods plan voor de verzoening van de mensheid tot Zich. De apostel Paulus durfde het aan om te stellen dat de overheden en machten in de hemel [alle engelenscharen] naar beneden kwamen, naar de aarde om te leren van hen in de *ecclesia* van God (samengesteld uit mensen) wat God werkelijk bedoelt door de onthulling van het onderwijs genoemd “het geheimenis” van de apostelen. Kijk naar wat de apostel Paulus zei:

**“Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het Geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente [door de *ecclesia* die uit mensen bestaat] aan de overheden en de machten [de engelenscharen] in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.”**

- Efeziërs 3:8-10

Kijk eens naar deze grote waarheid. De leer van “het geheimenis” (dat het heil in Christus betekent om met Christus te zitten aan de rechterhand van de Vader om het hele universum te regeren in de Familie van God) werd NIET GEOPENBAARD aan de machtigen van de engelenscharen. Die overheden en die bevoegdheden in de hemelse gewesten moesten leren over deze grote waarheid door te luisteren naar de mensen (de apostelen, die Gods Heilige Geest hadden).

God de Vader heeft deze prachtige waarheid niet aan de engelen gegeven totdat Hij deze eerst had voorgelegd aan degenen die Zijn *ecclesia* vormen (het Lichaam van Christus) die niets anders zijn dan Zijn kinderen.

Dus, voor iedereen die denkt dat het een goed idee is om te proberen in contact te komen met de geestelijke bevoegdheden (engelen) om meer kennis te verwerven dan wij mensen bezitten, geldt: lees het onderwijs van de apostel Paulus, dat hij gaf in Efeziërs 3:8-10. De waarheid is dat u meer kunt weten over het plan van God de Vader dan alle engelen in de hemel. U bent bevoorrecht omdat u een zoon of dochter bent van de levende God, Die heel het universum geschapen heeft. Niet uw rang en gezag omlaag halen door op de knieën te gaan voor een engel. Wat u moet doen is God de Vader en uw oudste Broer Christus Jezus aanbidden. Leg nooit eerst iets voor aan de engelen. God geeft Zijn kinderen daar geen toestemming voor. U dient direct naar God de Vader te gaan (via Christus) met al uw verzoeken waarop u een antwoord nodig heeft. Dat is de leer van het Evangelie en het zal ons lonen als we gehoor geven aan de instructie die direct afkomstig is van God de Vader.

U heeft helemaal geen beschermengel nodig als u al een beschermende God heeft en uw oudste Broer, Christus Jezus om u op uw wenken te bedienen. Mijn broeders en zusters in Christus, verlaag uzelf niet door een *horizontaal* beroep te doen op een van de engelen, terwijl u het *verticale* voorrecht en het goddelijke recht heeft om direct naar de

Opperbevelhebber van het hele universum te gaan (via Christus Jezus) voor alle steun en hulp die u nodig heeft.

Deze wereld heeft het bij het verkeerde eind als het gaat om de vraag waar onze bescherming ligt, omdat de wereld (zelfs onze christelijke wereld; het is droevig, maar waar) is vergeten wie ze is. Beseft u dan niet dat u niemand minder bent dan de kinderen van God, die het derde deel vormen van de Godheid, die de wereld de “Drie-eenheid” noemt? Precies. Vergeet niet, de echte “Drie-eenheid” van de Heilige Schrift is: God de Vader, God de eerstgeboren Zoon (Christus Jezus) en God de Wij (allen van ons die “in Christus” zijn). Het is tijd dat we ons allemaal beginnen te gedragen als de kinderen van God, zoals we geschapen zijn.

Dit is, weliswaar, niet het moment om hoogmoedig en arrogant te doen over onze kennis van wie we nu eigenlijk zijn, maar het is tijd om onze medemensen gewoon te vertellen wie ZIJ zijn, zodat ze kunnen beginnen te genieten van de koninklijke positie van het lid zijn van de Familie van God die het hele universum regeert en onderhoudt. U heeft het niet aan uzelf te danken dat u in een dergelijke verheven positie bent, maar aan Christus Jezus, Die door de vernedering en de pijn van de kruisiging ging om u en mij door Gods goddelijke genade deze positie van gezag en macht te geven.

Wat wij nodig hebben is dat God de Vader en Christus Jezus aan ons hetzelfde soort geestelijke lichaam toekennen dat Zij bezitten en dezelfde geestelijke houding en rechtvaardigheid als die nu tussen hen heerst. Wanneer ons eindelijk, door genade, deze prachtige attributen worden gegeven, die de familie van God kan bezitten in al hun glorie en sublieme kracht, dan zullen we in staat zijn (zelfs met de verzoende engelen aan onze zijde) om de Vader te verheerlijken, Die al deze prachtige dingen mogelijk maakte door de inspanningen en de liefde van onze oudste Broer Christus Jezus.

## ***Het laatste punt***

Tot slot, laat me u een vraag stellen. Wilt u echt een beschermengel? Als dat het geval is, dan zal ik u vertellen hoe u er een kunt verkrijgen. Ga op uw knieën en vraag God de Vader (via de autoriteit van uw oudste Broer in de hemel) om u een beschermengel te sturen om over u en al uw dierbaren te waken. U weet, omdat de Vader en Christus zoveel van u houden, dat Zij dat best voor u zouden kunnen doen. Ikzelf, hoewel ik alle engelen respecteer, voel niet de behoefte om de Vader en Christus Jezus om een beschermengel te vragen.

Ik zal u vertellen wie ik met heel mijn hart wil om mij te bewaken, om mijn dierbaren te bewaken en u allen die mijn broeders en zusters in Christus zijn. Ik vraag in nederigheid dat God de Vader Christus Jezus laat waken over u en mij en ons allemaal beschermt. We zouden zulke verzoeken indienen bij onze hemelse Vader. Dit is de reden waarom ik, in mijn ogen, geen behoefte heb aan een beschermengel.

Ik voel geen noodzaak tot het hebben van een beschermengel (hoe machtig hij ook mag zijn) want ik heb al een beschermende Vader en oudste Broer altijd aan mijn zijde en Zij houden van mij en respecteren mij met heel Hun hart, ondanks al mijn fouten. In feite hebben zij me gerechtvaardigd [mij rechtvaardig verklaard] en ze hebben mijn redding verzekerd in de Familie van God. Het was mijn oudste Broer, Die mij gekocht en betaald heeft om mij te redden van mijzelf en al het andere kwaad. En God zij dank, Christus zal nooit falen, in welke omstandigheden dan ook.

En nogmaals, wie is die oudste Broer op wie ik vertrouw? Zijn naam is zeer bekend bij ons allemaal. Het is Jezus Christus! En Hij is ook uw oudste Broer. En hoewel de meerderheid van de mensen het in deze huidige tijd niet beseft, op een dag zullen ze weten dat Jezus Christus ook hun oudste Broer is. Als dat gebeurt en ze reageren op Zijn boodschap van het Evangelie, zal het hele universum in een verzoende staat komen met God en met elkaar. Dan zal de Familie van God de grootste zegen zijn die de Vader kon schenken aan dit universum dat Hij heeft geschapen en dat Hij onderhoudt. Moge God de dag bespoedigen waarop onze redding de aanname van de Goddelijke natuur wordt, die ons lot is.

\*\*\*\*\*

**Vertaling: Anke Pronk-Waterlander**

**[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)**