

De Werkelijkheid is... omgekeerd!

Door: Peter Meye

Overall waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan.
Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Zelf kom ik uit een Pinkster- en Evangelische omgeving, waar zowel direct als indirect wordt onderwezen dat *denken* – en dus je gezonde verstand gebruiken – niet geestelijk is. Nee, zegt men, je “moet de Geest juist de ruimte geven” door *ervaringen* toe te laten, zodat je dingen kunt zien, voelen, etc.

Omdat ik op die manier ben opgevoed, leek het dan ook vrij logisch “want we hebben het toch immers over ervaringen, dus geest?”.

Jawel, er werd ook regelmatig aan “Bijbelstudie” gedaan, en het Woord van God werd regelmatig geciteerd, maar dat was dus een onderdeel van het geheel aan ervaringen! In de praktijk bestond “Bijbelstudie” gewoon uit een andere samenkomst waarbij het Woord werd gebracht door... de “voorganger” of een andere “leider.” Gewoon weer een preek! Dus mensen werden, en worden, nooit gestimuleerd om zelf het Woord te bestuderen. Wellicht werd het wel met de lippen gezegd, maar de praktijk was altijd het omgekeerde, nl. dat de leider het voor het zeggen had en nog steeds heeft.

Het gevolg hiervan was dat ik er diep in mijn hart nooit zeker van was of het woord van God wel ECHT het Woord van God was. Ook wist ik niet zeker of het Woord wel compleet was, dus of:

- de juiste samenstelling ervan was verzekerd, en of
- de volgorde wel correct was!

Een opluchting!

Mijn verbazing en vooral opluchting waren groot toen mijn ogen geopend werden en ik tot het schokkende besef kwam dat de waarheid letterlijk het tegenovergestelde was van wat ik mijn hele leven had geleerd en gedacht! Dit gebeurde notabene door een tekst die ik al vaker had gelezen, maar steeds – daar heb je het weer! – door de zeer hardnekkige “bril” van traditie!

“Want God geeft ons geen Geest van schroom, maar van kracht, en van liefde, en van... gezond verstand.” – 2Timotheüs 1:7

We mogen dus logisch denken. Sterker nog, het is de enige manier om God beter te leren kennen en begrijpen, evenals Zijn plan met de schepping!

DE WERKELIJKHEID IS...OMGEKEERD!

Nu we gerust ons gezonde verstand mogen gebruiken, kunnen we ook gerust verbanden gaan leggen. Als we dit onderwerp overpeinzen, dan komen we tot de conclusie dat God zowel Zichzelf, Zijn Plan met de schepping, en daarmee ook Zijn Christus, aan de wereld onthult door middel van Zijn Woord.

Sta je er wel eens bij stil dat God Zichzelf ook had kunnen onthullen door middel van dromen, of visioenen, of ervaringen, of stemmen in ons oor, etc.? Maar... niets van dit alles! Hij onthult Zichzelf via Zijn Woord! We hebben het hier over *Gods geschreven woorden, zwart-op-wit!*

Immers, hoe hebben wij – die nu leven op aarde – vernomen van Gods karakter, Zijn Plan, de geschiedenis van Zijn volk Israël, het leven en de kruisdood van Zijn Zoon Jezus Christus op aarde, de ongelooflijke betekenis van dit alles, en de schitterende verwachtingen waar mensen naar mogen uitkijken? Dit alles hebben wij mogen vernemen via het Woord van God!

Laat niemand je wijs maken dat “de letter doodt, maar de Geest maakt levend”, terwijl men **2Korinthiërs 3:6** citeert. De context gaat daar duidelijk over de wet van Mozes en niet over het volledige plaatje in het Woord van God.

Integendeel, als we nadenken over “woorden” dan weten we eigenlijk allang dat woorden gewoon geest zijn. Immers, met woorden kun je mensen pijn doen, maar ook blij maken, nietwaar?

Waar komt het dan op neer?

Het feit dat God Zichzelf dus onthult aan Zijn schepping via Zijn Woord, vraagt ons om na te denken over hoe we dan Gods Woord dienen te bestuderen. Onthoud dat Gods Woord NIET in het Nederlands is opgetekend! Wat we in de Nederlandse taal lezen, of bestuderen, is de vertaling. En wees er zeker van, dat de vertaling NIET geïnspireerd is door heilige Geest! Helaas is de vertaling vol van traditie, en vaak met een oorsprong van corruptie! Het Woord van God is dus ALLEEN opgetekend in Hebreeuws (met een klein deel Aramees) en Grieks. Dat is de grondtekst! Waarom heeft God ervoor gekozen om Zijn Woord te laten optekenen in deze talen? Omdat dit de enige zgn. “zuivere” talen zijn, d.w.z. dat een woord maar één grondbetekenis kan hebben!

Echter, aangezien de grondtekst niet onze taal betreft, is het van belang dat we leren om Gods Woord *methodisch* te bestuderen. Wat houdt dat in?

1. Bij het aandachtig lezen van een bepaalde tekst of passage is het van belang om daaruit de sleutelwoorden te bepalen. Dat zijn de woorden die (veruit) de grootste invloed hebben op de betekenis van de gehele zin of passage.
2. Vervolgens kijk je welk woord in de grondtekst wordt gebruikt.
3. Daarna kun je opzoeken waar dit grondtekstwoord – of soms een vervoeging daarvan – verder voorkomt. Concordanties zijn in dat verband heel handig. Tevens kun je *gratis* een Engelstalige applicatie downloaden, met de naam ISA, op www.scripture4all.org.
4. En uiteraard is het dan altijd interessant om te zien hoe dit grondtekstwoord is vertaald in de andere passages. Dit is van groot belang, omdat je hierdoor kunt waarnemen of er

DE WERKELIJKHEID IS...OMGEKEERD!

daadwerkelijk consistent is vertaald. Het betreffende woord zou steeds dezelfde grondbetekenis moeten hebben, als het goed is vertaald.

Dus als we tot de ontdekking zijn gekomen dat God ervoor heeft gekozen om Zichzelf te onthullen via geschreven Woorden, dan is het zeer belangrijk dat we gaan begrijpen wat die Woorden daadwerkelijk betekenen. Daarbij is het cruciaal dat we alles wat we in ons verleden hebben geleerd "parkeren" of "overboord gooien", zodat we niet worden beïnvloed door deze tradities, hoe moeilijk dat ook is!

Hier komt nog bij dat we ons het volgende mogen realiseren:

"Het is Gods eer om een zaak te verbergen, en de eer van koningen om een zaak te onderzoeken."
– Spreuken 25:2

Kortom, we hebben geen andere keus dan Gods Woord te onderzoeken als we Dé God willen leren kennen, en als we willen groeien in de realisatie van Hem. En wat we vervolgens ontdekken maakt ons altijd blij en het houdt nooit op! We blijven leren!

Een voorbeeld

Nu, laten we eens een kort en wellicht bekend voorbeeld aanhalen dat zelfs de basisidentiteit van hele volkeren overhoop heeft gehaald!

"Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." –
1Korinthiërs 2:14 (Staten Vertaling)

Als het werkelijk waar zou zijn dat de "natuurlijke mens" de geestelijke dingen niet snapt, dan zou er maar één oplossing zijn om de geestelijke dingen wel te kunnen snappen: ONnatuurlijk zijn!!

Nou, dát is me wat! Zullen we dit goed op ons laten inwerken: God heeft de mens gemaakt als *natuurlijk* wezen, met al zijn natuurlijke behoeften zoals eten, drinken, slapen, seks met het ANDERE geslacht, naar het toilet gaan, etc. Dit geldt voor alle mensen.

Maar wat doet religie? Ze maakt volkomen natuurlijke zaken vuil en slecht, terwijl die zaken dus door God goed bevonden zijn! Het gevolg is duidelijk en welbekend: het celibaat is een voorbeeld van oorzaken waaruit perversiteiten kunnen voortvloeien. Niet verwonderlijk hè, als je iets probeert te doen dat tegenovergesteld is aan wat door God als natuurlijk is bestempeld. Maar, wat denk je? Juist het onnatuurlijke (of tegennatuurlijke) is zonde!! – **Romeinen 1:26, 27, 31, 2Timotheüs 3:3.**

Wat een staaltje misleiding van de duivel (Grieks: 'diabolos' = verwarrar)! Het resultaat van zulke subtiele misleiding is altijd weer dat de werkelijkheid omgedraaid wordt, zodat de leugen wordt aangezien voor waarheid en omgekeerd! Deze misleidingen en dwalingen zijn helaas legio, en wereldwijd verspreid in ALLE godsdiensten, maar vooral in het Christendom, en in alle denominaties en kerken!

DE WERKELIJKHEID IS...OMGEKEERD!

Hoe zou de tekst dan wel moeten luiden?

"Maar de zielse mens ontvangt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij is niet in staat om ze te verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." – 1Korinthiërs 2:14 (CLV = Concordant Literal Version)

Wat is nu precies de ziel? Dat is de samenvoeging van het menselijke lichaam en de menselijke geest, die God geeft bij de geboorte (eerste ademhaling). De mens HEEFT geen ziel, maar IS een ziel. Dus de ziel is wat een mens typeert: *het bewustzijn*, bestaande uit de zintuiglijke waarneming (zien, horen, ruiken, voelen, ervaren, bemerken, etc). Als een mens doodgaat, bestaat de ziel vanaf dat moment niet meer, omdat lichaam en geest weer gescheiden worden, want de geest keert terug naar God: de mens bestaat dus ook niet meer!

Wanneer is een mens dan ziels? Dat is als de mens alleen maar *gericht is* op zijn zintuiglijke waarneming.

"Deze zijn het, die zichzelf isoleren, ziele mensen, die het geestelijke niet hebben." – Judas 1:19



Dit is nou precies wat er vooral in Pinkster- en Evangelische kringen plaatsvindt! Men is praktisch volledig gericht op zintuiglijke waarneming, een "goed gevoel", zoals mooie zang, muziek, dans, versierde zalen, "leiders" met charismatische uitstraling.

Daarnaast is men ook gericht op uiterlijk zichtbare zaken als "de gaven van de geest" die trouwens een teken waren van de onvolwassenheid en incompleetheid van het vroege Lichaam van Christus, maar NIET

meer werkzaam zijn in de bedeling van genade waarin wij al bijna 2000 jaar leven (**1Korinthiërs 12:31; 1Korinthiërs 13:10**)! Vandaag de dag is de gemeente, die het Lichaam van Christus is, allang volwassen, sinds Paulus het Woord heeft gecompliceerd (**Colossenzen 1:25**)! Het gaat in deze bijzondere genadetijd alleen om de hogere ONzichtbare zaken (**1Korinthiërs 12:31**), nl. geloof, verwachting en liefde (**1Korinthiërs 13:13; Johannes 20:29**).

Als dan de ziele mens de geestelijke dingen niet snapt, welke mens dan wel? De geestelijke mens! Dat is degene die daadwerkelijk *is gericht* op geestelijke, dus verborgen, dingen.

Het kanaal om God te leren kennen? Ons verstand!

En hoe kunnen die geestelijke dingen tot ons komen? Alleen via het gezonde verstand kunnen geestelijke dingen gesnapt worden! Weet je nog? **"Gods Geest is een Geest van... gezond verstand!" – 2Timotheüs 1:7**

Daarnaast kan in het Woord duidelijk worden gezien dat, als het gaat om het vatten van geestelijke zaken, dit alleen kan via het verstand.

"Doch de geestelijke mens onderzoekt alles, maar hijzelf wordt door niemand onderzocht." – 1Korinthiërs 2:15

DE WERKELIJKHEID IS...OMGEKEERD!

"Want wie kent het verstand van de Here? Wie zal Hem onderrichten? Maar toch hebben wij het verstand van Christus." – 1Korinthiërs 2:16

"Want wie kent het verstand van de Here? Of wie werd Zijn raadgever?" – Romeinen 11:34

"En pas je niet aan deze aion* aan, maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken, zodat je kunt testen wat de wil van God is, het goede, het aangename en het complete." – Romeinen 12:2

* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3^e aion.



Waarom zouden we ons niet aanpassen aan deze aion? In "deze tegenwoordige, boze aion" (**Galaten 1:4**) heeft God alles "omgedraaid" in de ogen van mensen. Wat in de ogen van mensen "onder" is, is feitelijk "boven", en omgekeerd. Dit betekent dat wat IN WERKELIJKHEID *leugen* is, nu door mensen wordt gezien als *waarheid*, en omgekeerd. Daarom noemt Hij het een "boze" aion!

Dit doet God vanwege opvoedkundige redenen, om de wereld scherpe lessen te leren, zodat – wanneer de tijd daarvoor rijp is – hun ogen geopend zullen worden voor DE WAARHEID en de noodzaak van Gods aanpak.

En dit is nou de basisoorzaak van het feit dat de werkelijkheid omgekeerd is – in dit tijdperk dus.

"Dan opent Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrijpen." – Lukas 24:45

Hoewel het verstand ook verduisterd kan worden, indien men doorgaat om de leugen en de ongerechtigheid te omarmen, zijn geestelijke dingen dus alleen via het verstand te begrijpen en vervolgens te realiseren.

Mijn advies is om daar zeer bewust van te zijn, zodat je gefocust bent op het bestuderen van Gods Woord, het overpeinzen daarvan en het herdefiniëren van begrippen naar hun ware betekenis in Gods Woord, waardoor het proces van vernieuwing in je denken kan plaatsvinden van waaruit vervolgens je hervorming voortvloeit.

www.pronk-stukjes.nl