

Paulus' evangelie geloven is essentieel voor lidmaatschap van het Lichaam van Christus

Gods genade *kan* fout geloof bedekken, maar doet genade dat ook echt?

Door: Martin Zender

Ik beweer en geef u ter overweging, dat niet allen die claimen gelovigen te zijn, ook werkelijk gelovigen zijn en dat daarom niet allen die claimen gered te zijn, werkelijk gered zijn. Ik geloof dat het leven dat voortduurt doorheen de komende aionen (dat wil zeggen: het aionische* leven) veel zeldzamer is dan we dachten.

* Het Griekse woord 'aion' betekent een lang tijdperk, met een begin en een einde. De Bijbelvertalers vertalen het ten onrechte met 'eeuwigheid' of 'wereld'. Het kan evt. vertaald worden met 'eeuw'. Het aionische leven is dan het eeuwige leven, d.w.z. het leven tijdens de komende aionen/eeuwen waarin Christus als Koning op aarde zal regeren.

Het is nog altijd een genadegave van God, maar het is een zeldzaam en kostbaar geschenk. Ik geloof ook dat we de genade van God in ernstige mate verkeerd begrepen hebben, met name die genade die onthult wordt in het evangelie dat Paulus verkondigde. In plaats van genade waar te nemen als de aard van de nieuwe boodschap (dat wil zeggen: dat Paulus' boodschap *genadig* is), hebben we van genade een vergaarbak gemaakt waarin lijnen van geloof en onderscheidingen tussen wat waar is en wat onwaar is verdwijnen. Met andere woorden: wij hebben genade laten zeggen: *Wat maakt het uit wat je gelooft? Het is toch genade.* Zoals één broeder het zei: 'Gods genade kan zelfs fout geloof bedekken.'

Ja, Gods genade *kan* zelfs fout geloof bedekken, maar doet genade dat ook echt? Als dit Gods huidige ontwerp voor genade is, dan zou mijn vraag zijn: 'Waarom is Osama bin Laden dan niet gered? Hij heeft fout geloof [dit artikel werd geschreven in 2010, toen bin Laden nog leefde]. Als de genade van God zelfs fout geloof bedekt, dan komt Osama bin Laden onder die voorwaarden in aanmerking voor redding. En alle anderen dus ook, wat dat betreft. Als deze uitspraak juist is, dan heeft de waarheid geloven helemaal niets te maken met aionisch/eeuwig leven.'

Lezer, zegt u nu dat de waarheid geloven niets te maken heeft met het speciale leven dat God belooft aan gelovigen (dat wil zeggen: het aionische/eeuwige leven)? Als dat zo is, komt u hiermee dan ook tot de logische conclusie en bewering dat Osama bin Laden nu uw 'broeder in de Heer' is en een medelid van het Lichaam van Christus? Nou, ik niet. En dat is niet omdat ik geen *agapè* liefde in mijn hart heb voor bin Laden en voor de hele mensheid. Maar omdat een dergelijk scenario inconsistent is met wat ik lees in de Schrift met betrekking tot hen die dat speciale leven hebben. Ik ontdek in de Schrift dat van degenen die aionisch/eeuwig leven hebben, vastgesteld wordt dat zij bepaalde essentiële en fundamentele waarheden geloven met betrekking tot Jezus Christus en Zijn werk.

Als Gods genade zelfs fout geloof bedekt, dan drijven we de spot met Paulus' evangelie. Dan zeggen we in feite: 1) zij die Paulus' evangelie geloven zijn leden van het Lichaam van Christus en 2) zij die niet het evangelie van Paulus geloven zijn ook leden van het Lichaam van Christus. Waar blijft dan Paulus' evangelie? Het blijkt niet essentieel voor aionisch/eeuwig leven. Dit drijft de spot met de grote zorg en nauwgezetheid die Paulus in acht nam bij het nauwkeurig overbrengen van zijn boodschap en het met klem benadrukken van de kern elementen.

Ik leg vandaag aan u voor dat het wel degelijk uitmaakt wat men gelooft en dat het belangrijk is dat ons geloof oprecht is en gefundeerd op geopenbaarde feiten met betrekking tot Jezus Christus en Zijn werk. Ik geloof dat het evangelie van Paulus geloven essentieel is voor lidmaatschap van het Lichaam van Christus.

Wat moet men geloven om in het Lichaam van Christus te zijn?

Wat moet men geloven om gered te zijn? Paulus legt het heel simpel uit aan de Filippenzer gevangenenbewaarder in Handelingen 16:31 - **'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered zijn.'** Met dit ene vers hebben we al veel bereikt. Om te beginnen hebben we Osama bin Laden verwijderd van aionische/eeuwige redding; hij gelooft niet in de Heer Jezus. Ik schep geen bijzonder genoeg in deze vaststelling, het is gewoon een feit.

Dus, zelfs hoewel we leven in een tijdperk van ongekende genade, is het nog altijd van belang om in een bepaald iets te geloven, beter gezegd, in een bepaald iemand.

'En de redding is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam [behalve die van Jezus Christus] aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten gered worden.' - Handelingen 4:12

Maar is het voldoende om Zijn naam te noemen? In Mattheüs 7:22-23 zei Jezus:

'Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: "Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam demonen uitgedreven en in Uw Naam veel krachten gedaan?" Dan zal Ik hun openlijk zeggen: "Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!"'

Het is niet voldoende om Zijn naam te noemen.

Is het voldoende om te geloven dat Jezus Christus bestond? Pontius Pilatus geloofde dat Hij bestond. Is het voldoende om te geloven dat Jezus Christus van God kwam? Zelfs de Farizeeërs geloofden dat. Is het voldoende om openlijk kennis over God te belijden? Velen die dat doen ontkennen hun belijdenis door hun daden. Is het voldoende om te geloven dat God één is? Zelfs demonen weten dat.

We moeten verder zoeken dan Handelingen 16:31. Inderdaad, Paulus vertelde de Filippenzer gevangenenbewaarder: **'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered zijn.'** Maar daar eindigt het verslag niet. Terwijl hij in de gevangenis naar Paulus staat te luisteren en de rotsen om hem heen verpulveren, gelooft de Filippenzer gevangenenbewaarder nog niet. Hoe zou hij dat kunnen? Hij weet nog niets over die Jezus. Hij heeft geen enkele informatie. Hoe onsmakelijk of ongeestelijk dit misschien mag klinken voor sommigen van mijn lezers; reddende kennis over Jezus Christus komt door het doorgeven van informatie betreffende Jezus Christus, uit de mond van door God aangestelde verkondigers, want **'geloof is uit het horen'** - Romeinen 10:17.

Het direct daaropvolgende vers in Handelingen 16 doet verslag van de verdere acties van Paulus en Silas ten behoeve van de gevangenenbewaarder: ***'En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren.'***

Op dat moment geven onze apostel en zijn medewerker de essentiële details door betreffende Christus. Ervaar samen met mij de sensatie bij wat er vervolgens wordt gezegd over de gevangenebewaarder, in vers 34:

'En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.'

Het is niet voldoende om de naam van Jezus te noemen. Het is niet voldoende om te geloven dat Jezus bestond. Het is niet voldoende om toe te geven dat Jezus Christus van God kwam. Het is niet voldoende om te geloven dat God één is. Het is zelfs niet voldoende om openlijk kennis over God te belijden. Reddend geloof is: *geloven wat God zegt met betrekking tot Zijn Zoon, Jezus Christus.*

De basis elementen van Paulus' evangelie

Minder dan één op de honderdduizend Christenen gelooft dit

Paulus schreef aan de Korinthiërs over het evangelie dat hij de allereerste keer aan hen verkondigde. Hier zijn de basis elementen van Paulus' evangelie van genade. Dit is de basis van de basis die zij, die bestemd zijn voor eeuwig/etern leven in het Lichaam van Christus (Handelingen 13:48), zullen geloven:

'Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften...'

Ik benadruk de sleutel elementen, zoals deze:

- 1) Christus stierf
- 2) Voor onze zonden
- 3) Hij is begraven
- 4) Hij werd opgewekt

Ik betwijfel of zelfs één op de honderdduizend Christenen één van deze fundamentele punten gelooft. Hoe kan ik zoiets in vredesnaam zeggen? Drie woorden: **LERINGEN VAN DEMONEN.**

Leringen van demonen laten Paulus' evangelie ontsporen

*Twee van de meest gekoesterde leerstellingen van het Christendom
komen rechtstreeks uit Satans laboratorium*

Onze tegenstander heeft valstrikken uitgezet - struikeldraden - voor elk punt van Paulus' vier leerstellende punten in 1Korinthiërs 15:3,4. Satan is niet dom. Hij weet dat leden van Christus' Lichaam geplaatst zullen worden boven elke soevereiniteit en autoriteit in de hemelen (Efeziërs 1:20-23). Dit betekent boven *hem*, want hij is een autoriteit in de hemelen. Dit wetende, doet Satan alles wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat er leden bijkomen in het Lichaam van Christus. Liegen is Satans kracht. Daarom zal Satan liegen over de waarheid. Elke leugen van Satan is een ontkenning van waarheid, dat wil zeggen: een valsheid.

Satan weet waar hij zijn strikken moet spannen. Nogmaals, hij is niet dom. Hij zal ze neerleggen vóór de essentiële elementen van Paulus' evangelie, niet erachter. Zodoende zullen zijn struikeldraden mensen weerhouden van het geloof in de noodzakelijke elementen van waarheid en daarmee van het lidmaatschap van Christus' Lichaam en daarmee van geplaatst worden boven hem.

Deze valstrikken en struikeldraden heten *valse doctrines*. In 1Timotheüs 4:1 noemt Paulus ze specifiek '**leringen van demonen.**'

BASIS ELEMENT #1:

Christus stierf

Deze waarheid wordt ontkend door de valse doctrine van de Drie-eenheid, die verklaart dat Jezus Christus en God de Vader hetzelfde wezen zijn. Als dit waar is dan zou Jezus niet hebben kunnen sterven, want God kan niet sterven.

BASIS ELEMENT #2:

Voor onze zonden

Deze waarheid wordt ontkend door de valse doctrine van de 'Vrije Wil'. 'Vrije Wil' houdt vol dat - zelfs na het kruis - iemands zonden hem of haar nog steeds aangerekend worden. De standaardinstelling voor een mens is eeuwige pijniging... TENZIJ men vanuit vrije wil gelooft in Jezus. Dit ontkent op effectieve wijze de dood van Christus voor zonden.

BASIS ELEMENTEN #3 EN #4:

De begrafenis en opwekking van Christus - zie ELEMENT #1

Leringen van demonen, zoals Satan zelf, bedriegen het onoplettende oog. Satan vermomt zichzelf momenteel als een boodschapper van licht (2Korinthiërs 11:14) en zijn dienaars doen zich voor als verspreiders van gerechtigheid (2Korinthiërs 11:15).

Geen wonder dus dat de leringen van Satan het best verkocht zouden worden in de helder verlichte, 'rechtvaardige' hallen van het Christendom.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl