

Het Naderingsgeschenk!

Door: Peter Meye

Overall waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originale Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Wat is dat eigenlijk?

In Gods Woord wordt erg vaak melding gemaakt van een naderingsgeschenk. Wat houdt dat in? Wat is daar de essentie van, het karakter, en de waarde?



Naderingsgeschenken werden en worden altijd gebracht met het doel om geaccepteerd te worden door de ontvanger daarvan, bijvoorbeeld tijdens een audiëntie bij een vorst of iemand anders in een superieure positie. Ze worden gebruikt om de gunst van de ander te winnen, en worden gebracht als een nederig offer zodat de gever de kans krijgt om dichterbij de ontvanger te komen.

Gedurende duizenden jaren gaven mensen naderingsgeschenken aan elkaar, maar vooral ook aan God. Dit is op talloze plaatsen te vinden in de Schrift.

Interessante observatie hierbij is dat wie, onder de zonen van Aäron, in aanraking kwam met zo'n naderingsgeschenk heilig werd (**Leviticus 6:18**)!

De waarde van zo'n geschenk was altijd buitengewoon hoog! Het was in feite een *offer*, d.w.z. het *kostte* de gever echt iets. Zo'n gift werd daadwerkelijk door de gever gevoeld, snap je?

Hoe God Zichzelf onthult

Voordat we verder gaan, benadruk ik graag het volgende.

In Zijn Woord onthult God Zichzelf en Zijn Plan geleidelijk aan. Het gaat in stappen en gedeelten, vaak via de profeten. Maar God heeft Zijn echte, liefdevolle gezicht pas later aan ons getoond. Hoe? Via Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, de enige Persoon Die God perfect representeert en dus Gods karakter perfect weergeeft!

Zullen we de Schrift zelf maar laten spreken:

"In vele delen en op vele manieren spreekt God, vanouds sprekend tot de vaders in de profeten, in deze laatste van de dagen tot ons in de Zoon, ..." – Hebreëën 1:1

Het naderingsgeschenk!

ECHTER: Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen twee betekenisvolle rollen van de Zoon:

- Jezus Christus, zoals Hij op aarde wandelde, als slaaf van God ten behoeve van Zijn volk Israël (**Mattheüs 15:24**), en
- Christus Jezus, zoals Hij NU is verhoogd in de hemelen, zittend aan Gods rechterhand, boven alle soevereiniteit, overheid, macht en kracht, als Heer van iedereen, en speciaal van de uitgeroepenen*, Zijn Lichaam, VIA DE APOSTEL PAULUS!

* Uitgeroepenen: een kleine groep mensen die is geroepen UIT de grote groep van ALLE mensen (Grieks: *ekklesia*).

Het is namelijk via de brieven van Paulus, met name in de volkomenheidsbrieven (vooral **Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen**), dat Gods echte "gezicht" en karakter pas ten volle te bewonderen zijn. Aan Paulus geeft God de laatste zaken door die Hij eeuwenlang, zelfs duizenden jaren lang, geheim gehouden heeft voor anderen!



Een voorbeeld van de eerdere presentatie van Zichzelf bestaat uit de strikte instructies die God via Mozes aan Zijn volk geeft in verband met de naderingsgeschenken (de offers) die gebracht moeten worden aan Hem => **Leviticus 1:1-9**.

En daarna komt dit nog voor in diverse passages, o.a. in **Leviticus** en **Numeri**.

Maar later in de Hebreeuwse Schriften zegt God het volgende:

"Waarom is er voor Mij de veelheid van jullie offers? JAHWEH zegt: Ik ben

verzadigd van de opstijgoffers van rammen en van het vet van vette beesten. En naar het bloed van jonge stieren en de lammeren en de bokken verlang Ik niet." – Jesaja 1:11

Interessant hè? Hier wordt dus een stukje van de sluier weggenomen.

Daarna komen we nog meer over God te weten, namelijk over Zijn grootheid en almacht, zoals koning Nebukadnezar aan den lijve ondervond!

"En allen die op het land verblijven worden als niets gerekend. Naar Zijn wil doet Hij door Zijn hemelse leger en met hen die verblijven op de Aarde. En niemand zal in feite in zijn handen klappen en tot Hem zeggen: Wat doet u?" – Daniël 4:35

Het naderingsgeschenk!

Gods onthulling over Zijn soevereiniteit stijgt vervolgens naar werkelijk grote hoogten als we dan in de Griekse Schriften lezen dat God echt niet wordt bediend door mensenhanden, alsof Hij iets nodig heeft, maar dat *Hij Zelf* aan allen leven geeft en adem en alles (**Handelingen 17:25**)!

En indien we dan nog een spoortje van twijfel mochten hebben m.b.t. het LEVEN, dan mogen we ook weten dat God de dood volledig in handen en onder controle heeft, en dat Hij de sleutels van de dood en het ongeziene (Grieks: *hades*) heeft overgedragen aan Zijn Zoon (**Openbaring 1:18**).

En dan komt het summum voor wat betreft de essentie van Gods Persoonlijkheid: liefde!

Hoe weten we dat? Via de concrete passage in **Romeinen 5:8** waar staat:

"... maar God beveelt Zijn liefde aan ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaren [dus vijanden!] waren, Christus ten behoeve van ons stierf."

Terwijl wij nog vijanden waren? Jazeker! TOEN offerde God Zijn enige Zoon op voor ons! Hoe duidelijk wil je het hebben? DIT, nu, is Gods ware gezicht!

En wat zien we dan verder onthuld worden m.b.t. Gods prachtige Plan?

"Aan mij, de minder dan de minste van alle heiligen, werd de genade gegeven dit aan de natiën te evangeliseren: de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen opheldering te geven over wat de bediening van het geheim inhoudt, dat verborgen was in de aionen* in God, Die het al schept, dat NU bekend zou worden aan de overheden en de gezaghebbers te midden van de hemelingen, door de ekklesia [de uitgeroepenen], de veelkleurige wijsheid van God, ..."
– Efeziërs 3:8-10

* Het Griekse woord *aion* betekent *een lang tijdperk met een begin en een einde*, waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de derde *aion*. De Bijbelvertalers vertalen het ten onrechte met *eeuwig(heid)* of *wereld*, maar soms ook met *eeuw*, wat een betere vertaling is. Het "eeuwige leven" in de Bijbel is dus het aionische leven, d.w.z. het leven tijdens de komende *aionen/eeuwen* waarin Christus als Koning op aarde zal regeren.

Eén van de belangrijke geheimen is prijsgegeven! Geestelijk gezien is het al begonnen: een demonstratie van de veelkleurige wijsheid van God aan de leiding van de miljarden hemelbewoners. Binnenkort zal deze demonstratie letterlijk gerealiseerd worden, ter plekke, dáár in de hemelen!

Wanneer dan?

"... en Hij [God] wekt ons [de ekklesia of uitgeroepenen] tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus te midden van de hemelingen, zodat Hij, in de komende aionen, de overstijgende rijkdom van de genade zou tonen, in Zijn goedheid voor ons in Christus Jezus." – Efeziërs 3:6-7

In de komende aionen zal God Zijn enorme genade demonstreren via (Zijn goedheid voor) de uitgeroepen gelovigen! Alle miljarden hemelingen zullen door hen stap voor stap bekend worden gemaakt met de alles overstijgende liefde van God! Nu nog figuurlijk ("**het niet bestaande als bestaand roepen**") – **Romeinen 4:17**), maar straks *letterlijk*!

Het naderingsgeschenk!

Nu we dit weten, kunnen we dan ook met een gerust hart de volgende conclusie trekken.

Om God dus echt te leren kennen, getuigt het van wijsheid om EERST te beginnen bij Zijn laatste onthullingen over Zichzelf en Zijn Plan, nietwaar? Al hetgeen dat daarvóór werd getoond was een gedeelte of een type van Gods ware gezicht.

Gods ware gezicht – en wat blijkt?

Eerder zagen we dat het vroeger mensen waren die een naderingsgeschenk brachten aan God. En nu?

Nu constateren wij het volgende feit met stijgende verwondering, dankbaarheid en nederigheid:



"Want in de genade zijn jullie [de ekklesia] geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van God, niet uit werken, zodat niemand zou roemen." – Efeziërs 2:8

Wat?? Wacht eens even! Komt GOD nu met een naderingsgeschenk naar de mensen – vooral de uitgeroepen gelovigen – toe? GOD ZELF? Jazeker! Woww, hier hebben we dus geen woorden voor! Dit kunnen we niet bevatten!

Weet je nog dat de waarde van een naderingsgeschenk buitengewoon hoog is?

Wat dacht je van dit geschenk: iemand offert Zijn eniggeboren Zoon op... voor zondaars, dus Zijn vijanden! Zie s.v.p. **Romeinen 5:8-10**. En daar heeft de *eklesia* – de uitgeroepen gelovigen – ook toe behoord... Ze waren ook vijanden!

Hebben zij dat geschenk verdiend? Allerm minst... ze hebben *het tegendeel* verdiend!

Maar juist daarom is het een geschenk! Wat hebben Gods vijanden gratis ontvangen? (1) Redding, (2) in genade, (3) door geloof... alles aan hen geschonken vanuit... Zijn liefde!

En wat dit alles nóg mooier maakt is dat de *eklesia* behoort tot de zgn. eerste kleine groep. Dit betekent dat de grote groep van *alle mensen* uiteindelijk zal volgen, dus Gods naderingsgeschenk zal ontvangen en ervan zal genieten!

Lieve lezer, de rollen zijn omgekeerd. Maar weet wel dat God altijd al zo is geweest! Echter, door Zijn wijsheid *presenteerde* Hij Zich eerst *als* een strenge tuchtmeester, ook via de wet, zodat de overtreding en de zonde zou vermeerderden waardoor ook Zijn genade zou kunnen overstijgen (**Romeinen 5:20, Galaten 3:19**).

"Zo is de wet onze begeleider geworden tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu het geloof is gekomen, zijn wij niet meer onder de begeleider, want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus" – Galaten 3:24-26

Het naderingsgeschenk!

Het gaat om *contrast* dat God in Zijn wijsheid gebruikt om uiteindelijk de *ervaring* van heerlijkheid bij allen zo *groot mogelijk* te maken!

Denk hier s.v.p. over na: God respecteert ons met een ongelooflijk, onwaarschijnlijk naderingsgeschenk! Wat een wijsheid en... wát een liefde!

www.pronk-stukjes.nl