

# Wie was Judas Iskariot?

Door: Ernest Martin

*Bijbelverzen zijn uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld*

Ons wordt verteld door Jezus Christus dat Judas uitgekozen was om een van de apostelen te zijn, hoewel Hij wist dat hij een tegenstander was (een duivel). **"Jezus antwoordde hun: Heb ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel"** (Johannes 6:70). Deze erkenning door Jezus werd ruim een jaar voordat Hij door Judas werd overgeleverd gedaan. In feite laat de Bijbel zien dat Judas niet eens van plan was om Jezus te verraden, totdat Satan hem daartoe inspireerde op de avond voor Pasen. **"En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden"** (Johannes 13:2).

God liet Judas door Satan motiveren om deze verschrikkelijke daad te plegen, opdat de profetie vervuld zou worden en Jezus Christus voor de zonden van de hele wereld kon sterven. Wat Judas deed was slecht en iets waarvan hij diep berouw moest krijgen, maar God weet kwaad in goed om te keren, in iets dat *zeer goed* werd, ten gunste van de mensheid. Dankbaar beseffen we nu door Bijbelse openbaring dat de dood van Jezus aan het kruis resulteert in de redding van de hele wereld.

**"dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen"** (2Korinthiërs 5:19).

Eens zal de verzoening van de hele wereld met Christus voltooid zijn, zowel aan de kant van God als aan de kant van mensen.

**"en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is"** (Kolossenzen 1:20).

Deze verzoening van de hele wereld met God, zal inclusief Judas zijn in de ultieme verzoening, want ook hij is net als wij, onderdeel van *alle dingen* in de hemelen en op aarde.

Hoewel de verzoening van alle mensen centraal staat in het Nieuwe Testament, betekent dit niet dat Judas helemaal geëxcuseerd kan worden voor zijn daden. Hij moet een rechtvaardige straf ondergaan voor het toegeven aan Satan en zijn uitlevering van Jezus (1Korinthiërs 3:11-15). Dit geldt vooral voor Judas vanwege wie hij was. Hij was geen doorsnee persoon, zoals een visser of een belastinginner (tollenaar). Hij was een van de apostelen die een hooggeplaatste geestelijke ambtenaar was. Hij was in feite een priester van de lijn van Aäron! Het bewijs hiervoor is te vinden door nauwkeurig aandacht te besteden aan wat het Nieuwe Testament over hem zegt.

Nadat Judas Jezus had overgeleverd aan de hogepriesters, gaven ze hem dertig zilverstukken. Uit gewetenswroeging nam hij de muntstukken mee naar de Tempel en wierp ze over de vloer van de *naos* (een Grieks woord dat betekent: *de heilige plaats*, waartoe slechts priesters toegang hadden -

Mattheüs 27:5). Maar... let op! Het oorspronkelijke Grieks van het grote aantal manuscripten van het Nieuwe Testament zegt dat Judas de muntstukken gooide *terwijl hij in de heilige plaats was*.

Dit vers toont aan dat Judas in een deel van de Tempel was waar alleen *priesters* mochten komen. Dit vers is al voldoende om aan te tonen dat Judas een priester was. Maar er is meer.

De beste lezing van Marcus 14:10 laat zien dat Judas geen gewone apostel was. Hij was "***die ene van de twaalf***" (Naardense Bijbel). Deze uitdrukking gaf Judas een voorrang onder de apostelen. Professor Wright ("*Synopsis of the Gospels in Greek*", p.31) geloofde dat Marcus duidelijk Judas de *hoofdapostel* noemt. Frederick Field, onderzoeker van het Nieuwe Testament ("*Notes on the Translation of the NT*") zei dat Marcus bedoelde dat Judas de voornaamste van de apostelen was. Zelfs het "*Dictionary of Christ and the Gospels*" (vol.I.p.908) vermeldt dat de definitie van Marcus Judas een soort prioriteit verleende.

Dit is logisch als Judas een Aäronitische priester was. De hoogst geplaatste personen onder de Israëlieten, voor zover het godsdienstige zaken betreft, waren: 1. Priesters; 2. Levieten; 3. Gewone burgers. Dit komen we tegen in Jezus' gebruik van deze rangorde in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:30-37). Dit feit van de superioriteit van de priesters kan de oplossing van het vraagstuk zijn wie er bij het Laatste Avondmaal aan Jezus' linker- en rechterzijde zaten.

We weten dat Johannes aan de ene kant zat omdat hij hoorde wat Jezus tegen Judas fluisterde, iets dat de andere apostelen niet konden horen. Ons wordt verteld dat hij zich aan de borst van Jezus wierp (Johannes 13:25). Vergelijk dit met Johannes 13:26-28, dat aantoonde dat Johannes de enige was die duidelijk hoorde wat Jezus tegen Judas zei. Dit wijst erop dat Judas aan de andere kant van Jezus zat. En aangezien het gebruikelijk was dat priesters ereplaatsen hadden bij festiviteiten of andere officiële gelegenheden, toont dit aan dat Judas, als priester, zonder twijfel aan Jezus' rechterzijde zat. Dit maakt zijn misdaad nog veel erger.

Uiterekend de persoon die, naar de voorschriften in het Oude Testament, gewijd was tot hoge vertegenwoordiger van God, was degene die Jezus Christus zou uitleveren. Judas was de enige apostel die een gewijde geestelijke was. Hij was een priester.

### **Noot van de vertaalster:**

In zijn boek "*Secrets of Golgotha*" schrijft Ernest Martin ondermeer over de Tempelrituelen in Jezus' tijd. Dieren die als zondoffer dienden werden in de Tempel geslacht en de karkassen werden vervolgens door de priesters voor verbranding gebracht naar het *Mifkad-altaar*, dat zich op de Olijfberg bevond, *buiten de legerplaats*, d.w.z. op ongeveer 1 km afstand van het Tempelcomplex. Dit altaar bevond zich, volgens de bewijzen die dr. Martin in zijn boek aangeeft, op steenworpafstand van de plek die Golgotha genoemd werd.

Maar niet alles werd daar naartoe gebracht. Een deel van het bloed van de offerdieren werd opgevangen en gesprenkeld op de vloer voor het Heilige der Heiligen. Jezus Christus werd voor ons tot zondoffer gemaakt. Zijn bloed werd, zoals we weten, niet op de Tempelvloer gesprenkeld,

maar... het geld wat Judas aan de priesters wilde teruggeven, werd door hen *bloedgeld* genoemd (Mattheüs 27:6).

Waar heeft Judas dit geld geworpen? Bewust of onbewust? Precies op die plaats waar het bloed van de offerdieren altijd werd gesprenkeld! Zo zijn die dertig zilverstukken een symbool geworden van Jezus' bloed dat voor ons vergoten werd. - APW

\*\*\*\*\*

**Vertaling: Anke Pronk-Waterlander**

**[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)**