

De tijden der heidenen

Door: Tom Ballinger

[Ter kennisgeving: De auteur ziet in de Schrift een zeer lange, gezegende periode voor de schepping voorafgaand aan de *afval*, de *grote verdrukking* en de *wederkomst van Christus*. Naar deze periode wordt in de Schrift verwezen met de termen: *het Koninkrijk Gods; het Koninkrijk der Hemelen; het laatste der dagen; de tijden van de wederoprichting aller dingen; de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding; de wedergeboorte; het oordeel; de dag van Christus*. In deze periode van het Koninkrijk zal Israël in het beloofde land wonen en zal de aarde rechtvaardig geregeerd worden door Christus vanaf Zijn troon in de hemel. Heel veel mensen zullen gedurende deze periode uit de dood worden opgewekt. Op aarde zullen Gods uitverkoren heiligen (o.a. Elia, David en de twaalf apostelen) de volken besturen. Alle mensen zullen onderwezen worden in de waarheid van God en Christus. - APW]

Bijbelverzen zijn uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld.

De meeste predikers, voorgangers, leraren en Bijbelcommentatoren van tegenwoordig negeren de context van *de tijden der heidenen*. Het komt in de hele Bijbel maar één keer voor en wel in Lucas 21:24

"...en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn."

De meeste evangelische christenen geloven dat in het Midden-Oosten het toneel wordt klaargezet voor *de grote verdrukking*.

"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal" (Mattheüs 24:21).

Velen leren ook dat Daniëls *zeventigste week* snel naderbij komt en dat *de Antichrist* in de coulissen staat te wachten, klaar om het wereldtoneel op te wandelen. Zijn entree op het wereldtoneel is het startsein van *de voltooiing van het Koninkrijk*, te weten, de zevenjarige periode van verdrukking.

De uitdrukking die de Heer Jezus gebruikte in deze profetie, in Lukas 21:24, wordt compleet uit zijn context gehaald. Het gebruik van *de tijden der heidenen*, indien nauwkeurig bestudeerd volgens het Goddelijke principe van 2Timotheüs 2:15, blijkt onjuiste en onzorgvuldige interpretatie te zijn van Bijbelse profetie. Ik zou dit populaire dogma de *Eindtijdleer* willen noemen, zoals de hedendaagse voorgangers dat graag doen. Laat je niet misleiden, voor de gek houden of bedrogen worden, door te geloven dat wij nú in de tijden der heidenen leven. Als de *bedeling van de Genade* vandaag zou

eindigen, dan zouden, volgens mijn berekening, de tijden der heidenen nog ongeveer 700 jaar in de toekomst liggen.

Eindtijd

Van de tijden der heidenen wordt gezegd dat deze begonnen in 605 v.Chr. bij de verovering en volledige verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Eenvoudiger gezegd: zij leren dat verschillende heidense volken meer dan 2500 jaar hebben geregeerd over de stad Jeruzalem.

Een populair thema in het profetische onderwijs van vandaag is gericht op gebeurtenissen die moeten plaatsvinden in de hypothetische Eindtijd. Het Eindtijdthema is een trendy onderwerp. Het verkoopt boeken en verrijkt vele schrijvers en voorgangers. De boekenserie "De Laatste Bazuin" is een klassiek voorbeeld van Eindtijdtheologie. Het eerste populaire boek over dit thema, wat ik me herinner, was "De Planeet die Aarde heette" van Hal Lindsey. Het was een bestseller in de jaren 70 van de vorige eeuw. De Eindtijdhypothese levert "goede" boeken en "goede" preken op, maar als zij gewogen wordt op de weegschaal van de Waarheid, recht gesneden, dan wordt zij te licht bevonden.

Verkeerde interpretatie van de tijden der heidenen is daar een voorbeeld van. De heersende consensus is dat we momenteel leven in de tijden der heidenen. Velen van degenen die hieraan vasthouden, als waarheid, geloven dat de tijden der heidenen begonnen in 605 v.Chr. met de Babylonische periode. Anders gezegd: de tijden der heidenen begonnen met Nebukadnezars verovering van Juda. Jeruzalem werd overweldigd en de eerste golf Joden werd uitgeleid in ballingschap. Daniël was een van hen. Eindtijdgers gaan ervan uit dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden in de periode tussen de Babylonische ballingschap en het einde van de grote verdrukking.

De *Reference Bible* van C.I. Scofield stelt dat "de tijden der heidenen begonnen bij de gevangenneming van Juda onder Nebukadnezar (2Kronieken 36:1-21). Sinds 610 v.Chr. is Jeruzalem onder heidense heerschappij." De *Companion Bible* verwijst hier ook naar in zijn opmerking over Daniël 2:40.

Ik verwijs hier alleen maar naar om aan te geven dat er een aantal "zwaargewichten" onder de Bijbeluitleggers zijn, die een abonnement hebben op deze theorie van de lange duur van heidense overheersing van Jeruzalem, die zijn hoogtepunt vindt in de verschrikkingen van de grote verdrukking.

Echter, de Eindtijdgers voorzien in een on-Bijbelse manier van ontsnapping voor de christen, net voor de aanvang van de oorlog tegen Israël - de geheime opname van de christelijke kerk. Een zoektocht door de Schrift laat ontegenzeggelijk zien, dat er niet zoiets bestaat als een geheime opname van de christelijke kerk, voorafgaand aan de grote verdrukking.

In het licht van dit vers en de voorzeggingen van de Heer Jezus Christus in Lukas 21, Markus 13 en Mattheüs 24, zal er in die tijd grote nood en onrust zijn in het land Israël en toorn over het volk Israël. De Heer waarschuwde in Zijn toespraak op de Olijfberg, dat als zij (de Joden uit Zijn dagen) in leven zouden zijn wanneer de tekenen van de tijden zouden plaatsvinden, zij naar de bergen zouden

vluchten voordat de Antichrist de macht overneemt. Vele van deze Joden zullen zijn opgewekt uit de dood en zullen leven wanneer de gruwel der verwoesting plaatsvindt. Zij zullen zich hun Geschriften moeten herinneren om gehoor te geven aan de waarschuwing. Zij werden vooraf gewaarschuwd om naar de bergen te vluchten en zich te verbergen in de grotten van Petra, wanneer zij de gruwel zien gebeuren.

Maar in de toekomst zullen veel Joden het opperbevel, gegeven door de Heer Jezus, negeren om persoonlijke redenen. De meerderheid van Jeruzalems bevolking zal afvallig geworden zijn en achterblijven. Zij zullen de gevolgen ondervinden van satanische mensen die de legers van de Antichrist zullen aanvoeren tegen Israël.

Dit zou je kunnen vergelijken met een sterk vijandig volk dat de Verenigde Staten binnenvalt. Al onze leiders zouden wellicht vluchten naar geheime bunkers, ergens in West-Virginia, en veilig zijn, maar dat zou betekenen dat de rest van Washington D.C. de aanval over zich heen zou krijgen.

Op dezelfde wijze zal de meerderheid van de Joden aanwezig zijn om de woede van hun vijanden tegemoet te zien. Hun vijanden zullen de legermachten van de heidenen zijn, aangevoerd door de Antichrist in de Grote Verdrukking. Deze woede zal tot gevolg hebben dat velen van hen (Israëlieten) zullen vallen door het zwaard. Anderen zullen in gevangenschap worden weggevoerd naar alle andere volken. Inderdaad, er zal opnieuw ballingschap zijn voor de Israëlieten, nadat zij in hun land bijeengebracht waren bij de verschijning (openbaring) van Christus' regering (2Timotheüs 4:1). Deze gevangenneming vindt plaats tijdens de opstand tegen het Koninkrijk der Hemelen, ook genoemd de *Dag van Jezus Christus*, dat voorafgaat aan het Duizendjarig Rijk. Maar de opstand zal van korte duur zijn, in vergelijking met onze huidige, moderne oorlogsvoering. Tijdens de opstand zal Jeruzalem zwaar worden vertrapt door de heidenen (de opstandige volken) **"totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn"** (Lucas 21:24).

Hedendaagse christenen, die zijn geïndoctrineerd door de Eindtijdveronderstelling, weten niets van de bedeling van de Dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6). Zij zijn onwetend van HET THEMA VAN DE BIJBEL - het Koninkrijk der Hemelen, voorafgaand aan het Duizendjarig Rijk. Deze prachtige bedeling onthult de volle maat van de heerlijkheid van Jezus Christus.

De bedeling van de Genade van God eindigt en de bedeling van de manifestatie van de Heerlijkheid van God wordt werkelijkheid. Deze bedeling is verborgen voor de meeste christenen. De ogen van een gelovige moeten geestelijk verlicht worden voordat hij/zij deze Waarheid kan "zien" (Efeziërs 1:19,20).

Een korte studie van Lucas 21:24

"...en zij [de Joden] zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn."

Opgemerkt dient te worden dat het woord *tijden* in het Grieks *karios* is, wat *een vastgestelde en bepaalde tijd* betekent. Als de tijden der heidenen begonnen bij Nebukadnezar en nog steeds van kracht zijn, dan is dat zeker geen vastgestelde of bepaalde tijd. Er moet een vastgestelde tijd

komen, of een bepaalde periode, waarin de volken een profetie zullen vervullen van de verwoesting van Jeruzalem en de slachting en gevangenneming van honderdduizenden Joden. De heidenen (volken) zullen hun missie van verwoesting hebben volbracht na drieënhalf jaar van *de grote verdrukking*.

Bijna iedereen neemt aan dat het huidige Israël het Israël van God is. DAT IS NIET WAAR!! Het is het Israël van de Zionistische beweging, in samenwerking met Zionistische christenen. Geliefde vrienden, er kan geen Eindtijd zijn totdat het **"Israël van God"** in het Beloofde Land is. In september 2005 schreef ik een artikel hierover. De titel van dit artikel is "Het Grote Bedrog". Ik wees erop dat de Eindtijdgers geloven dat de huidige staat Israël een direct gevolg is van het door God bijeenbrengen van de Joden in hun oude thuisland; de vervulling van Zijn belofte. Eindtijdgers verkondigen graag dat God Zijn belofte heeft vervuld "vlak voor onze ogen."

Vanwege hun geestelijke blindheid zijn zij niet in staat om te onderscheiden dat gedurende de bedeling van de Genade er GEEN VERVULLING IS VAN OUDTESTAMENTISCHE PROFETIEËN. Het piepkleine staatje Israël is het werk en het vernuft van de mens.

In mijn artikel "Het Grote Bedrog" schreef ik: >>> De huidige staat Israël was het resultaat en het werk van de Zionistische beweging. Als je niet weet dat de fundamenteën van de staat rusten op massale uitwijzingen, massale moordpartijen en massale plunderingen, dan heb je niet je huiswerk gedaan. Er is een overvloed aan informatie over hoe Israël een natie werd en die ziet er niet mooi uit.

De huidige Israëlische regering (2005) is samengesteld uit ongelovige Joden, die een socialistisch bestuur toepassen, dat vooral afhankelijk is van de Verenigde Staten voor zijn levensonderhoud. Wanneer de ware nakomelingen van de drie aartsvaders het Land zullen bezetten, zullen ze afhankelijk zijn van de Heer, hun God, en niemand anders zullen zij vertrouwen. Zij zullen volkomen afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus. En Hij zal tegemoet komen aan elke behoefte van Zijn opnieuw bijngebrachte volk.

Het merendeel van de evangelische christenen weet niet hoe het Woord der Waarheid recht gesneden moet worden (2Timotheüs 2:15). Zij geloven dat ze nu in de *Eindtijd* leven, of dat tenminste het toneel klaar wordt gezet voor de *Eindtijd*. <<<

Wij leven niet in de zogenaamde "Eindtijd". De grote meerderheid van de christenen gelooft dat de hedendaagse Israëlieten het volk van God zijn, die in Palestina wachten op hun bekering. Dit is het Grote Bedrog! We moeten hen niet verwarren met het Israël waarover God profeteerde, toen Hij verklaarde dat Hij hen uit de volken, waaronder Hij hen had verstrooid, bijeen zou brengen. De Bijbel leert dat God hen verstrooide en dat Hij Degene zal zijn Die hun herstel en bekering in gang zal zetten. Christelijke Zionisten zullen de natie Israël niet bekeren.

Wij leven nu in de *dag van de mens* (1Korinthiërs 4:3, Young's Literal Translation), waarin opgenomen is de bedeling van de Genade van God. De volgende bedeling zal de *dag van Christus* zijn (Filippenzen 2:16), die gevolgd zal worden door de *dag des Heren* (Openbaring 1:10). In Ezechiël 30:3, Statenvertaling, zien we een andere verwijzing naar deze tijden der heidenen.

"Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn."

Dit vers verkondigt dat de tijden der heidenen plaatsvindt in de *dag des Heren*, niet in de huidige *dag van de mens* of in de komende *dag van Christus*. Deze dag plaats in de *dag van de mens*, waarin wij nu leven, is dit vers verkeerd toepassen. Bovendien duurt deze periode geen duizend jaar, zoals we vernemen uit Openbaring 11:2.

"Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang."

Aangezien tweeënveertig maanden drieënhalf jaar is, kunnen we weten dat de *tijden der heidenen* precies zo lang zullen duren. Het woord *heidenen* is in het Grieks *ethnos*, dat *natiën* betekent. De natiën, in dit geval, rebelleren tegen de autoriteit van de Heer Jezus Christus, wanneer Hij zit op Gods troon in de hemel. De *tijden der heidenen* is een bepaalde tijd, waarin de plunderende volken Israël moeten straffen.

De opstand tegen de wereldwijde regering van Jezus Christus zal tot een abrupt einde komen, wanneer de Heer afdaalt van de hemel bij het roepen van een aarstengel (1Thessalonicenzen 4:16). Het krachtige licht (verschijning, Grieks: *epiphaneia*) van Christus' komst (Grieks: *parousia*) zal de Antichrist vernietigen (2Thessalonicenzen 2:8).

Uit al deze passages, bij elkaar genomen, kunnen we zien dat ze allemaal van toepassing zijn op de toekomstige invasie van Jeruzalem door een leger van mensen uit andere naties. Het idee ondersteunen dat de tijden der heidenen zich hebben uitgebreid vanaf de Babylonische ballingschap tot op heden, is de woorden van de Schrift ver buiten hun context plaatsen.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl