

Komt de Heer spoedig terug?

Door: Mark Phillips

Bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling.

Hierbij verklaar ik, zwart op wit, dat ik geloof in de persoonlijke, zichtbare terugkeer van de Heer Jezus Christus naar de aarde. Ik geloof dit omdat het wordt verkondigd in het Woord van God.

Ik geloof dit en ik zou het voor waarheid vasthouden, zelfs als ik hierin de enige op aarde was. Er is geen andere bron die mij dwingt om dit te geloven. Het is niet het getuigenis van een of andere groep met wie ik contacten onderhoud. Ik geloof dit simpelweg omdat er geschreven staat: **"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."** (Handelingen 1:11).

In feite, ik durf rustig op te scheppen, is er geen mens op aarde die niet sterker gelooft dan ik in de persoonlijke, zichtbare terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. Ik ben een gelovige; geloven is mijn beroep; het is mijn manier van leven; en ik struikel niet over details, zodra ik voor mezelf heb vastgesteld dat het is wat het Woord zegt.

Verder geloof ik dat deze persoonlijke en zichtbare terugkeer van Jezus Christus tot doel heeft dat Hij persoonlijk op de aarde aanwezig zal zijn voor duizend jaar. Ik ben het niet eens met degenen die alle nadruk leggen op Christus' komst en weinig tot niets op Zijn persoonlijke aanwezigheid. Het feit van Zijn aanwezigheid is de belangrijke waarheid, niet de reis die Hem terugbrengt.

Ik geloof dat Zijn duizendjarige persoonlijke aanwezigheid een duizendjarige *parousia** [Grieks: aanwezigheid in functie] zal zijn. Een persoonlijke aanwezigheid is niet noodzakelijk een *parousia*. De meeste mannen die dit woord hebben bestudeerd hebben hun studie voortijdig beëindigd, en ze sloten af met de onjuiste conclusie dat dit woord niets anders betekent dan persoonlijke aanwezigheid. Hoewel dit de grondgedachte daarin is (een *parousia* is onmogelijk zonder een persoonlijke aanwezigheid), kan een persoonlijke aanwezigheid wel of geen *parousia* zijn.

* [Het Griekse woord *parousia* komt in het Griekse Nieuwe Testament 24 keer voor en wordt in onze Bijbelvertalingen bijna altijd weergegeven met *komst* en slechts een paar keer met *aanwezigheid*. Dit is niet correct. De Grieken hadden twee woorden voor persoonlijke aanwezigheid. Het woord *pareimi*, dat een persoonlijke of feitelijke aanwezigheid betekende en niet meer dan dat, en het woord *parousia* dat een technische term was en een persoonlijke aanwezigheid betekende om officiële taken uit te voeren.]

Mijn stellige overtuiging in de persoonlijke terugkeer en tegenwoordigheid van Christus omvat niet alle ideeën daaraan verbonden, die zijn bedacht door de emotionele en onlogische predikers van profetie. Ik heb geen tijd voor de duizend-en-één gebeurtenissen, van vroeger en nu, die naar voren zijn gebracht als tekenen dat de terugkeer van de Heer op handen is.

Zo geloof ik evenmin de vaak herhaalde gedachte dat de christenen van de eerste eeuw de terugkeer van Christus verwachtten voor de dood hen zou inhalen. Als dit hun verwachting was geweest, dan zou hun verwachting het werk van de heilige Geest geweest zijn; en dan zou de conclusie moeten zijn dat de Geest hen misleidde.

Terwijl veel passages worden aangehaald om te bewijzen dat de eerste volgelingen van Christus Zijn terugkeer op elk moment verwachtten, geloof ik dat al deze passages verkeerd zijn geïnterpreteerd, verkeerd begrepen en verkeerd toegepast. Sommige, zoals 1Korinthiërs 1:7, die voortdurend wordt gebruikt, zijn verkeerd vertaald [de NBG vertaalt 1Kor.1:7 wél correct: **"...terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus"**].

De Bijbel leert niet de mogelijkheid dat de Heer Jezus vandaag, morgen, deze week, of dit jaar naar de aarde terugkeert. Als Hij vandaag terugkeerde, zou het Gods eigen geopenbaarde volgorde van gebeurtenissen tot een puinhoop maken. Deze volgorde van gebeurtenissen mag niet glashelder zijn in alle details, maar de belangrijkste gebeurtenissen zijn duidelijk genoeg om de waarheid te bevestigen dat veel dingen aan de wederkomst van Jezus Christus naar de aarde vooraf moeten gaan.

Zo moet, bijvoorbeeld, eerst Elia komen en alles herstellen (Maleachi 4:5,6; Matteüs 17:10-12). Dit is niet een onafhankelijke gebeurtenis, aangezien het Gods overname van de heerschappij volgt; en het werk van Elia gebeurt allemaal binnen de periode van het koninkrijk van God. Bovendien, te zijner tijd, moet er een *mens der wetteloosheid* worden onthuld, die zich zal zetelen in de tempel van God, **"om aan zich te laten zien, dat hij een god is"** (2Tessalonicenzen 2:4). Aangezien deze zal worden vernietigd door de krachtige, stralende glans (gloed) van Christus' *parousia*, is het duidelijk dat de *parousia* niet kan plaatsvinden totdat de tempel van God is herbouwd. De grote, nieuwe tempel van Israël zal worden herbouwd in het koninkrijk van God.

Ik streef er nu al meer dan een halve eeuw naar om alles wat de Bijbel leert over de terugkeer en persoonlijke aanwezigheid van Jezus Christus te ontdekken en te geloven. De meeste geopenbaarde dingen zijn zeer aangenaam en makkelijk om te geloven, maar sommige verklaarde dingen zijn niet zo prettig; toch moeten ook deze worden geloofd. Het is, bijvoorbeeld, mijn overtuiging dat 2Tessalonicenzen 1:7-10 verwijst naar Zijn werkelijke komst in persoon om aanwezig te zijn op aarde. Hier lezen we:

"en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig* [voor de duur van de aion/eeuw] verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u."

* [In de Griekse grondtekst staat hier het woord *AION*. Dit betekent *een lang tijdperk met een begin en een einde*, waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. De Bijbelvertalers vertalen *AION* ten onrechte met *eeuwig(heid)* of *wereld*, maar soms ook met *eeuw*, wat een betere vertaling is. Het "eeuwige leven" in de Bijbel heeft nooit de betekenis van eindeloos leven, maar altijd van het leven gedurende de *AION*, d.w.z. het bijzondere leven tijdens de komende

tijdperken/eeuwen waarin Christus de wereld zal regeren en de wereld zal weten wie Hij is. In de Hebreeuwse grondtekst van het Oude Testament staat voor eeuwig(heid) het woord *OLAM*, dat dezelfde betekenis heeft als *AION*.]

Ik heb deze passage in het oorspronkelijke Grieks onderzocht, heb hem bekeken in minstens twintig versies van het Nieuwe Testament en vele schrijvers geraadpleegd, benieuwd of iemand een manier van vertalen of interpreteren van deze passage had gevonden, die deze zeer drastische straf zou verbeteren, die wordt toegekend aan degenen die God niet erkennen en degenen die niet het evangelie van Jezus Christus gehoorzamen. De zoekopdracht is tevergeefs, want de woorden hier zijn duidelijk en zeer expressief. Deze passage beschrijft het lot - niet alleen van buitengewoon slechte mensen - maar van onwetende mensen en hen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie, **"wanneer Hij komt."**

Uit dit alles is het duidelijk dat als de tweede komst van Christus plaatsvindt terwijl de wereld in de huidige staat van duisternis en ongehoorzaamheid verkeert, dat dan de overgrote meerderheid van de levende mensheid zal worden uitgeroeid. Dit is zo'n radicale actie dat ik, persoonlijk, die niet kan rechtvaardigen van de kant van God, de Ene, Die de wereld zo lief had dat Hij Zijn Zoon gaf voor haar redding.

Maar... stel dat er een lange periode van tijd zou zijn, waarin de mensen leven onder de weldadige effecten van de Goddelijke overheid (Psalm 67:4), van Goddelijke verlichting (Psalm 97:4), van de openbaring van Jezus Christus, van een onthulde Christus, van een wereld gevuld met **"kennis des HEREN"** (Jesaja 11:9); als ze DAARNA dan God uit hun gedachten bannen en weigeren om het evangelie van Jezus Christus te gehoorzamen, DAN zou elke straf over hen rechtvaardig en terecht zijn.

Als Jezus Christus vanavond terug zou komen, zou het Goddelijke tijdschema geruïneerd worden, het Woord van God vervormd worden en de vervulling van minstens honderd heerlijke beloften, die God heeft gedaan met betrekking tot Israël en de volken, onmogelijk gemaakt worden.

Er zijn vandaag de dag op de aarde ongeveer 13 miljoen Joden, van wie 1900 jaar lang het belangrijkste kenmerk is geweest: hun verwerping van elke claim met betrekking tot Jezus Christus, zowel wat betreft Zijn missie als Zijn boodschap. Wat zou er met hen gebeuren als Christus vandaag zou terugkeren? Zouden dan niet alle levende Israëlieten worden vernietigd? Hoe zou God dan al de heerlijke beloften, die Hij aan hen deed, vervullen? Kijk bijvoorbeeld eens naar de belofte voor hen in Ezechiël 34: 11-15

"Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here HERE..."

Wanneer deze profetie wordt verbonden met twee andere, soortgelijke in Ezechiël 20 en 28 (let op 20:30,42,44; 28:25; 34:27), zal men zien dat Israël de Heer zal leren kennen, als het resultaat van al deze weldadige activiteiten ten behoeve van haar.

De waarheden verkondigd in de profetieën over Israëls herstel en het verklaarde in 2Tessalonicenzen 1: 7-10 zijn zo tegengesteld dat zij elkaar uitsluiten. Als Jezus Christus vandaag terug zou komen naar de aarde, dan zou de gebeurtenis beschreven in 2Tessalonicenzen de vervulling van deze profetieën onmogelijk maken.

De Goddelijke wraak van 2Tessalonicenzen 1:8 is van dien aard, dat de Goddelijke gerechtigheid zou vereisen dat bepaalde andere dingen waar moeten zijn voordat het rechtvaardig kan worden uitgevoerd. Besef goed dat deze wraak niet de straf is voor hen die hun leven hebben geleefd in zonde en ongehoorzaamheid. Het is de portie voor de mensen die God niet erkennen en die het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzamen. Daarom zou, voordat deze Goddelijke wraak rechtvaardig kan worden uitgevoerd, er eerst een onbetwiste gelegenheid gegeven moeten worden aan elk levend mens om God te leren kennen.

Aangezien deze Goddelijke wraak alleen betrekking heeft op degenen die op aarde leven "**wanneer Hij komt**", moeten ze op zijn minst gelijk worden behandeld met de Farizeeën van wie de Heer zei:

"Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde ... Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat."

(Johannes 15:22,24).

Zodra een dergelijke gelegenheid wordt gegeven aan de mensen om God te leren kennen, dan is elke straf, uitgedeeld aan degenen die God niet erkennen, volkomen verdiend en de rechtvaardigheid ervan kan niet betwist worden. Hoe dankbaar zouden we moeten zijn dat er sprake is van een lange periode van tijd voor de tweede komst van Christus, wanneer de heerlijkheid van God zal geopenbaard worden, en "**al het levende tezamen zal dit zien**" (Jesaja 40:5). Dit zal gebeuren in het koninkrijk van God (het koninkrijk van de hemelen), een periode van tijd die voorafgaat aan Christus' terugkeer naar de aarde.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl