

Alverzoening - lekker makkelijk!?

Door: Anke Pronk-Waterlander

Sinds mijn 50^e geloof ik in *Alverzoening*. Ik draag het etiketje "Alverzoener" met trots als een medaille op mijn hart. Voor die tijd was ik "gewoon" Christen. Nu zeggen veel van die "gewone" Christenen dat ik in een dwaalleer geloof. We zullen zien.

Alverzoening volgens "gewone" Christenen

Uiteindelijk vergeeft God alle mensen hun zonden en mogen alle mensen de hemel in, of ze nu goed of slecht waren, of ze nu tijdens hun leven in Jezus geloofden of niet. Dat betekent dus dat iedereen er maar op los kan leven en dat er niet meer geëvangeliiseerd hoeft te worden, want alle mensen worden toch wel gered. Jezus is dus eigenlijk voor niets gestorven.

Dat betekent dus dat Nero, Hitler, Osama bin Laden, Saddam Hoessein en al die andere schurken straks gewoon te midden van onze schaamteloze burens en rottige collega's naast ons in de hemel zitten koffie te drinken. ONS, die ons hele leven ons stinkende best hebben gedaan om vroom en fatsoenlijk over straat te gaan. ONS, die nooit eens konden uitslapen op zondagmorgen, die filters op onze computers hadden om ranzige websites te blokkeren, ONS, die... enz.

Alverzoening volgens "Alverzoeners"

- Dat God alle dingen (ALLES dus) eens met Zich zal verzoenen staat zwart op wit in de Bijbel, namelijk in Kolossenzen 1:20. Er staat bij dat dit gebeurt door het bloed van het kruis. Jezus is dus niet voor niets gestorven! > ***"en door hem alles met zich te verzoenen,- vrede stichtend door zijn bloed aan het kruis,- door hem, hetzij alles op de aarde, hetzij alles in de hemelen"*** (Naardense Bijbel). Verzoening is iets anders dan vergeving, verzoening betekent dat de vijandschap wordt opgeheven. Welke vijandschap? Die van mensen naar God toe, niet andersom, want God is nooit onze vijand geweest!

- Dat alle mensen gered en gerechtvaardigd worden staat op meerdere plaatsen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Romeinen 5:18, NBV > ***"Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens [Adam] ertoe heeft geleid dat alle mensen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens [Jezus Christus] ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken."*** Dit staat ook vermeld in 1Korinthiërs 15:22.

En in 1Timoteüs 2:6, NBV staat > ***"die [Jezus Christus] zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen."***

In Johannes 4:42, NBV staat > ***"dat hij [Jezus Christus] werkelijk de redder van de wereld is."***

In 1Johannes 2:2, NBV staat > ***"Hij [Jezus Christus] is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld."***

Bovenstaande Bijbelverzen vertellen het ware evangelie, dit is te mooi om niet verteld te hoeven worden!

- Dat alle mensen later in de hemel zullen zijn staat nergens in de Bijbel. Alleen de groep mensen die door God aangewezen is voor een taak te midden van de hemelingen zal daarheen gaan, op het moment dat Christus hen roept. Deze groep gelovigen wordt *het Lichaam van Christus* genoemd >

"...en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (Zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus" (Efeziërs 2:6,7, NBG).

- Dat iedereen er maar op los zou kunnen leven is in principe waar, want er staat in Romeinen 5:20, NBG > **"...waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden."** Hoe meer zonde, hoe meer genade dus! Hoe komt het dan dat "Alverzoeners" er niet maar op los leven? Iedereen die tot op het bot besef heeft van de liefde en genade van God voor Zijn hele schepping en van de losprijs die Christus met Zijn bloed voor allen betaald heeft, zal gaan leven vanuit diep ontzag en dankbaarheid in volwassen geloof, niet in zonde.

- "Alverzoeners" weten vanuit de Bijbel dat er voor gelovigen niets te verdienen valt en dus ook de hemel niet. Geloof is een gave van God (Efeziërs 2:8,9), geen eigen keuze. Er bestaat niet zoiets als een vrije wil. Alles geschiedt volgens de wil van God > **"die ALLES naar zijn wil en besluit tot stand brengt"** (Efeziërs 1:11, NBV). Zie ook Romeinen 9:15-24.

- Dwaalleer wordt voorzien door Paulus in 2Timoteüs 4:3, NBV > **"Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten."**

Wat is de heilzame (NBG: gezonde) leer? Dat God alles bestuurt en in de hand heeft en dat er nooit iets misgaat. Dat Jezus Christus de Redder IS van alle mensen, i.p.v. dat Hij hun Redder WIL ZIJN. De gezonde leer is in feite alles wat de apostel Paulus leerde, wat aan hem, bij meerdere gelegenheden, door de verheerlijkte Christus persoonlijk geopenbaard werd! Veel kerken en evangelische gemeenten besteden nauwelijks nog aandacht aan de brieven van Paulus. "Alverzoeners" juist wel. Het geloof in de verzoening van alle dingen is geen nieuwe stroming, integendeel, het is al 2000 jaar oud, het is het geloof van de apostel Paulus en zijn navolgers! Dwaalleer is in de loop der eeuwen in de kerken ontstaan, die afweken van de gezonde leer van Paulus.

Voor uitgebreide informatie over Alverzoening, zie www.alverzoening.info.

www.pronk-stukjes.nl