

# De namen en titels van God

Door: Clyde Pilkington jr.

God is de *El* van de Schriften. *El* wordt meer dan 200 keer in de Hebreeuwse Schriften gebruikt en het betekent *Onderwerper*. Dit is de titel die God beschrijft als GOD. *El* is ook het stamwoord voor *Elohim*, het machtige woord dat het vaakst voor de titel van God wordt gebruikt. Het onderstaande is een samengevatte beschouwing van *El* en *Elohim* uit Bullingers *Companion Bible Appendices, no.4*.

**EL** is in essentie de Almachtige. *El* is *Elohim* in al Zijn kracht en macht. *El* is God de Omnipotent. *Elohim* is God de Schepper, die Zijn almacht in werking stelt. *Eloah* is God die alles beschikt en gebiedt en die alleen de aanbedding van Zijn volk zou moeten ontvangen. *El* is de God die alles weet (voor het eerst te lezen in Genesis 14:18-22) en alles ziet (Genesis 16:13) en die alles voor Zijn volk bewerkt (Psalm 57:3) en in Wie alle Goddelijke attributen zijn verenigd.

**ELOHIM** komt 2700 keer voor. De eerste passage brengt de term in verband met de schepping en geeft het zijn essentiële betekenis als de Schepper. Het geeft de relatie van Hem tot Zijn schepselen weer. *Elohim* wordt (in de NBG) aangegeven met kleine letters: "**God.**"

**ELOAH** is *Elohim* Die aanbeden dient te worden. *Eloah* is God in relatie tot Zijn Wil, meer dan Zijn Macht. De eerste passage brengt deze naam in verband met aanbedding (Deuteronomium 32:16,18). Aldus is dit de titel die gebruikt wordt telkens wanneer het contrast (latent of uitdrukkelijk) met valse goden of afgoden gemaakt wordt.

**ELYON** komt voor het eerst in Genesis 14:18 voor met *El* en wordt (in de NBG) weergegeven als "**God, de Allerhoogste.**" Het is *El* en *Elohim*, niet als de machtige Schepper, maar als de Bezitter van hemel en aarde. Het is *Elyon*, als de Eigenaar van de aarde, Die de natiën hun erfdeel toebedeelt. Deze titel komt 36 keer voor.

**(EL) SHADDAI** wordt in elke passage vertaald met "**Almachtige.**" Het is God (*El*), niet als de bron van kracht, maar van genade; niet als Schepper, maar als Gever. *Shaddai* is de *Al-goede*. Deze titel refereert niet aan Zijn scheppende kracht, maar aan Zijn vermogen in alle noden van Zijn volk te voorzien. De eerste passage is in Genesis 17:1 en het wordt gebruikt om Abraham te tonen dat Hij die hem had uitverkozen om alleen voor Hem te wandelen hem in alles kon voorzien. Het is ook de titel die in 2Korinthiërs 6:18 weergegeven wordt, waar we opgeroepen worden om ons af te scheiden van de wereld. Het wordt altijd gebruikt in verband met *El*.

\*\*\*\*\*

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)