

Wat is het evangelie?

Door: Ken Eckerty

Christenen spreken er onophoudelijk over. Voorgangers prediken het met niet uit te blussen passie. Mannen hebben hun leven ervoor gegeven. Waar heb ik het over? Natuurlijk over de boodschap van het goede nieuws of evangelie van Jezus Christus.

Dit evangelie, of letterlijk: blijde boodschap in het Grieks [de taal waarin het Nieuwe Testament werd geschreven], is het hart en de ziel van het Christendom. Het is de boodschap van hoop die Christenen brengen aan een verloren en stervende wereld en de focus is gericht op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus.

Het is het goede nieuws dat Gods eniggeboren Zoon in de wereld kwam en de zonde van de wereld op Zich nam, voor onze zonden aan een kruis werd gespijkerd en uit de dood werd opgewekt, zodoende de overwinning behalend over de dood en het graf. Het is, zonder twijfel, het geweldigste nieuws dat je ooit kon horen.

Jammer genoeg begrijpen nu juist degenen, die zich bezig houden met de verkondiging van dit evangelie aan de hele wereld, niet de volle kracht van deze boodschap. In plaats van de volkomen overwinning van het kruis te verkondigen, benadrukt het traditionele Christendom de gevolgen van zonde en de wraak van God.

Dat Christus wordt gepredikt, daarover bestaat geen twijfel; dat Zijn dood en opwekking over de hele wereld wordt verkondigd, daar is niets mis mee; maar dat het orthodoxe inzicht in de reikwijdte van Christus' werk nauwkeurig aan de wereld wordt gepresenteerd; hierin vind ik een enorme dwaling. Dit dwingt mij om het te ontmaskeren en te confronteren met dezelfde passie, als van degenen die de valse voorstelling prediken dat de meeste mensen nooit de voordelen van het goede nieuws zullen ervaren.

De volledige evangelische boodschap is:

Jezus Christus kwam om de wil van de Vader te doen (Johannes 5:30), en de wil van de Vader is dat **"alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen"** (1Timoteüs 2:4, NBV-vertaling).

Om die wil te volbrengen, heeft Christus Zichzelf ontledigd, nam Hij de gestalte aan van een dienstknecht [letterlijk: slaaf] en werd Hij gemaakt in de gelijkenis van zondige mensen (Filippenzen 2:7; Romeinen 8:3). Hij vernederde Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood, zelfs de dood aan het kruis (Filippenzen 2:8). En door op dezelfde manier te sterven als mensen, proefde Hij de dood voor IEDER mens (Hebreeën 2:9).

Jezus is werkelijk de Redder van ALLE mensen (1Timoteüs 4:10, NBV-vertaling), heeft de zonde van de wereld weggenomen (Johannes 1:29; Romeinen 5:18) en is de verzoening (bedekking) voor de zonden van de wereld (1Johannes 2:2).

Door de kracht van Zijn opwekking, heeft Hij de steek [angel] van de dood en het graf weggenomen (1Korinthiërs 15:55), de angst voor de dood weggenomen (Hebreeënen 2:14) en Hij geeft mensen de zekerheid dat ze ooit uit de dood zullen worden opgewekt en geoordeeld zullen worden (Handelingen 17:31). Wat de mens zelf niet kon (zichzelf verlossen van zonde en dood), deed God door Zijn eniggeboren Zoon te zenden (Romeinen 8:3).

Het goede nieuws voor alle mensen is (Lucas 2:10), dat Gods wil om hen te redden al volbracht is door Christus in de hemel (Johannes 19:30) en een levende realiteit op aarde zal worden - op Gods tijd, niet wanneer het mensen uitkomt (1Korinthiërs 15:22; 1Timoteüs 2:6).

Dat is het volledige evangelie (het goede nieuws) in een notendop. Om mensen het voordeel van wat Christus gedaan heeft te laten ervaren, moet iedereen met de mond belijden dat Jezus Heer is, en in het hart geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt (Romeinen 10:9).

Maar het goede nieuws is dat, vanwege wat Christus heeft gedaan, zowel het belijden als het geloof zijn veiliggesteld, de redding die verkregen wordt in deze eeuw of in de toekomstige eeuwen - de opwekking van Christus verzekert ons dat niets verloren gaat (Matteüs 18:12-14; 1Korinthiërs 15:22).

Het hele idee "als een mens in dit leven Christus niet belijdt, dan is hij voor altijd vervloekt" wordt niet in de Heilige Schrift onderwezen. Jezus nam de vloek (Galaten 3:13) en betaalde de losprijs voor de gevolgen van de zonde van de mens.

De valse doctrine die zegt dat de meeste mensen een eindeloze straf zullen ondergaan, maakt God machteloos in het uitvoeren van Zijn wil door de "vrije wil" van de mens of de intriges van de duivel, en, nog erger: zij maakt Christus' dood tot een hopeloze mislukking, omdat slechts enkelen voordeel zullen hebben van deze genade. In beide gevallen is Jezus niet werkelijk de Redder van alle mensen, maar *wil* Hij dat alleen maar zijn.

Met andere woorden: Christus is alleen de Redder van mensen ALS mensen het geschenk aannemen. Dit is onschriftuurlijk en plaatst de mens op de bestuurdersstoel, niet God.

Die liefde van God en Zijn oordelen werken harmonieus samen om Zijn wil te verwezenlijken (Efeziërs 1:11), opdat Hij alle dingen samen zou brengen in Christus (Efeziërs 1:10), alles met Zichzelf zou verzoenen (Kolossenzen 1:20) en alles nieuw zou maken (Openbaring 21:4,5).

Ik bid dat jullie "samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! [letterlijk: van de eeuw der eeuwen] Amen" (Efeziërs 3:18-21, NBG-vertaling).

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl