

Het komende Koninkrijk van God - vóór de wederkomst van Christus - is de regering van God

Door: Tom Ballinger

Bijbelverzen zijn uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld

Wanneer de Bijbelse uitdrukking *het Koninkrijk van God* of *het Koninkrijk der Hemelen* wordt gebruikt, dan zijn veel christenen jammerlijk onwetend over de betekenis hiervan. Het is geen nevelig of vluchtig gebied waarvan de betekenis nogal vaag is. Het heeft een zeer precieze betekenis en Bijbelonderzoekers zouden moeten begrijpen dat het verwijst naar de regering van God, die op aarde gemanifesteerd zal worden in de volgende *bedeling* [= bepaalde periode binnen Gods plan; inrichting van de Goddelijke huishouding; de manier waarop God Zijn verhouding tot de mensen en de verhouding van de mensen onderling regelt].

Wanneer de *zalige hoop* (Titus 2:13) werkelijkheid wordt, zal de wereld zoals wij die kennen geschiedenis zijn. Als we proberen te bedenken hoe de komende wereld eruit zal zien, dan gaat dat boven onze pet. Als we beginnen te begrijpen wat onze Heer Jezus Christus zal doen wanneer Hij de heerschappij over de wereld aanneemt en regeert als een weldoende Monarch, dan beseffen we dat velen die bidden voor de komst van het Koninkrijk, dat waarschijnlijk niet zouden doen als ze zouden weten wat het allemaal met zich meebrengt.

Het Koninkrijk van God zal een bedeling van *regering* zijn, niet van *genade*. De wereld zal worden gereguleerd, geleid, beheerd en beperkt door God Zelf. Goddelijke gerechtigheid zal in het hele universum worden toegediend. Elke overtreding en ongehoorzaamheid zal een rechtmatige vergelding ontvangen (Hebreeën 2:2).

2Timotheüs 4:1 vertelt ons hoe de huidige bedeling van het geheimenis eindigt. Eenvoudig gezegd komt het hier op neer: *Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en Christus Jezus, Die zal oordelen over de levenden en de doden bij Zijn openbaring, d.w.z. Zijn Koninkrijk.*

Het is de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Redder die het Koninkrijk van God inluidt. Het is de eerste in een reeks van dramatische en dynamische gebeurtenissen.

Jesaja heeft veel te zeggen over het komende Koninkrijk van God. Zijn beschrijving is zowel vanuit een universeel perspectief als vanuit een Joods perspectief.

Jesaja 65:17 tot en met Jesaja 66:24 is profetie over de lange periode waarin Jezus Christus de wereld regeert vanuit de hemel, die Zijn troon is.

"Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen." (Jesaja 65:17)

Jesaja 66:1 laat zien waar Christus zal zijn gedurende de lange tijd van Zijn wereldwijde regering:

"Zo zegt de HERE: de hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank Mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats Mijner rust?"

Om verder te verifiëren dat de context van Jesaja 65:17 tot Jesaja 66:24 gaat over Christus' regering vanuit de hemel, zie:

"Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan." (Jesaja 66:22, Statenvertaling)

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

Wanneer nieuwe hemelen en een nieuwe aarde genoemd worden, trekt bijna iedereen automatisch de conclusie dat dit moet verwijzen naar de nieuwe hemelen en aarde van 2Petrus 3:13 of Openbaring 21:1. Dat doet het echter niet en dat is gewoon een feit.

De waarheid van Jesaja 65 en 66 past niet in de duizendjarige regering van Christus op aarde, omdat Hij gedurende die periode op Davids troon zal zitten in Jeruzalem. Sommigen hebben zelfs geopperd dat het gaat om een tijdperk na het Duizendjarig Rijk, wat een absurde suggestie is. 2Petrus 3:13 en Openbaring 21:1 zijn niet gerelateerd aan de *Dag des Heren* (dit is het Duizendjarig Rijk); deze verzen hebben betrekking op de *aion* (Grieks: *tijdperk*) van de *Dag van God*.

De *Companion Bible* vermeldt over Jesaja 65:17: '*Nieuwe hemelen en aarde, d.w.z. nieuwe ten opzichte van de oude. Niet de nieuwe van 2Petrus 3:13 of Openbaring 21:1.*' Vervolgens stelt de *Companion Bible* Jesaja 65 tegenover Openbaring, door te laten zien dat Jesaja 65 verwijst naar **"Want zie Ik schep Jeruzalem tot jubel"** (vers 18). Haar plaats is op een berg (vers 25) en zondaars zijn aanwezig (vers 20).

Terwijl in Openbaring 21 het nieuwe Jeruzalem verschijnt (vers 2) neerdalend van God uit de hemel (vers 2) en zij was al gebouwd door God (vers 12-25; 22:3-5) en er zullen géén zondaars zijn (vers 27).

Er is duidelijk onderscheid tussen de twee nieuwe creaties. Bullinger geeft zelfs niet eens aan wanneer Jesaja 65 vervuld zal worden. Men neemt aan dat hij niet wist waar hij de profetie moest plaatsen en dus zweeg hij over het onderwerp. Dr. Bullinger stierf voordat hij zijn werk aan de *Companion Bible* voltooid had. Er wordt gezegd dat hij stierf na het voltooiën van het Johannesevangelie. Een onbekende schrijver of schrijvers voltooide(n) de rest van de *Companion Bible* na zijn dood. Velen denken dat het Charles Welch was.

De aantekening van Openbaring 21:1 verbindt de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde met Jesaja 65:17; 66:22 en met 2Petrus 3:7,13. Dit is in tegenspraak met Bullingers opmerking over Jesaja 65:17. Dit toont aan dat dr. Bullinger niet degene was die de aantekeningen maakte over Openbaring.

Hieronder staat de volgorde van de *Dagen* vermeld:

De *Dag van Christus* = het pre-duizendjarige Koninkrijk van God.

De *Dag des Heren* = de *parousia* van Christus = Zijn komst en aanwezigheid = het Duizendjarig Rijk.

De *Dag van God* = de periode na de duizend jaren.

De nieuwe hemelen en aarde van Jesaja 65 en 66 verwijzen naar de *Dag van Christus*.

Klimaatverandering

De nieuwe hemelen en aarde zullen anders zijn dan de huidige hemelen en aarde, zoals wij ze nu kennen. De nieuwe hemelen en aarde zullen wereldwijd een totaal ander klimaat hebben dan tegenwoordig. De aarde zal worden geregenereerd, zij zal maagdelijk vruchtbaar worden, gewassen zullen niet bemest hoeven te worden. De aarde zelf zal haar opbrengst geven, zonder menselijke bemoeienis.

"De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen."

(Psalm 67:7, Statenvertaling)

"Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw; en Ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven."

(Zacharia 8:12)

Wereldwijd zal de grond energie van zichzelf uitoefenen, fruit voortbrengen in de wijngaarden en gewassen in de velden. De vruchtbaarheid van de aardbodem zal niet het gevolg zijn van menselijk ingrijpen, maar het zal het resultaat zijn van de *tijden van verademing* afkomstig van de Heer. De aarde zal zijn als nieuw terrein.

De aarde zal niet worden beregend. Dit duidt op een spectaculaire transformatie in de atmosfeer van de aarde. De hemelen zullen hun dauw geven net als vóór de zondvloed. De aarde zal universeel worden gevoed door dauw. Het klimaat zal zijn zoals het was in de dagen van Adam.

"Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem."

(Genesis 2:6)

De gehele aardbodem zal bevochtigd worden, niet door regen of sproeisystemen, maar door de mist (dauw) die opstijgt van de aarde en weer naar beneden valt (Deuteronomium 33:28). En dit zal het effect zijn:

"De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis." (Jesaja 35:1)

Jesaja 35:6 zegt zelfs dat er in de woestijn wateren zullen uitbreken en dat er waterstromen in de woestijn zullen zijn. De woestijnen van onze tijd zullen verdwijnen en zullen vruchtbare vlakten worden.

Schriftuurlijk bewijs toont aan dat wanneer de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde van Jesaja 65 en 66 plaatsvinden, dat er dan geen einde zal zijn aan het groeiseizoen, zoals we dat nu kennen. Het groeiseizoen in de nieuwe aarde, onder de nieuwe hemelen zal het hele jaar rond duren.

"Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien." (Amos 9:13)

Dit zal een universeel voordeel voor de mensheid zijn, en ook een speciaal voordeel voor de Joden die verbannen waren:

"Ik zal een keer brengen in het lot van Mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken;

boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God.” (Amos 9:14,15)

De dauw die de aardbodem zal bevochtigen zal een einde maken aan de droogten en hongersnoden die de wereld gekend heeft na de zondvloed. Wanneer de Grote Verdrukking in zicht komt zullen er hongersnoden komen, vertelde de Heer Jezus Christus aan Zijn discipelen en die zullen het ***"begin der weeën zijn"*** (Mattheüs 24:7,8). Honderden jaren lang zullen er geen hongersnoden in de wereld zijn.

De indicatie is dat de sfeer en het klimaat van de aarde, van pool tot pool, gematigd zal zijn. Het zal ten behoeve van de mensheid zijn. Stel je een omgeving voor waarin er geen overstromingen, geen onweer, geen bliksem, geen modderstromen, geen tornado's, geen orkanen, geen sneeuw of ijs, geen hagelstormen, geen droogte, geen zinderende hitte, geen misoogsten, geen voedseltekorten zullen zijn en er geen schuren nodig zijn om voedsel op te slaan...

Jezus Christus zei in Johannes 10:10 ***"Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed."*** Dit overvloedige leven zal in vervulling gaan tijdens het Koninkrijk van God.

Verheerlijkte lichamen en natuurlijke lichamen

"Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen." (Jesaja 65:17)

Het scheppen van de nieuwe hemelen en aarde van Jesaja 65 en 66 is het eerste wat de Heer gaat doen wanneer Zijn Koninkrijk van start gaat (2Timotheüs 4:1) en wanneer Hij begint te bepalen wie er zullen leven onder Zijn regering. In grote lijnen zullen er twee klassen van mensen zijn: zij die in leven zijn wanneer het Koninkrijk aanbreekt en zij die uit de dood zullen worden opgewekt.

Uiteraard zullen niet alle levenden geschikt geacht worden om onder Zijn gezegende regering te leven. Jezus Christus zal rechtvaardig oordelen, Hij zal geen fouten maken. Ik ga in deze studie geen poging doen om te zeggen wie er in deze nieuwe schepping zullen mogen leven. Slechts dit: zij die leven en uitzien naar de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder Jezus Christus (Titus 2:13) zullen er zeker deel aan krijgen. Zij zullen degenen zijn die "Zijn verschijning (*epiphaneia*) liefhebben."

"Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de HERE, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning [*epiphaneia*] hebben liefgehad." (2Timotheüs 4:8)

Deze groep gelovigen zullen ook degenen zijn die instemmen met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. ***"...in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd"*** (1Timotheüs 1:11). Dezen zullen hun vernederde lichamen veranderd zien worden naar het verheerlijkte lichaam van onze Heer Jezus Christus (Filippenzen 3:21). Dit zal de Gemeente (het Lichaam) zijn waarvan Christus Jezus het Hoofd is.

Daarnaast zal er een ontelbaar aantal mensen zijn die op dat moment leven en die in aanmerking komen om op de nieuwe aarde onder de nieuwe hemelen te leven. Zij zullen maar door blijven leven, echter zonder het voordeel van een veranderd lichaam. Zij zullen natuurlijke lichamen

hebben, maar zonder dat het principe van de dood in hen werkt. De gigantische verandering is, dat de dood niet langer zal heersen, maar juist het leven.

Zij die sterven tijdens het Koninkrijk van God doen dat niet als een gevolg van Adams zonde, maar als gevolg van hun eigen handelen.

"Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven" (Jeremia 31:30)

"De ziel die zondigt, die zal sterven." (Ezechiël 18:4)

"De ziel die zondigt, die zal sterven." (Ezechiël 18:20)

Deze drie verzen zijn niet te begrijpen, tenzij ze in hun juiste context worden geplaatst: het Koninkrijk van God, voorafgaand aan het Duizendjarig Rijk. Deze verzen zijn geen waarheid voor deze tijd. Christus zal alle doden "onder de loep nemen" en zij die naar Zijn inschatting het juiste geloof uitoefenden, zullen worden geroepen om tevoorschijn te komen.

Eén van de voornaamste kenmerken van het Koninkrijk van God is dat het een tijd zal zijn van opstanding. Er zal gedurende deze tijd geen algemene opstanding zijn, maar veeleer wekt Christus de doden op in fases.

"Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde." (1Korinthiërs 15:22,23)

Dit verwijst niet naar de *ecclesia* (Grieks: uitverkorenen) van het Geheimenis (het Lichaam van Christus), omdat de waarheid hiervan nog verborgen was in God toen 1Korinthiërs werd geschreven. Er zal een bevolkingsexplosie zijn vanwege alle doden die worden opgewekt tot nieuw leven. Toch zal de nieuwe aarde zeker in staat zijn om de wereldbevolking te huisvesten, omdat zij geregenereerd is tot een nieuwe schepping.

Zoals Jesaja 65:17 zegt, aan de eerdere hemelen en aarde zal niet meer worden gedacht, wat betekent dat de nieuwe zo prachtig zullen zijn dat niemand meer aan de oude zal denken.

Het Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is, zal een integrale rol spelen in de regering van God. De *ecclesia* van het Ene Lichaam zal verheven posities bekleden onder Zijn bestuur.

Zion > Sion > Jeruzalem

"Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van gewezen of van geschreeuw." (Jesaja 65:18,19)

Het Jeruzalem dat hier wordt genoemd is niet het nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21. Zoals altijd moeten we in gedachten houden dat een werker, die zich niet hoeft te schamen, het Woord van de Waarheid correct moet snijden. Het nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21 werd door Johannes gezien als **"nederdalende uit de hemel, van God"** (Openbaring 21:2). Terwijl het Jeruzalem van Jesaja 65 op de heilige berg (Sion) van de Heer is - **"zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, zegt de HERE."** (Jesaja 65:25)

Zion in het Oude Testament is Sion in het Nieuwe Testament [de NBG vertaalt overal met Sion]. Wij zijn geneigd tot het associëren van het Jeruzalem van Jesaja 65:18 met het nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21:2. Wanneer we dan lezen over **"het Jeruzalem dat boven is"** in Galaten 4:26,

Statenvertaling, en **"het hemelse Jeruzalem"** in Hebrëen 12:22, dan zegt de conventionele, christelijke wijsheid: 'Ze verwijzen naar het Nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21:2.' Laten we de stad van God in Hebrëen 12 nader bekijken:

"Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen." (Hebrëen 12:22)

Het Jeruzalem dat zal worden geschapen, volgens Jesaja 65, zal op de berg Sion zijn. Sion was duidelijk de stad van David, zie 2Samuël 5:7. Tijdens het Koninkrijk van God, zal de stad van David op de berg Sion, de Stad van God worden.

Haar locatie zal op aarde zijn, n.l. Jeruzalem. Zij zal een hemels karakter hebben aangezien zij een ontelbaar (myriaden) gezelschap van engelen zal hebben; dat wil zeggen: boodschappers van God. Zij is hemels van karakter, omdat zij de stad zal zijn van de levende God, en zij is hemels in haar heerlijkheid.

Ik heb me vaak afgevraagd: wat was de betekenis van de ladder van Jacob in Genesis 28:12? Immers, Jacob droomde een droom, waarin hij een ladder zag, staande op aarde en omhoog reikend naar de hemel. In de droom zag hij engelen op die ladder opstijgen en neerdalen. Zou zijn droom een voorafschaduwing kunnen zijn van de activiteit van engelen, die zal plaatsvinden wanneer de Heer de stad van de levende God vestigt, het hemelse Jeruzalem van Hebrëen 12:22 (of Jesaja 65:17)?

Terug naar Hebrëen 12:22, we lezen dat er in de stad van God ook de gemeente (*ecclesia*) van eerstgeborenen zal zijn.

"...tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben." (Hebrëen 12:23)

De aanwezigheid van myriaden van engelen en de gemeente van de eerstgeborenen, die geregistreerd zijn in de hemelen, geven dit Jeruzalem haar hemelse karakter. Dit Jeruzalem is niet het nieuwe Jeruzalem dat van God neerdaalt uit de hemel. Een studie van de context van Hebrëen 12 onthult dat God spreekt vanuit de hemel.

"Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel teminder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt)." (Hebrëen 12:25)

God spreekt vanuit de hemel, daarom zal Hij niet op aarde zijn. Dit feit sluit uit dat het Koninkrijk van God de duizendjarige regering van Christus op aarde is.

Dan, in vers 28, Statenvertaling, lezen we dat de Joden een koninkrijk zullen ontvangen dat onwrikbaar is. Dit heeft allemaal te maken met een Koninkrijk van God dat aan het Duizendjarig Rijk vooraf gaat.

In Openbaring 21:3, Statenvertaling, zei Johannes dat hij een grote stem hoorde vanuit de hemel, die zei:

"Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn."

Hier gaat het níet over het pre-duizendjarige Koninkrijk van God. Bovendien is, in Openbaring 22:1, de troon van God in het nieuwe Jeruzalem, niet in de hemel. De boom des levens verschijnt in vers 2, die wordt nergens genoemd in tekstgedeelten die over het pre-duizendjarige Koninkrijk van God

gaan. Een nauwkeurige, aandachtige lezing van Openbaring 21 en 22 verdrijft de gedachte dat het Jeruzalem van Jesaja 65 hetzelfde is als het Jeruzalem van Openbaring 21 en 22 en 2Petrus 3:13.

"Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is." (Hebreeën 11:8-10)

Abraham ging niet op zoek naar deze stad, omdat hij niet bestond tijdens zijn leven. God sprak tot Abraham over een stad die Hij zou bouwen of zou doen ontstaan door Zijn scheppingswerk. Deze belofte aan Abraham werd ook gedaan aan Isaak en Jacob. Het zou hun ouderlijk thuis worden, voor hen en hun nakomelingen.

"In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken ... maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid." (Hebreeën 11:13,14,16)

De fundamenten van de stad, waar Abraham naar uitzag, was het zekere fundament van Christus. "Vines Dictionary of the New Testament" zegt dat het Griekse woord voor fundament *themelios* is, als zelfstandig naamwoord, met *lithos* wordt een steen bedoeld (Lucas 6:48,49; 14:29; Hebreeën 11:10). Jezus Christus wordt **"die Rots"** genoemd in 1Korinthiërs 10:4. Petrus verwees ook naar Christus als **"een steen des aanstoots en een rots der ergernis"** (1Petrus 2:8).

Het Jeruzalem dat het resultaat zal zijn van Zijn schepping, waarover gesproken wordt in Jesaja 65:18, zal Christus Jezus als zijn fundament hebben.

Dit **"beter ... vaderland"** zal hemels van karakter zijn en de stad waarnaar zij uitzagen zal gerealiseerd worden in de opstanding. Kijk maar wanneer het werkelijkheid zal worden:

"Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods." (Lucas 13:28,29)

Wat hierboven beschreven wordt zal zich niet afspelen in het nieuwe Jeruzalem, dat Johannes van God uit de hemel zag neerdalen. Kijk nu eens naar wat Jesaja schreef:

"En het zal geschieden in het laatste der dagen [verwijst naar het pre-duizendjarige Koninkrijk van God]: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren." (Jesaja 2:2-4)

Hier verwijst **"de berg des HEREN"** naar de regering van de HEER, wiens hoofdkwartier in het Jeruzalem van Jesaja 65:18 zal zijn. Het woord en de wet van de HEER zullen van Sion uitgaan en dat geeft aan waar dit Jeruzalem gelokaliseerd zal zijn. Het zal de Stad van God zijn, waar vroeger de stad van David was. Het **"huis des HEREN"** zijn de gebouwen waarin Zijn regering zetelt. Het is een overheidsterm.

Dit scenario zal in vervulling gaan in de stad der belofte, die genoemd wordt in Jesaja 65:18 **"Ik schep Jeruzalem tot jubel."** Dit was het Jeruzalem dat Paulus noemde in Galaten 4:26 **"Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder."**

Hemels betekent dat het hemels van karakter is en veruit superieur aan **"het tegenwoordige Jeruzalem [gedurende de Handelingenperiode], want dat is met zijn kinderen in slavernij."** Dit nieuwe Jeruzalem bestond in het hart en in de gedachten van Paulus en gelijkgestemde gelovigen, want wat God heeft beloofd, dat zal Hij ook ten uitvoer brengen.

Paulus sloot zijn Hebreënbrief af met deze aansporing: **"Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige."** (Hebreëen 13:14). De stad die zij zouden zoeken zal komen op de berg Sion, niet neerdalend van God uit de hemel.

Een vermoeiende, maar bevredigende studie van het woord *Jeruzalem* in de Bijbel brengt waarheid aan het licht die de oprechte Bijbelonderzoeker nodig heeft. Jeruzalem komt 811 keer voor in de Bijbel. Slechts driemaal verwijst het naar het Nieuwe Jeruzalem. Deze drie verzen staan allemaal in het boek Openbaring (3:12; 21:2 en 21:10).

De Heilige Stad die Johannes zag neerdalen van God uit de hemel, in Openbaring 21, is niet het Jeruzalem van Jesaja 65:18,19 of 66:10,13 en 20.

"Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap." (Jesaja 65:18)

Dit zal de Stad van God zijn gedurende de regering van Jezus Christus. Christus regeert over de aarde vanuit de hemel.

"De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles."
(Psalm 103:19)

De betekenis van **"zijn koningschap heerst over alles"** is: Zijn regering heerst over alle natiën. Gedurende de *Dag van Jezus Christus* regeert Hij de wereld vanaf Zijn hemelse troon.

Wanneer Zijn regering wordt ingehuldigd bij het stralende licht van Zijn aanbreekende (verschijnende) Koninkrijk (2Timotheüs 4:1), zal de boze heerser van deze huidige duisternis omvergeworpen worden. Satans activiteiten, die alle facetten van de samenleving doordringen, zullen tot een einde komen (1Johannes 3:8). Satan, de duivel, zal worden verdrongen en de Heer Jezus Christus zal de Opperste Heerser van de wereld zijn. Goddelijke regering zal worden gevestigd. Dit zal echt de *Dag van Jezus Christus* zijn. De meeste gelovige negeren Zijn Dag, of proberen er iets van te maken wat niet juist is.

De Dag van Christus

Het blijkt dat de meeste Bijbelonderzoekers het erover eens zijn dat de *Dag van Christus* hetzelfde is als de *Dag des Heren*, maar dan onder een andere naam. Ikzelf ben altijd nogal sceptisch over iets waar de meeste onderzoekers het over eens zijn. Een aantal van de lezers van mijn website

(www.plainerwords.com) zeiden, na het lezen van een aantal van mijn studies over de *Dag van Christus*: "Tom, ik snap het gewoon niet." En een hele tijd lang snapte ik het zelf ook niet. Dat betekent niet dat het niet waar is.

Volgens de Heer Jezus Christus zag Abraham Zijn *Dag* door geloof en hij was blij.

"Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd." (Johannes 8:56)

Ik geef toe dat er, wanneer men de *Dag van Christus* in de Schrift begint te zien, een radicale aanpassing is vereist in de perceptie van de waarheid rond de bedelingen. Velen voelen zich, helaas, zeer op hun gemak in hun eigen standpunt, dat zij voor waar houden. Aan de andere kant hebben sommige lezers positief gereageerd op het concept dat de *Dag van Christus* het pre-duizendjarige Koninkrijk van God is. Door het vele e-mailverkeer werd me opnieuw duidelijk dat je alleen kennis kunt ontvangen wanneer je er klaar voor bent (gemaakt).

Eerder gaf ik al aan dat er een drastische verandering zal komen in het klimaat van de aarde. De nieuwe schepping herstelt de aarde in haar oorspronkelijke orde en perfecte balans. De *wederoprichting aller dingen* (Handelingen 3:21) spreekt van de *tijden van verademing* die komen van het aangezicht des Heren (Handelingen 3:19) en herstelt de hemelen en de aarde naar hun oorspronkelijke orde en balans, vandaar: de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.

Eén van de voordelen van dit herstel zal zijn dat de levensverwachting van de mens, geboren tijdens de *Dag van Christus*, enorm zal toenemen. De dood zal niet langer heersen in de mens.

Het is een onmiskenbaar feit dat de eerste vermelding van de dood in de Bijbel laat zien dat het om een straf gaat, die God afkondigde en die op Adam zou vallen als hij ongehoorzaam was aan de uitdrukkelijke instructie om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad: **"want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven"** (Genesis 2:17).

Iedere serieuze onderzoeker van het Woord van God weet dat de letterlijke betekenis van de passage is **"stervende zult gij sterven"** wat één van de belangrijkste uitspraken over de dood in de Bijbel is. Deze verklaring vertelt ons nadrukkelijk dat, op de dag waarop Adam het verbod om van die ene, specifieke boom te eten overtrad, het proces van de dood in hem zou beginnen te werken en zou blijven doorwerken tot het moment waarop de dood de overwinning zou behalen en Adam zou sterven, zoals het Woord vermeldde.

Wij weten niet hoeveel jaren er zitten tussen de schepping van Adam en zijn overtreding, maar iedere dag daarna werkte de dood in hem. Echter, als Gods oorspronkelijke meesterwerk van de schepping, het meest volmaakte menselijke exemplaar dat ooit op aarde rondliep, was hij in staat om de effecten van de dood in hem te weerstaan tot hij de leeftijd van 930 jaar bereikt had. Methusalem, die zeven generaties van zijn voorvader Adam verwijderd was, leefde nog 39 jaar langer dan Adam. Maar na zijn tijd overleed elke generatie op jongere leeftijd. En, was er geen Goddelijke genade geweest, dan zou het menselijk ras zijn uitgestorven, omdat de mensen niet lang genoeg geleefd zouden hebben om zich te kunnen voortplanten. Maar God injecteerde Zichzelf in genade in de neerwaartse daling van de mensheid en besloot dat de gemiddelde levensduur 70 jaar zou worden.

Het feit dat we sterven zelfs terwijl we leven is een waarheid die velen weigeren te accepteren. De meeste, belijdende christenen willen slechts comfortabele ideeën en aangename doctrines. Zij hebben het aangename meer lief dan Gods waarheid. Maar de feiten zijn onontkoombaar, we sterven al tijdens ons leven, dat is de waarheid uit Gods Woord. De dood werkt in ieder van ons en dit Bijbelse feit ontkennen heeft geen nut; het geldt overduidelijk voor ons allemaal. Grafstenen over de hele wereld geven hun stille getuigenis over dit levensfeit.

Met betrekking tot dit fenomeen schreef Otis Sellers in één van zijn laatste studies: "Het bevestigende, Bijbelse getuigenis is dat **"door één mens de zonde de wereld is binnengekomen"** (Romeinen 5:12). We weten zonder enige twijfel wie deze mens was. Het was Adam, het hoofd van het menselijke ras. En we weten dat het door hem kwam, deze ene daad van ongehoorzaamheid, dat zonde de wereld binnen kwam. Daarom accepteren we en zien we het feit onder ogen dat een kwaadaardig principe, genaamd zonde, in het systeem en de ordening zit waarin de mens geboren wordt en waarin hij moet leven."

De dood heerst niet langer

Gedurende de pre-duizendjarige regering van Christus is dit *dood-principe* afwezig. In plaats van de dood zal het *LEVEN-principe* heersen. Als de dood optreedt, dan zal dat het resultaat zijn van de éigen zonden van de mens, want er zal **"zonde tot de dood"** zijn (1Johannes 5:16). Hoewel we niet weten wat die zonde zal zijn, zal iedereen die dan leeft wel weten hoe het werkt. Want de hele mensheid zal Goddelijk verlicht zijn.

Trouwens, Jeremia schreef hierover, toen hij zei dat er geen noodzaak was om te onderwijzen:

"Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen." (Jeremia 31:34)

En dan is er nog dit, in Jesaja 65:20

"Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden."

Het kan zondermeer worden aangenomen dat er geen kindersterfte zal zijn. Dit zal niet het resultaat zijn van gezondheidszorg, maar van de verwijdering van het zonde-dood-principe. Iemand die honderd jaar wordt, zal nog steeds als een jongeling worden beschouwd.

Tijdens de *Dag van Christus* zullen er zondaars aanwezig zijn op aarde, maar zolang zij niet de **"zonde tot de dood"** begaan, zullen zij leven, want zij zullen ervan verzekerd zijn dat 1Johannes 1:9 volledig in werking zal zijn in die tijd.

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

Zolang zondaars **"in het licht wandelen"** tijdens de *Dag van Christus*, zal de reinigende werking van het bloed van Christus volledig en wereldwijd werkzaam zijn.

"...maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde."
(1Johannes 1:7)

Gelovigen kunnen inspiratie halen uit deze twee verzen, maar ze zijn niet leerstellig van kracht tijdens de huidige bedeling van Genade. Dat waren ze wel, tot op zekere hoogte, tijdens de Handelingenperiode, maar ze zullen volkomen van kracht zijn, wereldwijd, tijdens Zijn *Dag*.

Wanneer Christus Jezus regeert, zal een diversiteit aan religies niet worden getolereerd: **"De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen"** (Mattheüs 4:10). Dit zal een universele waarheid zijn en hij zal krachtig worden afgedwongen wanneer het Koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd zal worden. Deze waarheden harmoniëren niet als ze worden toegeschreven aan de duizendjarige *parousia* (Grieks: aanwezigheid) van Christus op aarde.

Alle hoofdwegen van de waarheid van de bedelingen zagen uit naar hun bestemming: het Koninkrijk van God, inclusief de bedeling van de Genade. De hoop van al Gods getrouwen zal worden gerealiseerd wanneer God recht en gerechtigheid in de wereld beheert.

Het Lichaam van Christus

De Gemeente, die Zijn Lichaam is, zal de hoogste ambten bekleden in de regering van Jezus Christus. Iemand zei eens dat zij de aristocratie van Zijn Koninklijke dynastie zullen zijn. Persoonlijk hou ik er niet van om een aristocraat te zijn; degene die dat zei moet wel een Engelsman zijn geweest. Zelf zou ik het zo formuleren: de Gemeente die Zijn Lichaam is zal Zijn vertrouwenskring van bestuurders zijn. Deze gezagsposities zullen niet zijn verdiend op grond van hun aardse daden van moed of hun werken van gerechtigheid, maar veeleer op grond van Zijn rijkdom in genade en Zijn redding van hen door genade alleen, door geloof, dat Zijn geschenk aan hen is. De onwaardigen zullen op het toppunt van autoriteit staan, wanneer het Koninkrijk komt. Wat een nederig makende ervaring zal dat zijn!

De leden van Zijn Gemeente van het Geheimenis (het Lichaam van Christus) zullen getuigen zijn van en deelnemers aan het herstel van de hemelen en aarde. Zij zullen een wereldwijde regering zien, die vrij van corruptie, onrecht, onderdrukking, uitbuiting en oorlog zal zijn. Zijn regering zal rechtvaardig zijn. Er zal geen kwaad getolereerd worden. Tolerantie zal niet het wachtwoord zijn, waarheid zal heersen. Zij zullen er getuige van zijn hoe de wereldorde zal worden hersteld tot zijn ongerepte heerlijkheid van voor de zondvloed.

Hoge leeftijden

De mensen zullen honderden jaren leven. Het zonde-en-doodprincipe zal niet werkzaam zijn in hun sterfelijke lichamen.

"Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten." (Jesaja 65:21,22)

De levensduur der mensen onder de nieuwe hemelen tijdens de *Dag van Christus*, zal veel lijken op die in de dagen voor de zondvloed. Van Adam tot Methusalem toont de Bijbel mensen die 900 jaar leefden. Lamech volgde op Methusalem en hij leefde 777 jaar. Noach was 600 jaar oud toen de zondvloed kwam en hij leefde nog 350 jaar na de vloed, in totaal 950 jaar.

Na de zondvloed nam het aantal levensjaren aanzienlijk af. Sem leefde 602 jaar, Arpaksad leefde 438 jaar, Selach leefde 433 jaar, Eber leefde 464 jaar en Peleg leefde 239 jaar. Peleg werd 1757 jaar na de schepping geboren. *Peleg* betekent *verdeling*. Hij werd geboren in de tijd van een andere wereldwijde catastrofe: de verdeling van het land in continenten (1Kronieken 1:19).

"zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone" toont aan dat een vader niet zijn huis bouwt en zijn akkers beplant zodat zijn kinderen deze kunnen erven. De vaders zullen **"van het werk hunner handen ... genieten."** Zij zullen zo lang leven dat hun kinderen hun eigen huizen gebouwd zullen hebben en in hun eigen behoeften voorzien, ook zij zullen honderden jaren leven. Vaders zullen geen zorgen hebben en zullen niet hoeven te sparen om hun kinderen iets te kunnen nalaten. Zij zullen werkelijk kunnen genieten van de opbrengst van hun eigen arbeid.

"Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de HERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen." (Jesaja 65:23)

De kinderen van deze toekomstige nieuwe wereldorde zullen niet gedoemd zijn tot tegenslag. Dit wijst er o.a. op dat kinderen niet geboren zullen worden met handicaps - gedoemd tot tegenslag.

De nieuwe orde der dingen die de Heer de mensen zal opleggen zal ieder aspect van het leven raken. Eén zo'n facet van het leven dat moet voldoen aan de arresten, statuten of wetten van Zijn regering, zal die van het huwelijk zijn. Volkomen gezondheid zal de orde van de Dag zijn (Psalm 67:2). Mannen zullen niet impotent zijn, vrouwen niet onvruchtbaar. Stel je mannen en vrouwen voor die honderden jaren leven. Hoe oud zal een vrouw zijn voordat ze in de menopauze komt? Hetzelfde kunnen we ons afvragen over de mannen.

Het huwelijk

Terwijl het ons niet impliciet verteld wordt, wordt er gesuggereerd, met intern bewijs, dat het huwelijk in de *Dag van Christus* van Godswege geregeld zal worden. Een bezoeker van mijn website schreef me enkele jaren geleden dat hij graag een vrouw zou willen hebben die zijn Schiftvisie zou delen. Hij klaagde dat hij misschien nooit zo'n vrouw zou vinden. Hij zei dat hij met één van zijn vroegere professoren van de Bijbelschool hierover had gesproken en dat deze had gezegd dat hij zich geen zorgen moest maken, want de Heer zou een vrouw voor hem vinden die bij hem zou passen. Ik antwoordde hem toen: "Daar zou ik niet al te zeker van zijn, dit is de verkeerde bedeling."

In het Koninkrijk van God is het zeer waarschijnlijk dat een man en een vrouw door bemoeienis van de Heer Zelf in de huwelijksband worden gebracht. Wat Jezus zei in Marcus 10:6-9 zou wel eens werkelijkheid kunnen worden.

"Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet."

In sommige culturen werden huwelijken gearrangeerd door families. Koningen arrangeerden huwelijken met andere koninklijke families om koninkrijken te consolideren. In Oudtestamentische tijden gaven vaders hun dochters ten huwelijk. In het vroege Amerika, vooral in New England, werden huwelijken gearrangeerd door families om rijkdom te vergaren. Dit kwam vooral voor in Engeland, toen er eerstgeboortewetten bestonden.

Vandaag de dag eindigt één op de twee huwelijken in een echtscheiding, ook onder christenen. Het blijkt dat mannen en vrouwen tegenwoordig partners zoeken via internet door een of andere "liefdesverbinding." Is de reden voor zoveel echtscheidingen dat mannen en vrouwen verkeerde keuzes maken? Stel je eens voor dat mannen en vrouwen de Heer Jezus Christus zouden kunnen

vragen "Heer, is dit de persoon die U voor mij in gedachten had?" En dat je dan direct antwoord van Hem zou krijgen - ja of nee. Natuurlijk gaat dat nu niet zo. Er zal echter een tijd komen dat **"uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop."** (Jesaja 30:21)

Met andere woorden: tijdens de *Dag van Christus* kan een mens iets aan de Heer vragen en een hoorbaar antwoord ontvangen - ja of nee. En dat niet alleen, één van de heerlijke voordelen van het regeren van de Heer Jezus Christus, als absoluut Monarch tijdens Zijn *Dag*, zal een DIRECTE GEBEDSVERHORING zijn.

"En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren." (Jesaja 65:24)

Het dierenrijk

Een ander aspect van de komende *Dag van Christus* zal zijn dat het dierenrijk verlost zal worden van zijn wilde en vleesetende aard. Het eerste wat Adam deed was namen geven aan alle dieren die God geschapen had. Hij deed dit voordat Eva uit zijn zijde gemaakt werd.

"En de HERE God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste." (Genesis 2:19,20)

Het is duidelijk dat Adam rustig leefde met alle dieren en vogels die God geschapen had. Ja, zelfs met de dinosaurïërs. Alle schepselen overleefden door het eten van de groene vegetatie en de noten en zaden die geschapen waren. Echter, toen zonde op het wereldtoneel verscheen, droeg hij de dood op zijn rug, door de ongehoorzaamheid van één mens. God vervloekte de grond en de hele schepping. Het gevolg daarvan was dat dieren en vogels vleeseters werden. Daarom zou Paulus zeggen:

"Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is." (Romeinen 8:18-22)

Wanneer de openbaring van de zonen van God plaatsvindt op de *Dag van Christus*, zal het dierenrijk verlost worden uit de slavernij van vergankelijkheid. Het resultaat zal zijn:

"De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijs hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE." (Jesaja 65:25)

De uitdrukking **"op gans mijn heilige berg"** is een Hebreeuwse zegswijze voor de heilige regering van God. De regering van God zal wereldwijd zijn; daarom zullen over de hele, nieuwe wereld de aardse schepselen tam worden. Jesaja benadrukte dit verder in hoofdstuk 11:6-9

"Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken."

Niets van dit alles verwijst naar de duizendjarige "ijzeren heerschappij" van de Heer Jezus Christus op aarde, volgend op Zijn tweede komst. Het zal juist een tijd zijn waarin Zijn troon in de hemelen is. Jesaja 66:1 zegt: ***"De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten."*** Zo zal het zijn in de *Dag van Christus*.

Volkomen kennis

"Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1Korinthiërs 13:12)

Dit is nogal een uitspraak van Paulus, die meer Goddelijke openbaringen had gehad dan enig ander mens op aarde. In zijn dagen waren spiegels niet wat ze nu zijn. Ze gaven geen duidelijk beeld weer. Maar in de opstanding zal Paulus een volkomen kennis hebben van de dingen waartoe hij geïnspireerd werd te schrijven, in hun exacte volgorde en tot in elk detail.

Wij zouden allemaal moeten toegeven dat we niet elke geestelijke waarheid volkomen duidelijk zien. We kunnen de grote lijnen zien, maar elk detail kan niet duidelijk worden onderscheiden. Ik herken dit. Ik accepteer het. Ik weiger een grote, door God geschilderde, lijn te verwerpen, alleen maar omdat ik geen antwoord op al mijn vragen heb.

Twijfelaars werpen de ene na de andere vraag op in een poging om Gods grote lijnen te bedekken. Een Bijbelse manier om sommige van de diepere dingen van God te begrijpen is te redeneren van het algemene naar het bijzondere. Dat we niet alles tot in de puntjes kunnen vatten is nog geen reden om daarom "de baby maar met het badwater weg te gooien." En dat is nu precies wat velen van onze broeders hebben gedaan met betrekking tot het komende Koninkrijk van God. Zij blijven volhouden dat Christus het Koninkrijk van God met Zich meebrengt bij Zijn tweede komst. En zo leren zij ook dat de dingen die horen bij het Koninkrijk van God vervuld zullen worden tijdens Christus' duizendjarige regering op aarde.

Een zorgvuldig onderzoek is gedaan en het moet worden toegegeven, dat alles wat we werkelijk weten over de duizendjarige regering, te vinden is in Openbaring 20:1-10. Punt uit! Nu kan de vraag gesteld worden of er onder de Farizeeërs, of hogepriesters, of wie dan ook van hoge rang binnen het christendom iemand geloofde dat er een pre-duizendjarig Koninkrijk zal zijn? Het antwoord moet helaas "Nee" zijn. Maar alle heilige profeten van het Oude Testament en de Nieuwtestamentische Koninkrijkverwachters: Johannes de Doper, Jezus van Nazareth, de twaalf apostelen en de apostel voor de heidenen, Paulus, geloofden dat God Zijn Koninkrijk zou oprichten vóór de Grote Verdrukking.

Wanneer woelen de volken? - Psalm 2

De Grote Verdrukking zal het gevolg zijn van een openlijke rebellie tegen de regering van God. Psalm 2 voorzegt de opstand tegen de regering van de HEER over de natiën en hoe sommige koningen en heersers samenzweren om de heerschappij van de Heer Jezus Christus omver te werpen.

"Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, licht; de Here spot met hen." (Psalm 2:1-4)

Voor een intelligente uitleg van deze Psalm, moet hij begrepen worden in het licht van het Koninkrijk, dat al geruime tijd werkelijkheid is, waarin Christus de wereld regeert vanuit de hemel door het volk Israël. Psalm 2 interpreteren als plaatsvindend aan het einde van de huidige bedeling der genade, is onbezonnen, aangezien gedurende de genadetijd er geen Goddelijke regering bestaat waartegen de natiën kunnen rebelleren!

En niet alleen dat; aangezien de wereld nu in duisternis leeft en het pad volgt dat door Satan uitgestippeld wordt (Efeziërs 2:2), kan er geen afval van waarheid zijn. Wanneer we erkennen dat de hele wereld verlicht zal worden met de krachtige verschijning van de heerlijkheid van God (Titus 2:13; 2Timotheüs 4:1), dan, en alleen dan, kunnen we de strekking van 2Thessalonicenzen 2:2,3 werkelijk begrijpen.

Honderden jaren nadat het Koninkrijk van God op aarde gevestigd is en alle natiën gedwongen zijn om zich te onderwerpen aan Zijn wil, laat God "de teugels enigszins vieren." Dit resulteert in de opkomst van de Antichrist. In Paulus' dagen dachten sommigen dat de rebellie al begonnen was. Hij wees hen terecht in de volgende verzen:

"dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs." (2Thessalonicenzen 2:2,3)

Israël bijeengebracht

Het nieuw geschapen Jeruzalem, zoals voorzegt in Jesaja 65 en 66, gesitueerd op de berg Sion, zal werkelijk een stralende stad op een heuvel zijn. Het zal de Stad van God zijn tijdens Zijn regering vanuit de hemel. In de slotverzen van Jesaja 66 lezen we:

"En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken als een offer voor de HERE; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muilieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de HERE, zoals de Israëlieten het offer in rein vaatwerk naar het huis des HEREN brengen." (Jesaja 66:20)

Dit spreekt van het bijeenbrengen van de Joden uit alle natiën waaronder zij verstrooid waren. *Zij worden gebracht naar Mijn heilige berg Jeruzalem*; dit betekent dat zij bijeengebracht worden en het Israël van God worden, omdat Hij regeert door het volk Israël.

"En ook uit hen zal Ik er nemen tot priesters, tot Leviëten, zegt de HERE." (Jesaja 66:21). Gedurende deze tijd, het Koninkrijk van God, zullen de twaalf apostelen zitting houden als rechters (gouverneurs) over de geïdentificeerde twaalf stammen van Israël. David zal uit de dood zijn opgewekt en zal Israëls gezalfde vorst zijn, die als Christus' landvoogd over hen zal regeren. Het Tempelcomplex zal gebouwd worden volgens de architecturale plannen, uiteengezet in Ezechiël, hoofdstukken 37 tot en met 42. De natiën zullen rijkelijk geven van hun vermogen om het Tempelcomplex te helpen bouwen.

"En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij gesloten worden, opdat men tot u inbrengt het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd." (Jesaja 60:11)

De heerlijkheid van God vult de Tempel op de berg Sion (Ezechiël 43:4).

"Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE." (Jesaja 66:22,23)

Tijdens het Koninkrijk van God, wanneer Israël gevestigd is als de meest favoriete en meest gezegende natie op aarde, zullen *nieuwe manen* en *sabbatdagen* in acht genomen worden. Dit staat in schril contrast met waarheid voor vandaag, omdat we in Kolossenzen 2:16,17, Statenvertaling, de instructie krijgen:

"Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; welke zijn een schaduw der toekomstige dingen [tijdens het Koninkrijk], maar het lichaam is van Christus."

Het **"al wat leeft"** dat naar Jeruzalem komt om de HEER te aanbidden toont aan dat er vertegenwoordigers van alle landen gestuurd zullen worden om Hem te aanbidden en te erkennen - niet elk individu op aarde. Alle natiën zullen onderworpen zijn aan de heerschappij van de Heer Jezus Christus, omdat Hij de wereld regeert vanuit de hemel.

De vallei van Hinnom - Gehenna

Eerder schreef ik al dat tijdens het Koninkrijk van God vertegenwoordigers (of afgezanten) uit alle natiën naar Jeruzalem zullen komen, van de ene nieuwe maan en van de ene sabbat tot de andere, om de HEER te aanbidden (Jesaja 66:23).

Deze vertegenwoordigers zullen een Jeruzalemtour krijgen door de Stad van God. Tijdens deze tour zullen ze ook de lijken te zien krijgen van hen die zich verzetten tegen de HEER. Gedurende de *Dag van Christus*, zullen de Israëliëten die een *zonde tot de dood* begaan, elke ochtend met snelrecht worden veroordeeld; hierdoor worden er dagelijks boosdoeners uit de weg geruimd. Een Goddelijk doodsvonnissen zal worden uitgevoerd en de boosdoeners krijgen geen begrafenis, zij worden gedumpt in de vallei van Hinnom, buiten de Mestpoort.

"Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrivers van ongerechtigheid." (Psalm 101:8)

"Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen." (Jesaja 66:24)

Dit zal een sensationele herinnering zijn voor de afgezanten, dat het oordeel begint bij het huis van God.

"Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?"
(1Petrus 4:17)

Hier waarschuwt Petrus voor wat het einde zal zijn van hen die, tijdens het Koninkrijk, het Evangelie van God niet gehoorzamen.

Tofet, of de vallei van Hinnom, was een plaats waar het afval van Jeruzalem werd verteerd door vuren die aanhoudend brandden. De *Companion Bible* vermeldt over de Mestpoort van Nehemia [de NBG vertaalt met Aspoort] dat er een riolering was, die liep vanuit het Tempelgebied door de Mestpoort en zich loosde in de valleikruising van Kidron en Hinnom. Dit riool vervoerde het bloed van offerdieren, het water van rituele reinigingen en ook het afval van de Levitische verblijven.

De Mestpoort was de doorgang naar het eeuwige vuur. Het was de poort waar de "vleeswagens" doorheen gingen, dit waren de wagens die door de stad gingen om dode dieren te verzamelen. De kadavers werden namelijk in deze vuren geworpen en hier deden ook de maden hun werk. Het vuur verteerde het vlees. Vlees, echter, brandt niet zoals aanmaakhout, het smeult, alleen de vette delen verbranden snel. De HEER zei dat Hij de naam van de vallei zou veranderen in de Vallei der Slachting, want Hij zou erop toezien dat degenen van Zijn volk die zondigden en overtraden, door het zwaard gedood zouden worden en dat zij in deze plaats zouden worden geworpen.

Ik geef toe dat dit een gruwel zal zijn voor allen die het zien tijdens hun rondtour door de Stad van God. Wat een waarschuwing zal hiervan uitgaan! De Heer Jezus gaf deze waarschuwing voor het gevaar om "in de hel" gegooid te worden in Mattheüs 5:29,30 en voor het gevaar van "eeuwig vuur" en "helle vuur" in Mattheüs 18:8,9. Dit zijn allemaal verwijzingen naar het smadelijke einde van de ter dood veroordeelde overtreder, die geen fatsoenlijke begrafenis krijgt.

[Jezus heeft nooit gesproken over een "hel", waar mensen levend in zouden worden geworpen. "Hel" is slechte Bijbelvertaling. Jezus sprak over *Gehenna* (zoals de vallei van Hinnom in het Grieks genoemd wordt), waar lijken en kadavers werden verbrand. - APW]

Hoewel een ontelbaar aantal Joden uit hun graven zal worden geroepen om weer te gaan leven, zal slechts een klein aantal van hen onsterfelijkheid aandoen. Met andere woorden: een groot aantal Joden, die opgewekt zijn uit de dood zullen leven met de mogelijkheid om weer te sterven als ze niet voorzichtig genoeg zijn. Het zonde-en-dood-principe zal niet werkzaam zijn in hun sterfelijke lichamen. Het leven-principe zal werkzaam zijn. Sterven zal gebeuren door je eigen overtreding. Dit zal werkelijk een tijd zijn waarin de mens volledig voor zichzelf verantwoordelijk is. Ze kunnen niet Adam de schuld in de schoenen schuiven.

Velen denken dat, omdat de Israëlieten zullen zijn opgewekt en het Nieuwe Verbond op hun hart geschreven hebben, zij niet onderworpen zijn aan zonde en dood. Omdat zij Nieuwe Verbonds Israëlieten zijn betekent dat nog niet dat zij niet moe kunnen worden van het goede doen. Als zij niet standvastig zijn en niet altijd overvloedig in het werk van de Heer, dan voeren zij wellicht niet het goede burgerschap uit en lopen ze het gevaar van te moeten verschijnen voor de Hoge Raad.

"Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur [letterlijk: vuur van Gehenna]." (Mattheüs 5:22)

De dode lichamen van de overtreders zullen op de vuilnisbelt geworpen worden, buiten de Mestpoort van de Stad van God tijdens de *Dag van Christus*. Hiernaar wordt verwezen als we in het Nieuwe Testament lezen dat hun worm niet sterft en het vuur niet wordt gedoofd.

Waar ik tot nu toe op gewezen heb, is duidelijk geen waarheid die gerelateerd is aan het Nieuwe Jeruzalem van Openbaring 21:2. Het is ook geen waarheid voor het Duizendjarig Rijk. Hij behoort tot de komende bedeling - het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon - de Heer Jezus Christus.

De hoop van de apostelen gedurende Handelingen

"Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher." (Handelingen 3:19-21)

Deze geïnspireerde woorden, gesproken door de apostel Petrus, tonen duidelijk wat de hoop van de apostelen was gedurende de Handelingenperiode. Dat was niet de tweede komst van Christus. Het waren de *tijden van verademing*, de *wederoprichting aller dingen* die aan Zijn komst voorafgaat. Wederoprichting komt van het Griekse woord *apokatastaseos*, wat betekent: herstel van een staat van verwoesting; een nieuwe schepping, zoals ik in het voorgaande liet zien.

In Mattheüs 19 was Petrus nogal in de war na de woorden van onze Heer tot de rijke jongeman, die tegen Jezus zei dat hij alle geboden die Hij noemde, gehouden had. Maar toen hem werd gezegd dat hij alles moest verkopen wat hij had en de Redder moest volgen, ging de jongeman bedroefd weg, want hij had vele bezittingen. Dit zette de discipel ertoe aan om te vragen: "Maar wie kan dan gered worden?" Het antwoord van de Heer was: "Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk." Toen zei Petrus weer:

"Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.'" (Mattheüs 19:27,28, NBV).

Het antwoord van de Heer Jezus was duidelijk; wanneer Hij op Zijn heerlijke troon zit in de hemel, zullen de twaalf apostelen op twaalf aardse tronen zitten als bestuurders van de twaalf stammen van Israël. De troon van de Heer zal in de hemel zijn wanneer de *wederoprichting aller dingen* plaatsvindt en de twaalf zullen een prominente plaats innemen voor Israël in het Koninkrijk. Dit alles sluit aan bij het volgende:

"Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen." (Jesaja 65:17)

"want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel" (Jesaja 65:18).

"Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan." (Jesaja 66:22)

De nieuwe hemelen en nieuwe aarde, die hier genoemd worden, zijn er lang voordat de duizendjarige regering van Christus op aarde aanvangt. Wanneer het Koninkrijk komt zullen verdriet en rouw vervangen worden door vreugde en blijdschap.

"de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden." (Jesaja 35:10)

"Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang." (Jesaja 51:3)

We zien hier dat de nieuwe schepping van Jesaja 65 en 66 wordt vergeleken met de Hof van Eden en vreugde en blijdschap zullen daar gevonden worden.

"De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegvluchten." (Jesaja 51:11)

Dit zal een tijd zijn wanneer verdriet en rouw afwezig zullen zijn; niet alleen in Jeruzalem, maar wereldwijd.

"En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geweën of van geschreeuw" (Jesaja 65:19).

De apostelen begrepen ook dat in deze nieuwe schepping (wanneer het Koninkrijk verschijnt) honger en hongersnood zouden verdwijnen en dat de voedselopbrengst van de aarde verhoogd zou worden. Besmettelijke ziekten (epidemieën) zouden de mensen niet hinderen. Ze begrepen dat oorlogen zouden ophouden en dat er wereldwijde vrede zou komen. Ze begrepen dat de aarde hersteld zou worden naar haar volmaakte evenwicht van vóór de zondvloed en dat aardbevingen zouden ophouden.

Zoals ik hiervoor al verklaarde: de verwachting van de apostelen was de komst van het Koninkrijk, niet de komst van de Heer Jezus Christus. Ik weet dat dit dwars door de kern snijdt van de orthodoxe leer over de zogenaamde "eindtijd." Ik wist dat als ik dit als waarheid zou erkennen, dat ik dan een radicale omkeer zou ondergaan in de waardering van alles wat mij door mensen was onderwezen. Het was opmerkelijk hoe snel ik sommige van mijn meest gekoesterde doctrines kon laten vallen - als dode bladeren van een boom. De Heer staat altijd klaar om je meer te geven om te geloven; als jij bereid bent om die eerste stap te zetten.

De rede over de laatste dingen

We gaan ons nu bezighouden met wat genoemd wordt de "Rede over de laatste dingen," Christus' gesprek met Zijn discipelen op de Olijfberg, toen zij Hem vroegen:

"Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld [letterlijk: eeuw]?" (Mattheüs 24:3)

De Heer antwoordde:

"Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn [en pestilentiën]. Doch dat alles is het begin der weeën." (Mattheüs 24:6-8, NBG en SV)

Zijn antwoord is logisch, met het oog op de lange duur van het Koninkrijk van God, waarin oorlogen zullen ophouden. Maar er zal een tijd komen dat de Goddelijke beperkingen geleidelijk worden versoepeld en de apostelen, die uit de dood zijn opgewekt, zullen beginnen te horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zij zullen bijna 490 jaar (70 jaarweken > Daniël 9:24) geleefd hebben in de opstanding, voordat de geruchten beginnen te circuleren. Hen was destijds door Christus op de Olijfberg verteld (Mattheüs 24) dat deze dingen moesten gebeuren, maar dat het nog niet de voleinding van de eeuw was.

Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden, epidemieën en aardbevingen zijn. Niets hiervan zal hebben plaatsgevonden in hun opstandingsleven. De woorden van de Heer zullen hen in gedachten komen wanneer deze dingen gaan gebeuren, dit alles is het begin van de ellende.

Als de *Dag van Christus*, het pre-duizendjarige Koninkrijk van God, niet het onderwerp van gesprek was op de Olijfberg, dan zou Zijn antwoord zonder betekenis zijn geweest. Na de zondvloed hebben volken en koninkrijken bedreigd met en deelgenomen aan oorlogen. Wanneer was er sindsdien een tijd dat oorlogen en vijandelijkheden niet werden uitgevochten? Wanneer was er sindsdien een tijd dat er geen hongersnoden waren? Wanneer was er sindsdien een tijd dat er geen epidemieën en plagen waren? Wanneer was er sindsdien een tijd dat er geen aardbevingen voorkwamen? Wanneer was er sindsdien een tijd dat er geen zorgen en verdriet waren in een mensenleven?

Het antwoord op al deze vragen is: NOOIT. Er moet een periode zijn vóór de tweede komst van Christus wanneer er een lange afwezigheid van deze dingen zal zijn op het wereldtoneel. Als er een begin van sommige dingen is, dan zegt gezond verstand dat er eerder niets van deze dingen was gedurende langere tijd. Anders slaat Mattheüs 24:6-8 helemaal nergens op!

De huidige bedeling van Genade (het geheimenis) eindigt wanneer Titus 2:13 en 2Timotheüs 4:1 werkelijkheid worden. Het Koninkrijk van God begint en Hij regeert de wereld honderden jaren lang vanuit de hemel. De oorlogen, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen houden op. De nieuwe hemelen en nieuwe aarde van Jesaja 65 en 66 worden ontvouwd en zij raken na verloop van lange tijd ook weer uit balans, wanneer de Goddelijke, sociale wereldorde wegzakt in afvalligheid. En dán pas gaat de profetie van Mattheüs 24:3-31 in vervulling, bij de voleinding van de eeuw [Grieks: *aion*].

Het begin van het Koninkrijk

De huidige bedeling van Genade zal ophouden. De apostel Paulus schreef zijn testament aan zijn zoon in het geloof, Timotheüs. Daarin beschrijft Paulus aan Timotheüs de zware tijden die zullen komen in de laatste dagen van de huidige bedeling (2Timotheüs 3:1-9). Paulus zegt dat er mensen

zullen zijn **“die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben”** (2Timotheüs 3:5). Dan vergelijkt hij hen met de tovenaars, die tegenstand boden tegen Mozes, in Exodus 7:11. Zij werden niet bij name genoemd in Exodus, maar de Heer gaf Paulus hun namen: Jannes en Jambres. Kijk eens goed naar een passage die vaak over het hoofd wordt gezien:

“Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.” (2Timotheüs 3:8,9)

Met andere woorden: hun dwaasheid zal plotseling overduidelijk worden bij alle mensen. Net zoals Jannes en Jambres abrupt gestopt werden, zo zullen ook deze bedriegers van de laatste dagen plotseling gestopt worden. Wat houdt hen tegen? Wat stelt hen aan de kaak? Wat maakt een einde aan hun kwaad?

DE KRACHTIGE VERSCHIJNING VAN HET KONINKRIJK VAN JEZUS CHRISTUS !!!

(2Timotheüs 4:1)

Deze waarheid wordt bespot, genegeerd, verdoezeld en verworpen door de meesten die zogenaamd 2Timotheüs 2:15 aanhangen. Het zij zo, maar de Heer Jezus Christus zal ingrijpen en de wereld op orde brengen. Hij doet dit door gerechtigheid en billijkheid te brengen aan de volken, met uitzondering van Israël. Hij vestigt Zijn soevereiniteit over de wereld vóórdát Hij Zijn oude volk bijeen gaat brengen.

“Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.”

(Jesaja 42:1-4)

Dit beschrijft de volgende stap van de Heer. De Heer Jezus citeert deze profetie in Mattheüs 12:18-21. Je zult opmerken dat deze gerechtigheid en overwinning tot stand zullen komen zonder schade en verwoesting. Er is hier geen enkele voorstelling van God die wraak neemt op de wereld. Hij zendt niemand een sterke dwaling, opdat zij de leugen geloven en verdoemd worden. Er is geen geroep of stem van de aartsengel, geen bazuin van God, niemand die wordt “opgenomen”. Gerechtigheid wordt gevestigd op aarde, voordat Hij Zijn omgang met de Joden hervat.

Waarom wordt deze profetie genegeerd? De verwaarlozing van deze prachtige profetie komt waarschijnlijk doordat onderzoekers en onderwijzers van profetie er geen plaats voor kunnen vinden in hun profetische schema. Er is, echter, een profetisch plan waarin hij prima past: het pre-duizendjarige Koninkrijk van God. Paulus schreef hierover, toen hij zei:

“En verder zegt Jesaja: Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.” (Romeinen 15:12)

De wortel van Isaï, de Heer Jezus Christus, zal over de natiën regeren, voordat Hij over Israël regeert. Hij regeert niet plotseling over Israël. Dit is confronterend voor hen die doordrenkt zijn met de traditionele manier van “recht snijden.” De Heer Jezus Christus regeert de volkeren jarenlang terwijl Hij het ware zaad van Abraham, Isaak en Jacob bijeen brengt en voorbereidt om de leidende natie van de wereld te worden (Deuteronomium 28:13).

In één van mijn studies over Daniël, hoofdstuk 2, schreef ik wat God aan Daniël openbaarde over de vergeten droom van Nebukadnessar.

"Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomstige dagen [SV: de laatste dagen] geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze: bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede laagt, gedachten op over wat er na dezen geschieden zou, en Hij, die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal." (Daniël 2:28,29)

Let op het feit dat **"de toekomstige [laatste] dagen"** en **"wat er geschieden zal"** onderling verwisselbaar zijn en verwijzen naar de Nieuwtestamentische term *het Koninkrijk van God*.

De droom ging over het standbeeld van een man met een gouden hoofd. Daniël vertelde de koning dat hij dat gouden hoofd was en dat hij **"in de laatste dagen"** een wereldwijde heerschappij zou hebben onder de God van de hemel.

Nebukadnessar heeft nooit een wereldwijde regering gehad tijdens zijn leven. Om dit te kunnen doen, zal hij, noodzakelijkerwijs, uit de dood moeten worden opgewekt om Gods eerste, wereldwijde heerser te zijn, wanneer het Koninkrijk van God aanbreekt. Andere koningen zullen ook regeren onder Gods autoriteit.

Ik stel voor dat je Daniël 2:30-43 leest, waar Daniël aan Nebukadnessar vertelt wat zijn droom was en daarna de uitleg ervan geeft. Daniëls Goddelijke eindconclusie wordt hieronder samengevat.

"Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar." (Daniël 2:44,45)

Graag wil ik wijzen op de volgende zaken:

- (1) Gedurende de regering van deze koningen, in **"de laatste dagen"**, begint God een Koninkrijk op te richten.
- (2) Het Koninkrijk dat God opricht zal nooit ten onder gaan. Het zal het Koninkrijk van Israël zijn.
- (3) Het zal de koninkrijken van de voorgaande, wereldwijde heersers, uit de weg ruimen.
- (4) Het zal voor altijd blijven bestaan.
- (5) De steen (Israël), die losraakt van de berg (Gods regering), wordt een grote berg (regering), die de hele aarde vult (Daniël 2:35). Veel passages uit het Oude Testament verwijzen naar *de berg van God*, dat een soortnaam is voor *regering* of *Gods heerschappij*.
- (6) De steen (Israël) breekt in stukken, brengt letterlijk een einde aan hun macht. Dit moet niet gelezen worden in het licht van de tweede komst van Christus, die een einde maakt aan de opstand tegen de regering van God.
- (7) God maakte, via Daniël, bekend aan Nebukadnessar **"wat in de toekomstige dagen [SV: de laatste dagen] geschieden zal."** De droom is, volgens Daniël, **"waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar."**

Veel Bijbelonderzoekers hebben aan dispensationalisten (aanhangers van de bedelingenleer) een zeer slechte dienst verleend, door te stellen dat de vervulling van het meeste van Nebukadnessars

droom al heeft plaatsgevonden. Deze herinterpretatie van de droom verklaart Daniëls uitleg ongeldig - **"de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar."**

Daniël 2 deelt ons mee dat God **"in de laatste dagen"** de heerschappij over de aarde en de naties openlijk op Zich neemt. Hij wekt Nebukadnessar op uit de dood en Hij stelt hem aan als een koning, die gezag heeft over alle mensen; zelfs over de dieren op het veld en de vogels in de lucht (Daniël 2:38). Nooit eerder had Nebukadnessar zulke kracht, macht en autoriteit. Maar hij zal het krijgen wanneer het Koninkrijk komt. In die **"laatste dagen"** zal de Allerhoogste regeren in het koninkrijk der mensen en Hij zal het geven aan wie Hij maar wil (Daniël 4:25).

De mensen zullen zeker weten dat **"de hemel de heerschappij heeft"** (Daniël 4:26). Ja, de allerhoogste God zal heersen over het koninkrijk der mensen en Hij zal daarover aanstellen wie Hij maar wil (Daniël 5:21). De HEER heeft de eerste koning al geselecteerd om te regeren wanneer Zijn Koninkrijk is opgericht. Dat zal Nebukadnessar zijn.

Psalm 67:4,5 verwijst naar deze tijd, *de laatste dagen*, wanneer de Allerhoogste de natiën regeert, voorafgaand aan de opkomst en het overwicht van Israël:

"Dat de volken U loven, o God; dat de volken altgeder U loven. Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt."

Vier andere koningen komen op in *de laatste dagen* en zijn wereldwijde heersers. Ieder van hen, in aflopende volgorde, zal minder heerlijkheid, kracht, macht en gezag hebben dan Nebukadnessar. Er wordt ons niet verteld hoe lang deze koningen zullen regeren. Het zou, bij elkaar opgeteld, zomaar honderd jaar of langer kunnen zijn.

Ondertussen zal de Heer Israël geleidelijk terug in het land brengen en haar regering oprichten. Het begint als een kleine rots of steen en groeit uit tot zo'n enorme omvang en invloed dat de voorgaande koningen en hun koninkrijken zullen verdwijnen. De steen wordt een berg en vult de hele aarde (Daniël 2:35).

De Heer Jezus Christus maakte de waarheid in Daniël tot een gelijkenis:

"En Hij zeide: Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? [Het is als een] mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde, en toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen." (Marcus 4:30-32)

In grote lijnen begint het Koninkrijk van God met Zijn overname van de heerschappij over de volkeren op aarde. Op dat ogenblik is Zijn Israël geen natie. Hoewel het Israël, dat we vandaag kennen, een natiestaat is, is het zeer zeker niet *het Israël van God*. Nadat Hij Zijn gezag uitoefent over de volkeren, begint Hij Zijn Koninkrijkswerk met de ware nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob. Israël wordt in het land "gezaaid" en het begint te groeien als een mosterdzaadje. Het wordt groter dan alle naties op aarde; zo groot, dat het de hele aarde vult met waardigheid, eer, kracht en gezag.

Hoe komt het Koninkrijk van God tot Israël? De Heer Jezus Zelf geeft ons de informatie. Die komt niet overeen met de traditionele eindtijdleer. Het Koninkrijk komt niet plotseling, met veel spektakel, toeters en bellen.

"En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar." (Marcus 4: 26-28)

Het Koninkrijk van God komt in fases, eerst de halm, dan de aar, daarna het volle koren in de aar. De opkomst van de natie Israël, tijdens het Koninkrijk van God, is geen spectaculair fenomeen. De gewone man zal het ervaren als de normale gang van zaken onder mensen. Maar de onzichtbare hand van God werkt en schept omstandigheden die Israël voeren van "de steen", losgeraakt van de berg, tot een Regering die invloed heeft op alle wereldzaken (dat wil zeggen: die de hele aarde vult). Anders gezegd: het is als het mosterdzaadje, dat gezaaid werd in de grond en uitgroeit tot het grootste veldgewas (de grootste natie op aarde).

De opkomst van Israël zal in die toekomstige periode geleidelijk en gestaag zijn. Zozeer zelfs, dat het op de voorgrond zal komen zonder enige kritiek vanuit de wereld.

"En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is." (Lucas 17:20)

Eenvoudiger gezegd: wanneer het Koninkrijk tot Israël komt, dan komt het zonder opvallende, uiterlijke tekenen, zonder dat iemand het merkt. De werkelijkheid rond de komst van het Koninkrijk tot Israël is ver verwijderd van wat vele, prominente dispensationalisten (aanhangers van de bedelingenleer) onderwijzen. Zij beweren dat het komt wanneer de Heer Jezus Zelf ***"op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, [zal] nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht."*** (1Tessalonicenzen 4:16,17)

"Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u." (Lucas 17:21)

De mensen zullen niet zeggen: "Kijk! Hier is het!" Of: "Kijk, daar is het!" Het wordt intuïtief onderscheiden door diegenen die zullen worden verlicht bij de komst ervan - het zal *in* hen zijn. Nogmaals, hoe komt de regering van Christus tot Israël? De gelijkenis van de zuurdesem in Lucas 13:20,21 laat zien dat de toename van Israëls invloed over de volkeren lijkt op een natuurlijk groeiproces.

"En wederom sprak Hij: Waarmede zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was."

In deze gelijkenis is Israël de zuurdesem en de drie maten meel stellen de wereld voor. Het zal lijken op een bakker die gist in deeg doet en het kneedt en die daarna een doek over het mengsel doet en het op een plank wegzet. De bakker kan de werking van het deeg (de gisting) niet zien en hij ziet het niet rijzen. Maar als hij een paar uur later terugkomt dan is het deeg driemaal zo groot geworden. Zo zal de toename zijn van de regering van de Heer Jezus in Israël. Het zal doordringen tot in de hele wereld.

Dit zal de tijd zijn waarin de aarde gevuld wordt met de kennis van de heerlijkheid van de HEER, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken (Habakuk 2:14). Gerechtigheid daalt neer van de hemel als een machtige stroom (Amos 5:24). Er zullen geen valse religies zijn - stel je een wereld voor zonder christelijk sektarisme, geen moslims, geen hindoes, geen rooms-katholieken, geen heidenen, geen atheïsten, geen agnostici, geen openlijk ongelovigen. Het zal een tijd zijn waarin er

geen vrijheid van religie is. De hele wereld zal zich moeten onderwerpen aan het Goddelijk geopenbaarde feit dat Jezus Christus HEER is!

Dit betekent niet dat Satan geen "onkruid tussen de tarwe zal zaaien." Het onkruid zal tussen de tarwe bestaan, maar zij zullen zich niet bloot durven geven. Als ze dat zouden doen, dan zouden ze worden afgesneden. De duisternis van hun hart zal niet openbaar worden tot de tijd van de oogst gekomen is (zie de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe: Mattheüs 13:24-30).

Wanneer de Weerhouder Zijn beperkingen op de mensheid terugtrekt, zal het onkruid vrij zijn om de haat in hun hart te tonen tegenover Christus en Zijn regering en de Joden, door moedwillig en openlijk te rebelleren tegen de gevestigde, Goddelijke orde (zie Psalm 2 en 2Tessalonicenzen 2:1-12).

Satan vervangen door de heilige Geest

Een markante gebeurtenis vindt plaats wanneer het Koninkrijk van Christus werkelijkheid wordt: de **"overste van de macht der lucht"** zal verbannen worden uit zijn heerschappij van de lucht en zal zijn gezag verliezen als de regisseur van de **"loop dezer wereld"** (Efeziërs 2:2). De overste (de duivel) zal vervangen worden door de heilige Geest, Die ontzagwekkende macht zal uitoefenen wanneer Hij de loop van de Koninkrijksbedeling, het pre-duizendjarige Koninkrijk, leidt.

Dit zal een Goddelijke invloed hebben op al het doen en laten van de mensheid. Een Goddelijke regering zal worden opgericht, waarin de Heer Jezus Christus de hemelen en de aarde bestuurt vanaf Zijn troon in de hemel. Zijn wil zal geschieden op aarde. Een van de taken die de heilige Geest zal uitvoeren, zal die van Weerhouder van het kwaad zijn.

"Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is." (2Tessalonicenzen 2:7)

De gelovigen in de Handelingenperiode kregen een voorproefje van het Koninkrijk van God (Hebreeën 6:5). Dus wat Paulus schreef aan de Thessalonicenzen was van toepassing op die tijd.

De Weerhouder zal honderden jaren lang wetteloosheid beteugelen tijdens de regering van Jezus Christus. De zetel van Zijn regering zal in de hemel zijn. Deze beteugelende kracht van de heilige Geest zal een gezegende tijd op aarde tot gevolg hebben, zoals de wereld die niet eerder gekend heeft.

Maar tegen de tijd van de voleinding van de eeuw, zullen de beperkingen geleidelijk worden opgeheven en er zal, na verloop van tijd, een opstand ontstaan tegen de hemelse regering (Psalm 2). Dit zal een testperiode zijn, om vast te stellen wie er trouw zullen blijven aan de openbaringen van waarheid, die werden verstrekt gedurende de *Dag van Christus*.

"Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijnsmonds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt [letterlijk: door het stralende licht van Zijn komst]." (2Tessalonicenzen 2:8)

Ik heb, in grote lijnen, laten zien dat er tussen de openbaring (Grieks: *epiphaneia*) en de tweede komst (Grieks: *parousia*) van Christus honderden jaren liggen, waarin de wereld en met name Israël, het overvloedige leven zullen genieten, dat de boodschap was van alle heilige profeten.

De zeventig jaarweken van Daniël

Laten we nu gaan nadenken over de duur van het pre-duizendjarige Koninkrijk van God. Eerder keken we al naar de Koninkrijksregering van Nebukadnessar, als de vorst van het "gouden hoofd", zoals genoemd in Daniël 2. Vervolgens het aanvullende bewind van vier, of misschien wel vijf, andere, wereldwijde heersers. Dit duurt bij elkaar misschien wel honderd jaar of langer. In deze periode gaat Israël door de zaad-, halm- en volle-aar-fase van de "korenperiode."

Toegevoegd aan de, naar schatting, ruim honderd jaar, is het feit dat er 490 jaren zijn *bepaald* over Israël en de heilige stad, Jeruzalem (Daniël 9:24). De heilige stad zal het herstelde, heilige Jeruzalem zijn, de Stad van God, zoals ik eerder al aantoonde. Dit zal het Jeruzalem zijn dat genoemd wordt in Jesaja 65:17-19. Dit wijst erop dat het pre-duizendjarige Koninkrijk van Christus ruim 600 jaar zal duren. De meeste Bijbelonderzoekers en -onderwijzers verwijzen naar deze 490 jaar als *de zeventig jaarweken van Daniël*.

"Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad." (Daniël 9:24)

490 jaar zijn afgekondigd over het Joodse volk en de heilige stad. Hieruit zal blijken dat, bij alles wat er gebeurt gaat, de heilige stad Jeruzalem en omstreken centraal staat.

Tijdens deze Koninkrijksperiode zal de heilige stad Jeruzalem de aardse hoofdstad zijn van Israëls Goddelijk geleide regering. Het zal de belangrijkste hoofdstad van de wereld zijn. Haar regering zal een reden tot vreugde zijn. Jeruzalem zal onbeschrijfelijk mooi zijn. Jesaja voorzegt dat Sion (Jeruzalem) vertroost zal worden en als Eden zal zijn, de tuin van God (Jesaja 51:3). Vreugde, vrede en gerechtigheid zullen heersen vanwege de kwaadremmende invloed, die de Weerhouder uitoefent over Jeruzalem, het Land en de wereld.

In Daniël 8 lezen we dat hij, Daniël, volkomen van streek was vanwege het visioen dat hij zag in Daniël 7 en 8 over de ram en de geitenbok. In feite zei Daniël dat hij uitgeput was en enige dagen ziek (Daniël 8:27) van wat hij zag in het visioen. Het moet een vreselijk, nachtmerrieachtig visioen zijn geweest. Wij kunnen nauwelijks de horror doorgronden, de ontheiliging en de afbraak van wat er gaat gebeuren met zijn volk, de heilige stad en het heiligdom, als we Gabriëls uitleg van het visioen lezen (Daniël 9:26,27).

Terwijl Daniël tot de Heer bad en om uitleg vroeg, verscheen de engel Gabriël aan hem en legde het visioen uit. Deze weken duren elk zeven jaar; vandaar $70 \times 7 = 490$. In mijn uitgebreide studie over Daniël [www.plainerwords.com] wees ik erop dat er nog geen enkele minuut van deze 490 jaren is verstreken. Zij wachten op vervulling in de toekomst! Gabriël vertelde Daniël:

"Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven."
(Daniël 9:24)

Zes dingen moeten worden verwezenlijkt: (1) Een einde maken aan de opstand van de "kleine hoorn", (2) een einde maken aan de zonden van de Verwoester en zijn volk, (3) de ongerechtigheid verzoenen, (4) eeuwige gerechtigheid brengen, (5) het visioen en de profetie bezegelen, dat wil zeggen: voltooiën wat voorzegt was in het visioen en (6) iets allerheiligst zalven (dat is het Heilige der Heiligen).

Dus na meer dan 500 jaar van rechtvaardig onderwijs onder het bestuur van Christus Jezus, gaat de Heer de aardbewoners testen, met name Israël (Openbaring 3:10). Hij versoepelt geleidelijk de greep van de Weerhouder en laat de mensen hun eigen gang gaan (2Thessalonicenzen 2:3-8). Dan, wanneer de Weerhouder helemaal aan de kant gaat, worden zij, die in het geheim tegen God waren, geopenbaard.

In de laatste van Daniëls zeventig weken, de laatste zeven jaar, "breekt de hel los." De laatste drieënhalf jaar van Daniëls zeventigste jaarweek werd door Christus beschreven als de grote verdrukking. De Stad van God zal overlopen worden door de hordes van de Antichrist. Deze, eens stad van licht en rechtvaardigheid, zal door wapengeweld worden getransformeerd in een stad van duisternis. Johannes beschrijft haar als **"een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte."** (Openbaring 18:2)

De Wetteloze sluit een verbond met de afvallige Joden in de getransformeerde stad; dan, na drieënhalf jaar, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en hij zal gruwelen oprichten (fallus standbeelden) rondom de Tempel (Daniël 9:27). Hij verheft zichzelf boven alles wat God genoemd wordt, of dat aanbeden wordt en hij zal in de Tempel van God gaan zitten en verklaren dat hijzelf God is (2Thessalonicenzen 2:4).

Dan zal de Heer Jezus Christus hem vernietigen met het stralende licht van Zijn *parousia*, Zijn tweede komst (2Thessalonicenzen 2:8). Dit zal de voleinding zijn van de eeuw.

490 jaar zijn bepaald over het volk Israël en de heilige stad Jeruzalem (Daniël 9:24). De heilige stad zal zich bevinden op de berg Sion gedurende het pre-duizendjarige Koninkrijk van God (dat is: de *Dag van Christus*).

Het zal onbeschrijfelijk mooi zijn. Haar heerlijkheid zal de jaloezie van de natiën zijn. Zij zal lijken op de tuin van Eden. Jeruzalem zal de Stad van God zijn. Het zal de administratieve hoofdstad van de wereld zijn, waardoor de Heer Jezus Christus, de enige ware Heerser, de wereld zal regeren. Het zal een stad van rechtvaardigheid zijn, van licht, vrede, waarheid en vreugde.

Het zal zo prachtig zijn dat God Zich zal verheugen over Jeruzalem en Zijn volk (Jesaja 65:19). Het overdontert je gewoon als je denkt aan de namen van al die grote geloofshelden, die de Stad en het mooie Land zullen bewonen. Abel, Enoch, Noach, Abraham, Sara, Isaak, Jacob, Jozef, Mozes en zijn ouders, Jozua, Caleb, Rachab, David en al die andere, niet bij name genoemde, geloofshelden van het Oude Testament.

De twaalf apostelen zullen ieder een stam hebben om leiding aan te geven. Het Israël van God (d.w.z. het gemenebest van Israël) zal ook genieten van de voordelen van een niet corrupte overheid.

"Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de grote Koning." (Psalm 48:1,2)

Honderden jaren lang voorkomt de Weerhouder uitbraken van zonde en kwade, duistere ondernemingen. Maar ondertussen zaait de vijand "onkruid" tussen de zonen van het Koninkrijk, ook wereldwijd. Je zou hen namaakgelovigen kunnen noemen. Zij onderschikken zich aan de Goddelijke heerschappij, maar innerlijk hebben ze een hekel aan de weg der gerechtigheid. In hun hart verlangen ze ernaar om vrij te zijn en de wil te doen van hun vader, de duivel. Ze durven er niet openlijk voor uit te komen dat zij zich niet willen voegen naar de hemelse gerichten, want dan zouden zij gedood worden.

Het “begin der weeën”

De Heer Jezus voorzegde dat er vóór de Grote Verdrukking een periode zou komen voor de heilige Stad en de wereld, die Hij “het begin der weeën” noemde.

“En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.”

(Mattheüs 24:4-8)

Honderden jaren lang is de heerlijkheid van het Koninkrijk van God overweldigend. Het zal een tijd zijn waarin de wereldse overheden door God Zelf bestuurd worden. Het zal een tijd van overvloed zijn. De mensen zullen lang leven, wat hen in staat stelt om te genieten van de vruchten van hun eigen arbeid. Zij hebben het voordeel van een uitstekende gezondheid. Iedereen zal de wegen van God kennen. Er zullen geen natuurrampen zijn. Een voortijdige dood komt niet voor. De wereld zal vrij zijn van oorlogen, misdaad, onrechtvaardigheid, haat, hongersnood, ziekte en ander kwaad. Er kan feitelijk worden gezegd dat de mensen zullen leven in een volmaakte omgeving - een wereldwijde tuin van Eden.

Het “begin der weeën” geeft duidelijk aan dat de Weerhouder geleidelijk Zijn beperkingen begint terug te trekken. Dit vindt plaats enige tijd voordat de zeventigste jaarweek van Daniël begint. We hebben hier dus te maken met een wereld die leeft in een volmaakte omgeving, onder een rechtvaardige regering, met een hoge levensverwachting en toch zijn er sommigen nog steeds niet tevreden. Dat bewijst het maar weer eens: het hart van de mens is verdorven.

“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?”

(Jeremia 17:9)

Zo wordt het ***“geheimenis der wetteloosheid”*** in gang gezet (2Thessalonicenzen 2:7). Het zenuwcentrum ervan zal zich bevinden in de heilige stad Jeruzalem. Velen van de Koninkrijksdiscipelen zullen worden gemarteld. Zij zullen gehaat worden door vele volken en velen zullen worden gekwetst en zullen elkaar verraden. Valse profeten zullen opstaan en zullen velen bedriegen. Wetsverachting zal toenemen (Mattheüs 24:9-12).

Dan zal de Stad van God een verbijsterende verandering ondergaan. De grote Stad van Licht wordt een stad van duisternis!

Het is nauwelijks voor te stellen dat de heilige stad op de berg Sion in die mate zal ontaarden. De Stad van God, de hoofdstad van de wereld, die vol was van de heerlijkheid van God, is verraden door de machten der duisternis. De ineensstorting van de Goddelijke regering zal het gevolg zijn van de heilige Geest (de Weerhouder) die Zijn controle en leiding van de loop van de Koninkrijksbedeling staakt. Het zal gaan volgens Gods plan.

De Heer laat satanische druk worden uitgeoefend op Zijn Stad van Licht. In feite zal Jeruzalem worden overlopen door de legers van de koning met het harde gezicht:

“En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn – maar niet door eigen kracht – en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen,

en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.

(Daniël 8:23-25)

Dit is wat er gaat gebeuren in Jeruzalem, wanneer de Weerhouder aan de kant gaat staan. De Heer Jezus waarschuwde Zijn discipelen hiervoor:

"Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen." (Mattheüs 24:15,16)

Het brandpunt van de voleinding van de eeuw ligt in Jeruzalem. Profetieën over de grote stad, eens de Stad van God, gaan over Jeruzalem, niet over Rome!

Hoe diep kan Jeruzalem wegzakken in het moeras van gruwelen? Een paar woorden kunnen de declinatie samenvatten van de eens zo trotse Stad van God:

"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is." (2Thessalonicenzen 2:3,4)

De scene die hier wordt beschreven is absoluut Jeruzalem, zeker niet Rome! Satans invloed in Jeruzalem zal zo gruwelijk zijn dat, wanneer Johannes Openbaring schrijft, hij ertoe geïnspireerd wordt om Jeruzalem een nieuwe naam te geven:

"Geheim Babylon, de grote moeder van de ontuchtige vrouwen en van de gruwelen van de aarde." (Openbaring 17:5, www.schriftwoord.nl)

Babylon wordt aangeduid als een mysterie. Dit toont, zonder twijfel, aan dat de naam figuurlijk moet worden begrepen. De meeste onderzoekers beweren dat Rome de stad is die bedoeld wordt. Deze uitleg gaat op zijn minst terug tot de tijd van Tertullianus (Adv. Marc., iii. 13). Deze interpretatie werd overgenomen door Jerome en Augustus en is algemeen aanvaard door de Kerk. In veel gevallen kan ik het niet eens zijn met "de meeste onderzoekers", ongeacht de ouderdom van dergelijk onderzoek. Dit is zo'n geval - het grote Babylon is geen verwijzing naar Rome. Het verwijst naar de eens rechtvaardige Stad van God, Jeruzalem, dat overweldigd zal worden door de geestelijke machten der duisternis.

Geheim Babylon is een symbolische naam voor Jeruzalem, vanwege de gruwelen die er dan zullen plaatsvinden. Jeruzalem figuurlijke namen geven is niet ongebruikelijk. Bijvoorbeeld, de twee getuigen van Openbaring 11 liggen dood op straat in Jeruzalem, en we lezen: ***"En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd."*** (Openbaring 11:8)

"alwaar ook hun Here gekruisigd werd" geeft absolute zekerheid dat ***"de straat der grote stad"***, die hier wordt genoemd, verwijst naar Jeruzalem. En dat geldt ook voor geheim Babylon. De grote Stad van God zal snel ontaarden in een stad, die gekenmerkt wordt als lijkend op het oude Babylon. Zelfs in de tijd van Jesaja werd Jeruzalem een hoerenstad genoemd:

"Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden, zij die vervuld was van recht, en waarin gerechtigheid overnachtte, en nu – enkel moordenaars!" (Jesaja 1:21)

"Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken." (Openbaring 14:8)

"En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven." (Openbaring 16:19)

"En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte." (Openbaring 18:2)

"...van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen." (Openbaring 18:10)

"Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden." (Openbaring 18:21)

Hoofdstuk 18 in Openbaring wordt helemaal gewijd aan de grote en machtige stad Babylon. Het laatste vers toont Babylon aan, niet als een toekomstig Rome, maar als Jeruzalem.

"...en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde." (Openbaring 18:24)

Er is geen Schriftuurlijk bewijs gevonden dat de gedachte zou kunnen ondersteunen dat Rome sommige profeten zou hebben gedood. Inderdaad, er werden christenen vervolgd en gedood, maar niet in de betekenis van vers 24. Dit vers moet worden uitgelegd in het licht van Mattheüs 23.

"...opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar." (Mattheüs 23:35)

"Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn." (Mattheüs 23:37)

Net voor het einde van de eeuw gaat de Weerhouder aan de kant en Jeruzalem valt uiteen en wordt een stad die het Woord noemt: Babylon, de Grote, de moeder van de hoeren en gruwelen. De tijd van de Grote Verdrukking eindigt met de komst (Grieks: *parousia*) van de Heer Jezus Christus, Die de wereld zal gaan regeren vanaf Davids troon in Jeruzalem, dat hersteld wordt tot haar eerdere glorie.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl