

Klei, geen robotten

Door: Martin Zender

"Het hart van de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt." - Spreuken 21:1, NBG

"Hij veranderde hun harten, zodat zij Zijn volk haatten en listig handelden tegen Zijn knechten." - Psalm 105:25, NBG

"Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met ... de bewoners der aarde" - Daniël 4:35, NBG

"...krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil..."
- Efeziërs 1:11, NBG

"Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt." - Romeinen 9:16, NBG

"Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil." - Romeinen 9:18, NBG

"Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?" - Romeinen 9:21, NBV

God en de mens. Op een dag keek ik in de Schrift om de relatie tussen deze twee te ontdekken. Dit leek mij zo'n belangrijke kwestie dat ik me niet kon voorstellen dat God hem zou negeren. Er zou vast en zeker tussen de vele, Goddelijk geïnspireerde bladzijden van de Schrift een eenvoudige, makkelijk te onthouden verklaring staan over wat de mens voor God betekende. Ik vond hem in Romeinen 9:21, NBV

"Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?"

Pottenbakker en klei. Hier was de Goddelijke verklaring, zo simpel, maar toch zo moeilijk te geloven, zo schadelijk voor de menselijke trots. God handelt met de mens zoals een pottenbakker met klei. Zelfs een kind kon dit begrijpen. De openbaring was beschamend en tegelijkertijd prachtig. Hij was beschamend in de zin dat het vernederend is om met klei te worden vergeleken. Het Griekse woord is PELOS, dat modder betekent. Maar het was prachtig omdat alle macht, eer en heerlijkheid voor iets dat met de klei gebeurde naar de Pottenbakker zou gaan.

Maar toen ik probeerde om dit nieuws aan sommige van mijn vrienden over te brengen, weigerden zij te geloven dat God de Pottenbakker was en zij de klei. In plaats daarvan vertelden ze me dat ze onafhankelijke beslissingen namen. Ze noemden dit *vrije wil*. Dit was een goede term, dacht ik, want wie *vrij* is, wordt, per definitie, niet beïnvloed door invloeden van buitenaf, inclusief God. Vrije wil betekent dat zelfs God iemand niet tot handelen kan aanzetten. Want anders zou die persoon niet vrij zijn.



Het was voor mij moeilijk te geloven dat mijn vrienden werkelijk geloofden wat zij *zeiden* dat ze geloofden (dat ze niet werden beïnvloed door God), dus liet ik hen de verzen zien die ik citeerde aan het begin van dit artikel. Deze verzen, zo dacht ik, zouden hen bewijzen dat God de mens wel beïnvloedt en dat niemand die door God wordt beïnvloed *vrij* genoemd kan worden.

“Maar wij zijn geen robotten!” protesteerden mijn vrienden.

Dit antwoord verbaasde me, aangezien ik nooit gesuggereerd had dat ze robotten waren. Robotten zoemen en knipperen. Robotten kraken, piepen en werken vaak buiten bereik van hun meesters. Sommige robotten botsen zelfs met alarmerend gerinkel tegen koelkasten als hun meesters zitten te pitten boven hun afstandsbediening.

De meeste robotten hebben lampjes in allerlei kleuren en een draaimolen aan bedrading, die zelfs de reparateur duizelig maakt. Robotten imponeren hun makers, zegt men, zodat de techneuten zelf achterover moeten leunen om de door hun in elkaar geflanste machinerie te bewonderen.

Robotten? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nergens in de Schrift worden mensen vergeleken met robotten. Maar wel met klei > Romeinen 9:21, NBV. Wat een verschil. Klei zoemt niet en knippert ook niet; het maakt van zichzelf geen geluid of beweging. Klei kan niets doen zonder de hand van de Pottenbakker. Het kan niet wegglopen van de draaischijf. Het kan niet tegen een koelkast botsen als de Pottenbakker zou slapen.

Je hebt een hamer nodig om de robot om te vormen; of een bankschroef of een lasbrander of een pneumatische boor. De Pottenbakker hoeft alleen maar Zijn vingers te buigen en de asbak wordt een vaas.

Zij die een hekel hebben aan de gedachte dat ze robotten zijn geven zichzelf veel te veel eer. Ze zijn geen robotten. Ze zijn klei.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl