

# De opname

Door: Otis Sellers

Het woord *opname* komt nergens voor in het Nieuwe Testament. De gebeurtenis die bekend staat onder de naam *de Opname*, is een voorval dat te maken heeft met de persoonlijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. Wanneer Hij van de hemel afdaald om persoonlijk op aarde aanwezig te zijn, wordt er een groep mensen naar boven gehaald om de Heer te ontmoeten in de lucht (1Tessalonicenzen 4:17). Als u het hele stuk nauwkeurig leest, zult u zien dat het een profetie is over de Heer, afdalend van de hemel naar de aarde. Dit is de voornaamste strekking ervan.

Het is geen profetie over een gedeeltelijke afdaling van de Heer tot ergens halverwege, om een groep heiligen te ontmoeten en hen weg te voeren naar de hemel. Ook is het geen verslag van de Heer die de hemel verlaat naar een bepaalde plek in de lucht om Zijn heiligen daar te ontmoeten voor een vergadering. Het is niet juist om een profetie, die spreekt van de Heer Die naar de aarde terugkeert, te verdraaien tot een voorzegging over mensen die naar de hemel gaan. De profetie spreekt van de Heer Die van de hemel afdaald met een commando, bij het roepen van een aartsengel en het klinken van de bazuin van God.

Dit is de vervulling van de grote belofte, gedaan door de engel in Handelingen 1:11. En het is absoluut een andere gebeurtenis dan die beschreven staat in Matteüs 12:18-21. De grote gebeurtenis die Matteüs beschrijft heeft te maken met de tweede komst van de Heilige Geest en met de Goddelijke overname van de heerschappij over de aarde. Daar komt geen geroep aan te pas en niemand raakt erdoor gewond, althans niet totdat Hij de overwinning behaald heeft door het uitzenden van oordeel. Hierin richt Hij de natiën en het heeft tot gevolg dat de natiën zullen vertrouwen op Zijn naam.

Bij de gebeurtenis waarvan gesproken wordt in 1Tessalonicenzen 4:15-17 klinkt er geroep, Zijn stem zal worden gehoord en sommigen zullen gewond raken bij Zijn komst, zoals we lezen in 2Tessalonicenzen 1:7-10. Op het moment van Zijn afdaling wordt een groep heiligen opgewekt uit de dood en een groep levende heiligen wordt weggerukt om de Heer in de lucht te ontmoeten. Zij gaan niet de lucht in om daar met Hem te blijven. Zij ontmoeten Hem daar tijdens Zijn afdaling naar de aarde.

Het is niet juist om een detail te nemen, dat verband houdt met een grote gebeurtenis, en dit detail de gebeurtenis zelf te noemen. Bovendien is het niet juist om dat detail af te scheiden van de feitelijke gebeurtenis door een periode van zeven jaar of meer, zoals velen proberen te doen. Deze *wegrukking* betreft hen die overleven tot de komst (PAROUSIA) van de Heer (1Tessalonicenzen 4:15).

Er is een tijdschema voor Zijn PAROUSIA. Deze kunt u vinden door na te gaan waar dit Griekse woord voorkomt, te weten in Matteüs 24:3,27,37,39. Het kan onmogelijk de eerstvolgende grote gebeurtenis zijn in Gods profetische programma, ook al roepen nog zo velen: "De Opname komt eraan." Zij kunnen Gods vastgestelde volgorde van gebeurtenissen niet veranderen.

\*\*\*\*\*

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander  
[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)