

De toekomst van Israël

Door: Otis Sellers

Geweldig en talrijk zijn de profetieën in het Woord van God, die een heerlijke toekomst voor Israël aankondigen. Met Israël bedoel ik de nakomelingen van Abraham, via de lijn van Isaak en Jakob, de man wiens naam veranderd werd in Israël.

Eén van de grootste van deze uitdrukkelijke profetieën, gesproken tot **"het ganse huis Israëls in zijn geheel"** staat in Ezechiël 11:16-20 NBG

"Zo zegt de Here HERE: hoewel Ik hen weggedreven heb onder de volken en in de landen heb verstrooid, zodat Ik hun slechts weinig ten heiligdom geweest ben in de landen waar zij gekomen zijn, daarom spreek: zo zegt de Here HERE: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israël geven; zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen; Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn."

Niets uit deze profetie is tot op heden vervuld. Israël is nog niet bijeen gebracht uit de landen waarin het volk verstrooid werd. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun oude vaderland, maar het werd niet aan hen gegeven. Zij hebben betaald of gevochten voor elke centimeter land die zij nu bezitten. De afschuwelijkheden en de gruwelen zijn nog niet uit het land verwijderd. Zij hebben nog niet één hart ontvangen; zij zijn een zwaar verdeeld en versnipperd volk.

De vervulling van deze profetie is er niet één van langdurige en geleidelijke menselijke inspanning. Hij ademt wonderbaarlijkheid in elke verklaring. Zijn vervulling zal beginnen op de dag waarop God spreekt vanuit de hemel, soevereiniteit aanneemt over alle volken en het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt in deze wereld. Dit vinden we in Ezechiël 20:33 NBG, waar God zegt: ***"Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen."***

Nadat deze heerschappij begint, zal Israël gedenationaliseerd en gerepatrieerd worden door God (vers 34). Vanaf dat moment zal Hij Zich persoonlijk en direct met hen bezighouden (vers 34). De wereld zal nog wonderlijke dingen zien gebeuren met Israël, maar alle profetieën over dit volk wachten op de komst van het Koninkrijk van God om in vervulling te gaan.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl