

# De toekomst van de naties

Door: Otis Sellers

Als mensen zich organiseren tot een soevereine staat, dan worden zij een natie, en in de Bijbel worden zij door God gezien als naties. Er zijn vandaag de dag meer dan honderd naties in de Verenigde Naties. Op dit ogenblik handelt God onpartijdig met de naties. Nu beschouwt Hij de naties als mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam (Efeziërs 3:6). Zij mogen handelen naar eigen inzicht (Handelingen 14:16) en God geeft niet de voorkeur aan de ene boven de andere.

Het patroon van naties verandert voortdurend. Zij komen en gaan. Zij verbinden zich en gaan uit elkaar. Zij voeren oorlog en sluiten vrede. Er is een plaats voor naties in de toekomstplannen van God. De Bijbel heeft er veel over te zeggen, maar er wordt weinig aandacht aan geschonken. Alle naties zullen worden gereconstrueerd of hersteld, wanneer God soevereiniteit aanneemt over hen. En alle naties die Hij maakt **"zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here en uw naam eren"** (Psalm 86:9 NBG).

De theologie die zich ontwikkelde uit en na de Reformatie, zag geen toekomst voor welke natie dan ook. Hij verkondigde een heel simpele eindtijdvisie. Er zou een zogenaamde *dag des oordeels* komen en deze werd geacht de tweede komst van Christus te zijn, hoewel men niet dacht dat Hij persoonlijk zou terugkeren. Op deze dag des oordeels zouden dan alle mensen, vanaf Adam, voor God komen te staan. Een grote scheiding werd gemaakt, waarbij alle rechtvaardigen voor eeuwig naar de hemel zouden gaan en alle goddelozen voor eeuwig naar de hel. Daarna zou de aarde worden vernietigd.

Er was binnen deze theologie geen plaats voor een periode van Goddelijke heerschappij, gedurende welke de naties hun vertrouwen in Christus zouden stellen. Omdat de moderne Bijbelvertalingen werden gemaakt door mannen die deze theologie aannamen, werden er welomlijnde pogingen gedaan om alle beloften voor de naties zo te vertalen dat ze niet meer te vinden zouden zijn. Het Hebreeuwse woord voor *naties* werd doorgaans vertaald met *heidenen* en hetzelfde werd gedaan met het Griekse woord.

Desondanks blijft er in de Bijbel een vooraf geschreven geschiedenis van de naties, die verklaart dat als gevolg van geweldige en geopenbaarde Goddelijke activiteit, de volken der aarde zich tot God zullen keren en hun vertrouwen zullen stellen in Christus de Koning. Let op deze tekstgedeelten: **"Alle einden der aarde** [de mensen die op de meest afgelegen plaatsen wonen] **zullen het gedenken** [zullen waarheid ingeprent krijgen] **en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken"** (Psalm 22:28,29 NBG). Zie ook Psalm 67:5; Psalm 72:11,17; Psalm 102:16; Matteüs 12:21; Romeinen 15:12. Lees deze verzen en verheug u op de toekomst van de naties.

\*\*\*\*\*

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander  
[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)