

De tweede komst van Christus

Door: Otis Sellers

Zonder enige twijfel geloof ik dat het moment zal aanbreken waarop Jezus Christus Zijn plaats in de hemelen zal verlaten en terug zal komen om persoonlijk aanwezig te zijn op aarde. Ik geloof absoluut de woorden van de hemelse getuigen, toen zij zeiden: **"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen"** (Handelingen 1:11 NBG).

Toen ik achttien jaar was, kocht ik het boek *"The Second Coming New Testament."* Dit was de King James Version, waarin elke directe verwijzing naar de tweede komst vetgedrukt stond, en elke daaraan gerelateerde verwijzing schuin gedrukt. Ik ben toen begonnen deze tekstgedeelten te bestuderen. Ik leerde de meeste uit het hoofd en zodoende raakte ik vertrouwd met alles wat het Nieuwe Testament te zeggen heeft over dit onderwerp. In de jaren daarna heb ik voortdurend gewerkt aan het vertalen en correct interpreteren van al deze passages, met speciale aandacht en tijd voor het onderzoek naar het Griekse woord PAROUSIA. Ik beweer niet dat ik deze passages tot in het kleinste detail begrijp, maar ik ben er wel volkomen vertrouwd mee.

Het is juist vanwege deze vertrouwdheid dat het voor mij onmogelijk is om te geloven dat Jezus Christus elk moment terugkomen kan; en de gedachte dat de vroege discipelen dit geloofden wil er bij mij ook niet in. Er is in het Woord van God een goed vastgesteld tijdschema van gebeurtenissen, en, terwijl er geen data genoemd kunnen worden, kan de volgorde van deze gebeurtenissen volledig vastgesteld worden en de tweede komst is niet de eerstvolgende.

Hoewel ik geloof dat God op het punt staat om een groot segment van onvervulde profetie te laten plaatsvinden, geloof ik niet dat dit de terugkeer van Jezus Christus zal zijn. Er is een duidelijke openbaring in het Woord van God die aantoont dat Jezus Christus op Zijn huidige plaats zal blijven aan de rechterhand van God, totdat Zijn vijanden tot Zijn voetenbank gemaakt zijn, zie Psalm 110:1; Handelingen 2:34,35; Hebrëeën 1:13. Een waarheid die driemaal wordt herhaald moet niet luchtig opgevat worden. In 1Korinthiërs 15:25 NBG wordt ons verteld: **"Want Hij moet als koning heersen [regeren], totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft."**

Na zorgvuldig onderzoek, ben ik ervan overtuigd dat *tot een voetenbank gemaakt zijn* en *onder iemands voeten gelegd zijn*, precies hetzelfde betekenen. Dit zijn allebei figuurlijke uitspraken en allebei betekenen ze *onderworpen worden*. En omdat dit wordt bewerkstelligd door een proces van heerschappij, is het duidelijk dat er een periode moet zijn van geopenbaarde, Goddelijke regering op aarde, voordat Jezus Christus de hemel verlaat om naar de aarde terug te keren. Op dit moment regeert God de aarde niet. Hij verstrekt genade, geen wetten en regels. Het eerstvolgende evenement op de profetische kalender is de Goddelijke aanname van heerschappij, resulterende in het geopenbaarde Koninkrijk (de regering) van God op aarde.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander
www.pronk-stukjes.nl