

De tweede komst van de Heilige Geest

Door: Otis Sellers

Bovenstaande titel verwijst naar één van de meest belangrijke waarheden in de Bijbel, maar het is een waarheid die helaas genegeerd wordt. Het is nooit goed als mensen één Goddelijke openbaring zodanig hun verstand laten beheersen, dat hij een andere, even belangrijke, uitsluit. Dit gebeurt met betrekking tot de tweede komst van Jezus Christus. Voor velen is dit de enige waarheid die te maken heeft met toekomstige gebeurtenissen. Hierdoor zien zij het Bijbelse onderwijs over de tweede komst van de Heilige Geest totaal over het hoofd.

Wanneer mij gevraagd wordt welke gebeurtenis het Koninkrijk van God op aarde introduceert, welke daad van God aantoonde dat Hij soevereiniteit aangenomen heeft, welke geweldige gebeurtenis het voor ons mogelijk zal maken om met vreugde uit te roepen: "**De HEERE regeert!**" (Psalm 96:10 Statenvertaling-Jongbloeditie), dan antwoord ik zonder aarzelen dat het de tweede komst van de Heilige Geest is.

Het is de tweevoudige belofte van God dat de dag zal komen, waarop Hij van Zijn Geest zal uitgieten op alle vlees (Joël 2:28; Handelingen 2:17). Deze belofte is net zo betrouwbaar als alle andere die in de Bijbel staan, maar hij wordt niet geloofd, niet gezien en niet verwacht. Vaak wordt hij weggeredeneerd. Dit wordt meestal gedaan door te beweren dat deze profetie met Pinksteren werd vervuld, toen God van Zijn Geest uitgoot op een groot aantal gelovigen. Men zegt dat dit de volkomen vervulling is van Joëls profetie, hoewel niets van wat Joël voorspreekt op die dag plaatsvond.

Ik geef toe dat Petrus zei: "**Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël**" (Handelingen 2:16 NBG), maar let op het feit dat hij niet zei dat het de vervulling was van Joëls profetie. Als Pinksteren de vervulling was van Joëls profetie, dan moeten we óf Joël beschuldigen van schromelijke overdrijving, óf God beschuldigen van een onvolledige vervulling van Zijn belofte.

Maar God zal Zijn belofte nakomen. Hij zal van Zijn Geest uitgieten op alle vlees. Wanneer Hij dat zal doen, dan kan deze goddelijke uitstorting met recht de tweede komst van de Heilige Geest worden genoemd. Dit zal de hele mensheid brengen onder een nieuwe verantwoordelijkheid van God, en het zal Gods weldadige heerschappij op aarde introduceren.

De eerste komst van de Heilige Geest staat vermeld in Johannes 14:16-18. Deze belofte werd werkelijkheid op de Pinksterdag. De tweede komst van de Heilige Geest wordt aangekondigd in Johannes 16:7-11. Deze tweede komst van de Geest zal het kenmerk zijn van het begin van Gods Koninkrijk op aarde.

De tweede komst van Jezus Christus markeert het begin van Zijn duizendjarige persoonlijke aanwezigheid op aarde.

Over de tweede komst van de Heilige Geest wordt gesproken in Jesaja 59:19 en in Jesaja 32:14-16. In de laatstgenoemde passage zien we dat de tweede komst van de Geest de hoop van Israël is, maar in Johannes 16:7-11 wordt hij gezien als de hoop van de wereld.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl