

# De verkondiging van het Koninkrijk van God

Door: Otis Sellers

In het Nieuwe Testament, en speciaal in de woorden van de Heer Jezus, zijn de termen *het Koninkrijk van God* of *het Koninkrijk der Hemelen* altijd een toekomstige werkelijkheid die zal komen door een wonderbaarlijk ingrijpen van God. Dit geldt zelfs voor tekstgedeelten als Matteüs 12:28 en Lucas 17:21, als deze getrouw en eerlijk geïnterpreteerd worden.

Dit ingrijpen zal de heerschappij van de mens (menselijke regering) beëindigen en de heerschappij van God (Goddelijke regering) inluiden. Het belang van de waarheid over Gods Koninkrijk als zijnde de grote, algemene en samenbindende boodschap van de Bijbel, verdient nieuw onderzoek. Dit is de waarheid waaraan alle andere waarheid in de Bijbel gerelateerd moet zijn. Het belang ervan wordt vastgesteld door deze feiten:

Jezus Christus werd naar de aarde gezonden om het Koninkrijk van God te verkondigen (Lucas 4:43). Dit was de boodschap die Hij doorgaf in elke stad en elk dorp dat Hij bezocht (Lucas 8:1). Het was het onderwerp van bijna al Zijn gelijkenissen. Het Koninkrijk van God was de hoop van Abraham, Isaak en Jakob en alle profeten (Lucas 13:28,29).

Het was de hoop van Jozef van Arimatea, die goede man die de begrafenis van Jezus Christus regelde (Lucas 23:50,51). Deze man wachtte op die tijd en die gezegende omstandigheden, waarin de hele aarde onder het bestuur van God zou zijn; op die geweldige tussenkomst van God, die een einde zou maken aan de overheersing van zonde en dood over de menselijke maatschappij.

Het Koninkrijk van God was het onderwerp van de bediening van Jezus Christus in de veertig dagen tussen Zijn opstanding en Zijn hemelvaart (Handelingen 1:3). Dit waren heel belangrijke dagen. Het zouden de laatste dagen zijn die Hij zou doormaken met Zijn discipelen, voordat Hij naar de hemel zou opvaren. Maar het thema van Zijn boodschap veranderde niet. Hij ging door met spreken over de dingen die behoren tot het Koninkrijk van God.

Het Koninkrijk van God was de hoop die Paulus voorhield aan zijn eerste volgelingen (Handelingen 14:22). Het was drie maanden lang Paulus' boodschap in Efeze (Handelingen 19:8) en het bleef zijn boodschap gedurende twee jaar, nadat hij zich gedwongen voelde de synagoge te verlaten (Handelingen 19:9 en 20:25).

Het Koninkrijk van God was Paulus' boodschap gedurende de hele dag die hij doorbracht met de voormannen der Joden in Rome (Handelingen 28:23). Deze dag eindigde met de aankondiging van Paulus, die een grote verandering van bedeling aangaf. De redding brengende boodschap van God is vrij beschikbaar gemaakt voor de natiën (Handelingen 28:28). Dit introduceerde Gods huidige bedeling van genade. Maar, de basis van Paulus' evangelie veranderde niet.

*"Hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering" (Handelingen 28:30 NBG).*

\*\*\*\*\*

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)