

# De zalige hoop

Door: Otis Sellers

In Titus 2:11,12 NBG worden de mensen van God aangespoord te leven **"verwachtende de zalige hoop."** Dit dwingt ons uit te zoeken wat die zalige hoop is. Sommigen zeggen dat het de opname vóór de grote verdrukking is, en anderen beweren dat het de tweede komst van Christus is. Uitspraken als deze zijn snel gedaan en ze blijken niet van diepgaand onderzoek, met hart en geest, om te ontdekken wat onze zalige hoop is, gezien vanuit Bijbelse waarheid.

Juist het tekstgedeelte dat ons aanspoort om er naar uit te zien, verklaart dat de zalige hoop is: **"het tevoorschijn komen van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Christus Jezus."** Dit is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke taal. Het Grieks hier is vrij simpel en niet moeilijk om te vertalen. De twee uitspraken zijn uitwisselbaar, de ene definieert de andere. **"De zalige hoop"** is **"het tevoorschijn komen van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Christus Jezus."**

Dit is geen nieuwe waarheid, die zomaar ineens door Titus aan Paulus werd medegedeeld. Het is een herformulering door de heilige Geest van een profetie die al ver voor die tijd werd uitgesproken door Jesaja: **"En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken"** (Jesaja 40:5).

Het woord heerlijkheid hier heeft te maken met het respect dat de ene partij voor de andere heeft. We horen voortdurend hoe mensen over Christus denken, zowel Zijn vijanden als Zijn vrienden. Het allerbelangrijkste is echter hoe God over Christus denkt, de achting die de Vader heeft voor de Zoon. En, volgens Gods Woord, komt er een wonderbaarlijk Goddelijk ingrijpen, waarbij Gods waarheid omtrent Jezus Christus bij iedereen zal worden ingeprent - bij elke man, bij elke vrouw en bij elk kind dat op aarde leeft. Ja, zelfs baby's zullen Hem loven (Matteüs 21:16).

Het Griekse woord in Titus 2:13, dat in onze gangbare vertalingen weergegeven wordt met *verschijning* en dat ik *tevoorschijn komen* noem, is EPIPHANEIA. Ditzelfde woord vinden we in 2Timoteüs 4:1, in een andere uitwisselbare setting, die letterlijk leest: **"Ik betuig je in het zicht van God en van Christus Jezus, Die op het punt staat levenden en doden te oordelen overeenkomstig het tevoorschijn komen van Hem, namelijk Zijn koninkrijk."**

Zijn *tevoorschijn komen* is de gebeurtenis die het Koninkrijk inluidt, Gods eigen regering over de aarde. Het zal een voortdurende invloed hebben, die kenmerkend zal zijn voor de tijd waarin Hij regeert. Het is de eerste gebeurtenis wanneer God de heerschappij overneemt, de teugels van de regering in Zijn handen neemt en het Koninkrijk van God een geopenbaarde werkelijkheid op aarde wordt. Dit is onze zalige hoop. Dit is waar we naar uitzien.

\*\*\*\*\*

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander  
[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)