

God moet ingrijpen

Door: Otis Sellers

Wij leven in een wereld die doodziek is, een wereld die te kampen heeft met allerlei complexe ziekten. De ene periode van gevaar volgt op een andere, en de oude optimistische illusie dat we er iets aan kunnen doen heeft plaatsgemaakt voor twijfel. [Dit werd geschreven vóór 1992, maar het is actueler dan ooit.]

Nuchtere staatslieden geven toe dat er voor de problemen van volkeren en rassen geen oplossing is. Zelfs de Amerikaanse droom van een meelevende en krachtige natie, die vecht voor een wereld van orde en fatsoen heeft plaatsgemaakt voor desillusie en wanhoop. "**Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen**" verklaarde de apostel Paulus (2Timoteüs 3:13 NBG).

Met de dag wordt het duidelijker dat we niet zomaar door de zoveelste crisis heengaan, die min of meer vertrouwd zijn voor de mensheid, maar dat we een catastrofaal kruispunt in de geschiedenis van de wereld hebben bereikt waarop er iets móet gebeuren. Er wordt gezegd dat we nu leven in *de gouden eeuw van de crimineel*.

Als slechte mensen van kwaad tot erger zullen worden in de komende jaren, dan zal het leven op aarde niet wenselijk zijn. De mens is doorgedaan met deze wereld te ruïneren totdat hij haar heeft gebracht in een toestand waarin hij niet langer de erbarmelijke omstandigheden die hij tot stand heeft gebracht kan verdragen.

In het licht van deze wanhopige situatie wordt de vraag gesteld door een aantal eisende vragenstellers: "En waarom doet God hier niets aan?" Anderen zeggen meer eerbiedig: "God moet er wel iets aan gaan doen." En omdat het er niet op lijkt dat Hij optreedt, concluderen sommigen dat Hij niet bestaat of dat Hij dood is.

Het Bijbelse antwoord op deze vragen is dat God gaat ingrijpen. Hij heeft dit verklaard in Zijn Woord. Het is Zijn doel Zichzelf te injecteren in de loop van de geschiedenis, om die loop te keren en op Zichzelf te richten. Dit is de inhoud van de vele verklaringen en beloften.

Hij zal de kracht van het kwaad en slechte mensen breken, en hun kwaadaardigheid ten einde brengen (Psalm 10:15). Hij zal soevereiniteit aannemen over alle mensen en heersen over alle volken (Psalm 22:28,29). Hij zal alle boosdoeners uitroeien (Psalm 37:9).

Hij zal vanuit de hemel spreken en oorlogen doen ophouden. Hij zal al het oorlogstuig vernietigen door Zijn stem (Psalm 46:6-10). Hij zal de stroom van ongerechtigheid stoppen (Psalm 107:42). Hij zal de banier tegen de vijanden van de gerechtigheid oprichten (Jesaja 59:19 Statenvertaling-Jongbloeditie).

Hij zal Zijn hand tegen Israël keren en Zijn heerlijke beloften aan dat volk gaan vervullen (Jesaja 1:25; Ezechiël 34:11-31). Hij zal van Zijn Geest uitstorten op alle vlees (Handelingen 2:17). Hij zal Zijn oordelen tot overwinning brengen (Matteüs 12:18-21).

Al deze dingen zal God doen door Zijn Zoon Jezus Christus, terwijl Hij op Zijn plaats blijft aan de rechterhand van God. Geen enkele van deze beloften is op welke wijze dan ook afhankelijk van de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde.

De dag zal zeker komen waarop God de soevereiniteit over de hele mensheid op Zich neemt, het bestuur in Eigen handen neemt en het Koninkrijk van God werkelijkheid zal worden op aarde. Moge God deze dag bespoedigen.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl