

Goddelijk ingrijpen is nabij

Door: Otis Sellers

De grote waarheid dat God gaat ingrijpen in het handelen van de mensheid is gefundeerd op vele uitspraken in het Woord van God. Zie bijvoorbeeld Psalm 9:9,20,21; Psalm 22:28,29; Psalm 46:7,10; Psalm 67:5. De geschiedenis doet verslag van vele momenten waarop de ene natie de andere binnenviel, zijn grondgebied in bezit nam, heerschappij voerde over de bewoners en zijn eigen gezag vestigde in het veroverde land. Dit werd in het recente verleden gedaan door goed getrainde strijdkrachten, die tanks, vliegtuigen, kanonnen en andere moderne wapens gebruikten.

Wanneer Gods invasie van de aarde begint, zal Hij het niet op deze manier gaan doen. Hij zal niet Zijn Zoon sturen vanuit de hemel, vergezeld van de hemelse legers om Zijn vijanden te onderwerpen. Het zal allemaal gebeuren door middel van Zijn Geest. Hij zal de aarde in bezit nemen, Zijn gezag erop vestigen en heerschappij over haar voeren, en dat allemaal door de Geest van God.

Als dat gedaan is, zal het Koninkrijk (de heerschappij) van God werkelijkheid zijn geworden op aarde. Gods langdurige betoon van genade zal tot een einde zijn gekomen en een bedeling van Goddelijke heerschappij zal beginnen. De mensen zullen er nog wel achter komen hoe het leven eruit ziet in een wereld die volledig door God wordt geregeerd.

De Bijbel geeft duidelijk aan dat God de aarde in bezit neemt, soevereiniteit aanneemt en Zijn gezag erop vestigt in een tijd waarin landen in nood verkeren en in een tijd van buitensporige ongerechtigheid. Het is in een tijd waarin volken in rep en roer zijn en elke regering wankelt, dat de Heer spreekt van de hemel en de oorlogen doet ophouden tot aan de einden der aarde. Deze waarheid wordt geopenbaard in Psalm 46:4-10, als hij goed vertaald en goed geïnterpreteerd wordt.

Het is in een tijd waarin er een samenzwering van slechte mensen gaande is, een oproer van de werkers der ongerechtigheid, dat God handelt en zij gewond raken door de pijl van Zijn Woord. Dit is de boodschap van Psalm 64. Nu is de tijd rijp voor een dergelijke Goddelijke actie. Ons wordt verteld in Psalm 92:8 dat wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene gras en alle bedrivers van ongerechtigheid floreren, het ertoe zal leiden dat zij voor altijd uit hun functies zullen worden ontheven.

Deze gedachte zet mij aan tot het bidden van: ***"Sta toch op, o God! Voer toch uw rechtsgeding. Gedenk de smaad die de dwazen U de ganze dag aandoen. Vergeet het geschreeuw van uw tegenstanders niet, het getier van wie tegen U opstaan, dat bestendig omhoog stijgt"*** (Psalm 74:22,23 NBG).

Het is wanneer vijanden de wereld zullen overspoelen, dat de Geest van de HERE de banier tegen hen zal oprichten (Jesaja 59:19 Statenvertaling-Jongbloeditie; King James Version). Het is in een tijd dat dikke duisternis de volken op aarde bedekt, dat God weer zal spreken vanuit de hemel en zal zeggen "Er zij licht" (Jesaja 60:2).

Nu is de tijd rijp voor Goddelijk ingrijpen. Het is nabij. Kijk er naar uit! Wacht erop! Het is onze hoop!
Moge God deze dag bespoedigen.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl