

Gods heerschappij

Door: Otis Sellers

Er staat geschreven in Gods Woord dat de dag zal komen waarop God de teugels van de regering in Zijn eigen handen zal nemen en de aarde en de mensen daarop zal gaan besturen. Dit zal gebeuren wanneer God Zijn huidige doel heeft voltooid. Vandaag de dag spreken we van bestuur "van het volk en door het volk" maar zelfs dit concept zal moeten plaatsmaken wanneer God soevereiniteit aanneemt en het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt.

Goddelijk bestuur zal de mensen niet worden aangeboden. Het zal hen worden opgelegd. De geïnspireerde woorden van de Psalmist verkondigen over God: **"Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt"** (Psalm 67:5 NBG). Dit is de hoop van de aarde en de hoop van de volkeren op aarde.

Velen denken dat dit glorieuze doel voor de mensheid alleen bereikt kan worden door de zichtbare, persoonlijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. "Er kan geen koninkrijk zijn zonder Koning" is het dogmatische standpunt van hen die deze visie hebben. Wat zij niet doorhebben is dat zij vasthouden aan het idee dat er geen koninkrijk kan zijn totdat de Koning op aarde is. Dat is niet waar. Hij kan net zo goed soevereiniteit aannemen en regeren vanaf Zijn verheven plaats in de hemel, als op aarde. Zijn heerschappij over de aarde is niet afhankelijk van Zijn feitelijke aanwezigheid daarop.

Het Koninkrijk van God zal niet komen door menselijke handelingen. Want anders zou het menselijk bestuur zijn en niet Gods bestuur. Het is niet het resultaat van een regering die wordt opgezet door mensen en die vervolgens God aan het hoofd daarvan plaatsen. Gods heerschappij zal tot stand komen door geweldige daden van Hemzelf, een geweldig complex van gebeurtenissen die zullen uitlopen op Goddelijk bestuur op aarde.

In een tekstgedeelte, dat in eerste instantie een verklaring van hedendaagse waarheid lijkt te zijn, maar dat in werkelijkheid een geweldige profetie is, zegt de Psalmist: **"Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken"** (Psalm 22:28,29 NBG).

De komst van Gods heerschappij op aarde is geen langdurend en geleidelijk proces. Het is niet het gevolg van de tweede komst van Christus. Hij komt om persoonlijk aanwezig te zijn, nadat Hij reeds lang de aarde geregeerd heeft.

Het Koninkrijk van God gaat vooraf aan Zijn komst; het gaat vooraf aan de duizend jaar; het gaat vooraf aan de eindtijd; het gaat vooraf aan alle gebeurtenissen die staan vermeld in het boek Openbaring. Net als Jozef van Arimatea (Lucas 23:51) wachten wij ook op het Koninkrijk van God.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander
www.pronk-stukjes.nl