

Het koninkrijk vóór de wederkomst

Door: Otis Sellers

Ik geloof en verkondig dat het Woord van God een lange periode voorzegt van geopenbaarde, Goddelijke heerschappij, vóór de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Doorgaans wordt er gezegd dat de Heer terugkomt om Zijn koninkrijk te vestigen, maar dit is een vergissing. God heeft Zijn troon, de zetel van Zijn regering, gevestigd in de hemelen en vanaf deze plaats zal Jezus Christus als Koning der aarde regeren (Psalm 103:19).

Er zijn veel Christenen die geloven dat God geen plannen heeft voor deze aarde, behalve dan om haar in brand te steken. Gedachten zoals deze komen voort uit onwetendheid van Gods geopenbaarde plannen voor deze aarde en voor de natiën op aarde. Als zij Jesaja 2:1-5 nauwkeurig zouden lezen, zouden ze daar Gods programma ontdekken voor het volk Israël en voor de andere volkeren op aarde. Indien iemand vraagt "Hoe zal dit alles dan gaan?", laat hem dan de Psalmen 22:28,29; 46:7-11; 66:3,4 NBV; 67:2-8 lezen en hij zal het antwoord vinden.

Over het algemeen worden al deze profetieën verwezen naar het Duizendjarig Rijk en beweert men dat deze vervuld zullen worden na de tweede komst van Jezus Christus. Dit is onmogelijk, want als deze profetieën niet worden vervuld voordat Hij terugkomt, verlopen ze gewoon. Vergeet niet dat wanneer Jezus Christus terugkomt, Hij wraak zal uitoefenen over allen die God niet [er]kennen en ongehoorzaam zijn aan het evangelie van Jezus Christus (2 Tessalonicenzen 1:8). Als Hij nu terug zou komen zouden er helemaal geen volkeren overblijven op aarde voor wie deze profetieën in vervulling zouden kunnen gaan.

Jezus Christus zal nooit de troon van de Vader verlaten, totdat, door een proces van Goddelijk bestuur, Zijn vijanden zijn gemaakt tot Zijn voetenbank (1 Korinthiërs 15:25; Hebrëeën 1:13). De eerste grote fase van Goddelijk bestuur zal zich afspelen vóór de terugkeer van Jezus Christus. Dit is het pre-duizendjarige koninkrijk. Het is gebaseerd op Gods spreken vanuit de hemel en de vestiging van Zijn soevereiniteit over de aarde en al haar bewoners.

De tweede grote fase komt na Zijn terugkeer. Dit is het koninkrijk dat het Duizendjarig Rijk genoemd wordt. De gemiddelde Christen weet niets van het pre-duizendjarige koninkrijk. Zij laten alle toekomstige gebeurtenissen beginnen bij de tweede komst van Jezus Christus. Ze plaatsen elke belofte van toekomstige zegen in het Duizendjarig Rijk. Hierdoor wissen zij het pre-duizendjarige koninkrijk gewoon uit en ze verliezen de zalige hoop van Goddelijk ingrijpen, die de hele loop van de aardse geschiedenis zal veranderen.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl