

# De volgorde van toekomstige gebeurtenissen

Door: Otis Sellers

Het was Charles F. Kettering, voormalig hoofd van General Motors, die als eerste zei: "We zouden allemaal bezorgd moeten zijn over de toekomst, omdat we daar de rest van ons leven zullen moeten doorbrengen."

De Bijbelse openbaring van de toekomst heeft te maken met de aarde en de mensen die daarop leven. De doorsnee christen interesseert zich hier nauwelijks voor, omdat hij sinds lang gehersenspoeld is om te denken dat zijn hele toekomst zich zal afspelen op een plaats die *hemel* wordt genoemd. Ik geloof en onderwijs dat de aarde en niet de hemel het toekomstige thuis is van al Gods verlost\*, en ik ben gefascineerd door wat de Bijbel onthult over de aarde.

\* [Noot van de vertaalster: Ik zie in de Schrift aanwijzingen dat gelovigen die behoren tot "Het Lichaam van Christus" zich in de toekomst zullen bevinden te midden van de hemelingen (Efeziërs 1:3; 2:6; Filippenzen 3:20; Kolossenzen 3:2-4). Dit kan in feite op elke plaats zijn, overal waar hemelingen actief zijn, zowel in de hemel als op aarde. De overige gelovigen zullen in de toekomst op aarde zijn.]

De toekomst van de aarde wordt uiteengezet in drie grote fasen:

## 1. Het Koninkrijk van God

**"Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt"** is de grote belofte van de psalmdichter (Psalm 67:5 NBG).

**"Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft"** zijn de woorden die Paulus ons geeft (1Korinthiërs 15:25 NBG).

Volledig te worden geregeerd door God, is de eerstvolgende grote ervaring van deze aarde en de mensen daarop. De HEER zal onze rechter zijn, de HEER zal onze wetgever zijn, de HEER zal onze koning zijn (Jesaja 33:22). En dus zal Hij het leidinggevende hoofd en de uiteindelijke autoriteit zijn van alle afdelingen van een volledige regering; rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht.

Dit koninkrijk op aarde wordt tot stand gebracht door de wonderbaarlijk werkende kracht van God. **"De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen"** (Jesaja 9:6 NBG). Hij heeft Zijn troon reeds gevestigd in de hemel en vanaf deze regeringszetel zal Hij de aarde regeren (Psalm 103:19).

## 2. De PAROUSIA van de Heer Jezus Christus

Het Griekse woord PAROUSIA betekent een persoonlijke aanwezigheid, wanneer men aanwezig is vanwege wie men is en wat men doet. Jezus Christus zal duizend jaar lang persoonlijk aanwezig zijn op aarde en alles volbrengen wat uiteengezet wordt in Zijn vele titels en ambten. Deze periode van

aardse geschiedenis noemt men doorgaans het *Duizendjarig Rijk*, een menselijke omschrijving, die de lengte ervan benadrukt. Om persoonlijk aanwezig te kunnen zijn moet Hij naar de aarde terugkeren.

### 3. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde

De toestand zoals die uiteengezet wordt in Openbaring 20 en 21, wanneer de tabernakel van God onder de mensen zal zijn. De aarde wordt dan de plaats van bemiddeling in relatie tot Gods bedoelingen voor het universum. Met dit in het vooruitzicht: "***Dat de aarde juiche***" (Psalm 97:1 NBG).

\*\*\*\*\*

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

[www.pronk-stukjes.nl](http://www.pronk-stukjes.nl)