

Het Grote Bedrog

Door: Tom Ballinger

[Ter kennisgeving: De auteur ziet in de Schrift een zeer lange, gezegende periode voor de schepping voorafgaand aan de *afval*, de *grote verdrukking* en de *wederkomst van Christus*. Naar deze periode wordt in de Schrift verwezen met de termen: *het Koninkrijk Gods; het Koninkrijk der Hemelen; het laatste der dagen; de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding; de wedergeboorte; het oordeel; de dag van Christus*. In deze periode van het Koninkrijk zal Israël in het beloofde land wonen en zal de aarde rechtvaardig geregeerd worden door Christus vanaf Zijn troon in de hemel. Heel veel mensen zullen gedurende deze periode uit de dood worden opgewekt. Op aarde zullen Gods uitverkoren heiligen (o.a. Elia, David en de twaalf apostelen) de volken besturen. Alle mensen zullen onderwezen worden in de waarheid van God en Christus. - APW]

Bijbelverzen zijn uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld.

Het grootste christelijke bedrog van de twintigste eeuw was dat de huidige natie Israël het directe resultaat was van Gods belofte om de Joodse staat te herstellen. Evangelische christenen voelden zich in het gelijk gesteld in hun opvatting van Bijbelse profetie, toen Israël in 1948 werd erkend door de Verenigde Staten als een natie. Ze waren ofwel moedwillig onwetend, of hadden geen idee van het duidelijke proces dat God in Ezechiël, Jeremia en de andere profeten voorzeggde: dat het herstel van Israël ZIJN werk zou zijn.

De evangelischen hebben Israël eindeloos gesteund. Zij verheugden zich erin dat "profetie wordt vervuld waar we bij staan." Dit geeft aan dat zij nooit de waarheid hadden gezien dat de huidige bedeling een tussenperiode is die nergens voorkomt in de profetie. Als iemand die erkent dat een onvoorzegde bedeling, het *Geheimenis*, plotseling op het wereldtoneel verscheen, nadat God Israël aan de kant zette, kan ik niet de gedachte steunen dat welke politieke gebeurtenis in het Midden-Oosten dan ook, onderwerp van profetie is! Daarom concludeer ik dan ook dat het idee, dat de natie Israël de vervulling is van Gods belofte aan haar, een groot bedrog is. Het is bedrog van grote omvang, georkestreerd door de "**overste dezer wereld**". Het is een afleidingsmanoeuvre van "**recht snijden**". Het is een dwaalspoor voor christenen.

De huidige staat Israël was het resultaat en het werk van de Zionistische beweging. Als je niet weet dat de fundamenten van de staat rusten op massale uitwijzingen, massale moordpartijen en massale plunderingen, dan heb je niet je huiswerk gedaan. Er is een overvloed aan informatie over hoe Israël een natie werd en die ziet er niet mooi uit.

De huidige Israëlische regering (2005) is samengesteld uit ongelovige Joden, die een socialistisch bestuur toepassen, dat vooral afhankelijk is van de Verenigde Staten voor zijn levensonderhoud. Wanneer de ware nakomelingen van de drie aartsvaders het Land zullen bezetten, zullen ze afhankelijk zijn van de Heer, hun God, en niemand anders zullen zij vertrouwen. Zij zullen volkomen afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus. En Hij zal tegemoet komen aan elke behoefte van Zijn opnieuw bijeengebrachte volk.

Het merendeel van de evangelische christenen weet niet hoe het Woord der Waarheid recht gesneden moet worden (2Timotheüs 2:15). Zij geloven dat ze nu in de *Eindtijd* leven, of dat tenminste het toneel klaar wordt gezet voor de *Eindtijd*. Als je christelijke maandbladen leest en zelfs seculiere uitgaven en seculiere websites, dan gaan veel artikelen over Armageddon, Amerika in de Bijbelse profetie, de *Opname* en de *Eindtijd*. De term *Eindtijd* is helemaal geen Bijbelse term. Wat nog het dichtst bij *Eindtijd* komt is "**den tijd van het einde**" dat vijf keer voorkomt in Daniël (Dan.8:17; 11:35; 11:40; 12:4; 12:9, Statenvertaling).

"Bijbelse namen voor Bijbelse dingen," zoals dr. E.W. Bullinger altijd zei. Daar ben ik het mee eens. In de huidige *bedeling van de Genade* zijn er geen tekenen, fascinerend, meeslepend of anderszins. Christenen hebben er een handje van om namen te bedenken voor Bijbelse gebeurtenissen. Een goede manier om het Woord van God aan de man te brengen is het voortbouwen op on-Bijbelse woorden en uitdrukkingen, zoals *Eindtijd* en *Tekenen der Tijden*.

Onlangs zag ik een artikel over een boek met de titel "Leven we in de laatste dagen?" van Greg Laurie. De ondertitel was: "Greg Laurie heeft een frisse kijk op de Eindtijd." Greg Laurie is schrijver, evangelist en voorganger van de grootste kerk in Amerika (2005). Er stond deze kop op de website: "Oorkaan Katrina: Teken van de Eindtijd?" Het korte antwoord hierop is een absoluut NEE!

Vele verhandelaren van het Woord focussen op de *Eindtijdprofetieën*, die Israël in haar "thuisland" centraal stellen. Zij leren, ten onrechte, uit winst oogmerk, dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten ons doen afstevenen op Armageddon! Hoe opwindend, hoe angstaanjagend! Geen wonder dat zoveel mensen geen duidelijkheid hebben over het "**recht snijden**". De stemmen van de verhandelaren zijn luid en bedrieglijk. Zij strijken miljoenen op met het verhandelen van dit bedrog. Wij kennen geen "Eindtijd-waarheid". We kennen waarheid over de "**tijd van het einde**" en "**de voleinding van de eeuw**" (Mattheüs 24:3, de NBG vertaalt hier ten onrechte met: wereld), maar absoluut niets over de *Eindtijd*. Ik ga deze term niet overnemen. Wie heeft die verzonnen?

De overgrote meerderheid van de christenen gelooft dat de huidige Israëlieten het volk van God zijn in het land Palestina, in afwachting van hun bekering. Dit is het Grote Bedrog. Laten we hen niet verwarren met het Israël waarover God profeteerde, toen Hij verklaarde dat Hij hen zou uitleiden uit de volken, waaronder Hij hen verstrooide. De Bijbel leert dat de Heer hen verstrooide en dat Hij Degene zal zijn Die hen zal herstellen.

De tegenwoordige staat Israël is het resultaat van mensenwerk. Het is een overheid die door mensen is ingesteld en door mensen wordt bestuurd. Mensenwerk zal niet standhouden. Het zal allemaal instorten. Wees niet verbaasd als de staat Israël instort. Mocht dit gebeuren, wat zal het dan doen met alle christelijke retoriek die heimelijk werd geïntroduceerd als christelijke leer? Het zou hun retoriek maken tot "**schallend koper of een rinkelende cimbaal**" (1Korinthiërs 13:1).

Dat niet alleen, maar het onjuiste "snijden" van de waarheid omtrent bedelingen, zal het geloof van velen schipbreuk doen lijden (1Timotheüs 1:19) en van vele anderen afbreken (2Timotheüs 2:18).

Voordat je zegt dat ik haatdragend en antisemitisch ben, laten we gaan kijken wat de Schrift zegt over hoe de Heer verklaarde op welke wijze Hij Zijn oude volk bijeen zou brengen en hen terug zou sturen naar hun Beloofde Land.

"Zowaar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen" (Ezechiël 20:33).

Met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Hij heersen over de ware nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob. Dit spreekt van Goddelijke bekwaamheid en macht en woede, die Hij over hen zal uitoefenen. Dit zal het werk zijn dat Hij uitoefent, wanneer Hij begint met Zijn herstelwerkzaamheden. Het is van het grootste belang om te weten dat Hij heerst over hen vóórdat ze worden verzameld uit de landen waarin zij verstrooid waren. De Heer Jezus Christus heerst niet over de huidige Joodse staat, noch heeft Hij dit ooit gedaan sinds 1948. Wanneer de Heer Israël opnieuw verzamelt, zal Hij niet toestaan dat er ongelovige Joden het Land binnen zullen gaan. De staat Israël bestaat uit ongelovigen. Ja, er zijn een paar Messiaanse Joden, maar ze zijn beperkt in aantal.

"Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid" (Ezechiël 20:34).

Let op: de Heer zal over hen regeren vóórdat Hij hen uit de landen weghaalt waarin zij verstrooid waren. Als het huidige Israël het werk van God is, dan heeft Hij niet erg Zijn best gedaan om het Land voor hen veilig te stellen. De Joden moesten elk klein stukje land, dat zij eigendom noemen, veroveren met bloedvergieten en terreur. Zevenenvijftig jaar lang heeft Israël voortdurend onder vuur gelegen. Wanneer de Heer Israël gaat herstellen, zal er geen enkel schot gelost worden. De Joden zullen terugkeren als gelovigen in de Heer Jezus Christus en zij zullen hun beloofde erfenis ontvangen zonder strijd of oorlog.

Jesaja 2:4 geeft hen "die oren hebben om te horen" de informatie dat Hij zal rechtspreken over de volken en hen zal richten door over hen te regeren en alle geschillen af te wikkelen. Universele vrede zal prevaleren wanneer God met de Joden aan de slag gaat in Zijn Koninkrijk.

Als de staat Israël het werk van God is, dan heeft Hij hen niet al het land gegeven dat Hij beloofde. Jeruzalem is in feite niet eens hun hoofdstad. En niet alleen dat; een deel van Jeruzalem is zelfs niet eens van hen. Het is afgescheiden voor de Moslims.

"Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht" (Ezechiël 20:35).

Het woord woestijn komt acht keer voor in Ezechiël 20:10-21 en het zijn allemaal verwijzingen naar de woestijn waarin Zijn ongehoorzame volk veertig jaar lang rondzwierf. De Heer zei: ***"Ik zal u brengen naar de woestijn der volken."*** Dat wil zeggen dat Hij de opgewekte Joodse heiligen en hen die in leven zijn op het moment van Zijn openbaring en Koninkrijk, naar een locatie in de vroegere woestijn zal brengen, rond de berg Sinai. Hij sprak door Ezechiël tot Joden die leefden in de tijd van

Ezechiël **"Ik zal u brengen [zij die leven in de tijd van deze profetie] naar de woestijn der volken."** Om de profetie te vervullen moeten deze mensen worden opgewekt uit de dood.

Zijn de Israëlieten die vandaag in Palestina leven opgewekt uit de dood? Werden zij door de Heer verzameld bij de berg Sinaï voordat zij het Land binnengingen? Als dat niet zo is, dan is het huidige Israël niet Gods werk. Bovendien lezen we dat in de woestijn der volken **"daar [zal Ik] met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht."** In het gericht treden is rechtspreken, regeren, vrijspreken, straffen, net zoals Hij met hun voorouders deed in de woestijn.

"Zoals Ik met uw vaders in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Here HERE" (Ezechiël 20:36).

De Heer heeft hen niet opgewekt uit de dood en hen en de levenden ook niet verhuisd naar de woestijn der volken om met hen in het gericht te treden van aangezicht tot aangezicht. Deze waarheid ontbreekt in het Grote Bedrog.

"Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond" (Ezechiël 20:37).

Het zal in de Hebreeuwse woestijn zijn dat de Heer hen onder de herdersstaf laat doorgaan. Ik ga er niet over uitweiden wat anderen over deze passage zeggen. "Onderdoorgaan" heeft het idee van onderwerping in zich. Onderwerping aan wat? Aan de herdersstaf. Het Hebreeuwse woord is *shebet*, dat betekent in de context een scepter (een teken van autoriteit), een koningsstaf, symbool van regering. Daar zal de Heer hen brengen in de band van het nieuwe verbond. Jeremia schreef in hoofdstuk 31:33 **"Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn."**

Het huidige Israël heeft totaal geen verbondsrelatie met God!

Het zal in de **"woestijn der volken"** zijn, waar Mozes zijn bestuur organiseerde en regelde bij Sinaï, dat de Heer Jezus Christus de regering van Zijn Koninkrijk zal regelen en opzetten. Deze toekomstige gebeurtenis vindt plaats terwijl de Heer Jezus Christus in de hemel blijft. De Heer zal werken door Zijn afgezanten, tot oprichting van de Dynastie die de wereld zal regeren. Maar, die zal eerst het **"Israël van God"** besturen. De opgewekte David zal hun koning zijn en, onder het gezag van Christus, zullen hij en de twaalf apostelen het kanaal zijn, waardoor Zijn regering zal worden vastgesteld. Het herstel van Israëls Koninkrijk vereist dat David en de twaalf apostelen op het toneel aanwezig zijn. Het moge duidelijk zijn dat dit nu niet het geval is.

"Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten dat ik de HERE ben" (Ezechiël 20:38).

De Heer brengt zelfs de rebellen onder hen naar de woestijn der volken en daar zuivert Hij hen uit (d.w.z. degenen met een opstandig hart) en die zullen het Land van Israël niet binnengaan. Kijk goed naar wat er gezegd wordt: **"...wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen."** Zij zullen dus een volk zonder land

zijn! **"Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jacob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen"** (Lucas 13:28).

Al Gods bekwaamheid, macht en woede zal door Hem worden uitgeoefend om het Israël van God in het Land van Israël te brengen. Vanaf Ezechiël 20:33-38 gebruikt de Heer het persoonlijk voornaamwoord *Ik* elf keer. Het zal allemaal ZIJN werk zijn. Hij gebruikt geen volk of volken om Hem te helpen Zijn belofte te verwezenlijken.

Daar, in de woestijn, zal het Israël van God volledig worden georganiseerd naar familie en stam (door het werk van Elia). Hun toewijzing van land zal vooraf worden bekendgemaakt. Hun herder/koning David, de twaalf apostelen, en al degenen die prominente plaatsen in het Koninkrijk hebben, zullen volledig worden uitgerust om het Land van Belofte te bezitten. De bekende tekst in Jesaja 40:3 pleit voor de aanleg van een snelweg van de Sinaï naar Jeruzalem (de berg Sion); **"...effent in de wildernis een baan voor onze God."** Wanneer de oproep komt van boven om het land te bezitten, zal de nieuwe natie verhuizen. Wat een prachtig gezicht zal dat zijn, wanneer miljoenen Joden zich in beweging zullen zetten om op te gaan naar Sion (Jeruzalem).

"Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg Israëls, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis Israëls in zijn geheel Mij in het land dienen. Daar zal Ik behagen in hen hebben en daar zal Ik heffingen van u vorderen en het beste uwer gaven, bij alles wat gij heiligt" (Ezechiël 20:40).

God zal van Zijn Israël offergaven eisen, de eerstelingen van hun verplichtingen. Het is duidelijk dat de huidige staat Israël Hem geen enkel offer brengt. Dit diskwalificeert hen zeer zeker van de positie van het herstelde Israël van God.

De huidige staat Israël komt op geen enkele manier in aanmerking om beschouwd te worden als de Israëlieten die de Heer in het Beloofde Land zal brengen. En toch houden verkondigers van profetie allemaal vol dat het de plicht van de christen is om het huidige Israël te steunen, terwijl dit geen waarheid is voor de huidige tijd! Het herstel van Israël zal plaatsvinden in de volgende bedeling, niet in de huidige. Waarheid die hoort bij een toekomstige bedeling moet niet toegepast worden op de tegenwoordige. Als dat wel wordt gedaan, dan worden er ondispensationele termen verzonnen (zoals de Eindtijd) en ontstaan er onjuistheden. De dwaalleer die in dit artikel besproken wordt heeft geleid tot het Grote Bedrog. Het Bedrog wordt als Waarheid aangenomen vanwege de collectieve onwetendheid van christenen.

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl