

Uw Koninkrijk kome...

Door: Anke Pronk-Waterlander

Jarenlang heb ik geloofd dat wij in de *Eindtijd* leefden, dat de *Opname van de Gemeente*, de *Antichrist* en de *Grote Verdrukking* zich spoedig zouden aandienen en enige tijd daarna de *Wederkomst van Christus* op aarde, waarmee het *Duizendjarig Vrederijk* zou beginnen. In dat geloof is nu verandering gekomen...

In de herfst van 2014 stuitte ik op een boek dat dit thema bespreekt en daarna ging ik op zoek naar meer boeken en artikelen over dit onderwerp.* Deze zéér boeiende studie heeft mij diep geraakt. Ik heb dingen gelezen die voor mij volkomen nieuw waren. Mijn visie op het eindtijdgebeuren is drastisch bijgesteld. Zoals ik het nu zie is er een imposant hoofdstuk toegevoegd aan Gods wijze en wonderbare Plan der Eeuwen.

* *Titels staan aan het einde van dit artikel vermeld.*

In alles wat ik gelezen heb wordt gezegd dat er vóór de terugkeer van Jezus Christus eerst nog een lange periode van zegen voor Israël, de volkeren en de schepping zal zijn, wanneer Gods Geest zal worden uitgegoten "**op alle vlees**" (Joël 2:28; Handelingen 2:17). Die periode wordt, volgens de auteurs, in de Schrift *het laatste der dagen* genoemd en in de Evangeliën het *Koninkrijk der Hemelen* of het *Koninkrijk Gods*. Ook termen als de *Opstanding*, de *Jongste Dag*, de *Dag van Christus*, de *Wedergeboorte* en het *Oordeel* zouden verwijzen naar die periode, voorafgaand aan het Duizendjarig Vrederijk.

Ik heb me nooit eerder in dit onderwerp verdiept. Ik heb zondermeer aangenomen wat me vroeger werd verteld over de Eindtijd. In de evangelische kringen waar ik kwam zei men dat God (spoedig) de gelovigen zou wegvoeren naar de hemel (de Opname) en dat Hij de achtergebleven ongelovigen dan zou gaan straffen met Zijn oordelen (die men altijd als straf beschouwde) in de Grote Verdrukking en dat daarna Jezus zou komen om de aarde te gaan regeren in het Duizendjarig Vrederijk.

Hoe komen veel gelovigen toch aan het idee dat wij vandaag de dag in de Eindtijd zouden leven? Veel christenen beschouwen zichzelf (onbewust) als een soort supermens, niet omdat ze zonder zonden zijn, maar omdat ze "de juiste keuze voor Jezus" hebben gemaakt. Omdat deze christenen in de wereld om zich heen al jarenlang merken dat steeds meer mensen de kerk en het geloof vaarwel zeggen, trekken ze hieruit de conclusie dat dit *de afval* is, waarover Paulus schrijft in 2Tessalonicenzen 2:3 en die afval gaat vooraf aan de komst van *de mens der wetteloosheid*, ook wel de Antichrist genoemd en die gaat weer vooraf aan de Grote Verdrukking en de Wederkomst van Christus. Ziedaar: de Eindtijd. Maar... is dat wel juist geïnterpreteerd?

We lezen dat Paulus vlak voor zijn dood aan Timotheüs schrijft dat allen in Asia zich van hem hebben afgekeerd (2Timotheüs 1:15) en ook dat er een tijd zal komen dat mensen *de gezonde leer* niet meer zullen verdragen (2Timotheüs 4:3). Die gezonde leer is natuurlijk het evangelie dat Paulus zelf verkondigde, waarin centraal staat dat "**...gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven**" (Romeinen 5:18, NBG-vertaling). Dat is dus niet de leer dat mensen een keuze moeten maken voor Jezus om gered te kunnen worden.

Die tijd van ongezonde leer brak snel na het overlijden van Paulus aan. De afval is dus niet iets van de laatste honderd jaar, maar begon al ruim 1900 jaar geleden! Het heeft helemaal niets te maken met het leeglopen van de tegenwoordige kerken, maar met een vervalsing van de geloofsleer.

Echter, toen ik in 2007 door studie ontdekte dat Jezus Christus de Redder van alle mensen is en dat God ALLES eens met Zich zal verzoenen (Kolossenzen 1:20), bleef toch die Eindtijdgedachte, met de spoedige Wederkomst van de Heer, overeind staan bij de meerderheid van de bezoekers van "mijn" nieuwe Bijbelstudiegroep, die allemaal, net als ik, afkomstig zijn uit de traditionele kerken en evangelische groepen met die ongezonde leer. Ik had daar grote moeite mee.

God laat tweeduizend jaar niets van Zich horen of zien op het grote wereldtoneel, haalt dan de gelovigen weg en stort vervolgens Zijn woede uit over de achtergebleven mensen, waarvan de meesten geen flauw idee hadden dat Hij überhaupt bestond en anderen Hem nooit goed hebben kunnen leren kennen, omdat het christendom (zelfs voor de eigen aanhang) niet over de juiste informatie beschikte vanwege valse leer en slechte Bijbelvertalingen. Bovendien worden alléén de mensen gestraft die toevallig in de Eindtijd leven, terwijl de vele generaties van gestorven ongelovigen vóór hen vrijuit gaan. Is dat rechtvaardig?

Kun je in dit geval eigenlijk wel spreken van *ongelovigen*? Zijn ze niet eerder *onwetend*? Er zijn christenen die zeggen dat de ongelovigen geen enkel excuus hebben, want aan de schepping, in de natuur, kunnen ze zien dat God bestaat en hoe geweldig Hij is. Ik denk dan altijd: Nou, in de dierenwereld niet, want daar is het *eten of gegeten worden*. En hoezo spreken orkanen, aardbevingen en overstromingen van Gods goedheid? Bovendien heeft Darwin het de laatste honderd jaar op de scholen voor het zeggen gehad met zijn *evolutietheorie*, dus van Gods schepping is sowieso niet veel meer over.

Toch vond ik dat ik niet moest zeuren, want uiteindelijk zou het met iedereen dik in orde komen. Maar het bleef wel knagen. Ik kon eigenlijk alleen maar hopen dat mijn "ongelovige" dierbaren zo snel mogelijk na mijn opname in de hemel zouden sterven, zodat ze uit hun lijden (verdrukking) verlost zouden zijn... En ik bleef het gevoel houden dat er iets niet klopte. Er staat namelijk duidelijk in de Schrift dat ons geloof een geschenk van God is (Handelingen 13:48; Efeziërs 2:8,9). Dat betekent dus dat onwetenden dit geloof nog niet van Hem ontvangen hebben.

ALS DE TRADITIONELE EINDTIJDVISIE JUIST IS DAN GAAT GOD ZICH DUS WREKEN OP MENSEN DIE HIJ NOTA BENE ZELF HET GELOOF ONTHOUDEN HEEFT !!!

Het nu volgende is een (zeer beknopte) samenvatting van wat ik tot nu toe over dit onderwerp heb gelezen en begrepen.

Het Koninkrijk in grote lijnen

Het Koninkrijk der Hemelen (Koninkrijk Gods), waarover Jezus zo vaak sprak, met name in gelijkenissen (Matteüs 13) zal zich op aarde afspelen in de laatste dagen van het huidige wereldtijdperk (Grieks: AION*). De wereld zal dan merkbaar geregeerd worden door Christus vanuit de hemel, door de overweldigende kracht van de aanwezigheid van de heilige Geest (Johannes 16:7-15). Er wordt geen toorn uitgestort over hen die al tweeduizend jaar misleid en bedrogen worden en die nu in onwetendheid dwalen in de duisternis van een verloederde wereld. Er komt Licht en Waarheid! (Jesaja 2:1-5).

* [Het Griekse woord AION betekent *een lang tijdperk met een begin en een einde*, waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. De Bijbelvertalers vertalen AION ten onrechte met *eeuwig(heid)*, maar soms ook met *eeuw*, wat een betere vertaling is. Het "eeuwige leven" in de Bijbel heeft nooit de betekenis van eindeloos leven, maar altijd van het leven gedurende de AION, d.w.z. het bijzondere leven tijdens de komende tijdperken/eeuwen waarin Christus de wereld zal regeren en de wereld zal weten wie Hij is. In de Hebreeuwse grondtekst van het Oude Testament staat voor eeuwig(heid) het woord OLAM, dat dezelfde betekenis heeft als AION.]

Het Koninkrijk der Hemelen is niet de hemel en ook niet het Duizendjarig Vrederijk. Het Koninkrijk der Hemelen gaat zich afspelen op aarde en gaat *vooraf* aan de Grote Verdrukking, de Wederkomst en het Duizendjarig Vrederijk. Het Koninkrijk der Hemelen is niet een specifiek gebied, maar een hartsgesteldheid en geestesgesteldheid (Lucas 17:20,21). Er zullen mensen zijn die geen deel zullen krijgen aan het Koninkrijk en die zich daarvan ook bewust zullen zijn (Lucas 13:28). Het Beloofde Land (tussen de rivieren Nijl en Eufraat) zal echter de belangrijkste plek op aarde zijn.

Jezus Christus is gedurende de periode van het Koninkrijk niet persoonlijk op aarde aanwezig. Een kleinschalig voorproefje van dit Koninkrijk werd ervaren in de Handelingenperiode, na de hemelvaart en de uitstorting van de heilige Geest. De voortgang van het Koninkrijk en de bijzondere gaven van de Geest stopten echter toen bekering van heel Israël uitbleef (Handelingen 28:28). De verkondiging van het Koninkrijk (de Dag van Christus) ging gewoon door.

Bij het opnieuw aanbreken van het Koninkrijk der Hemelen komt er een einde aan de huidige *genadetijd*. Israël wordt dan het heilsgoedje voor de volkeren. Gods wetten komen vanuit Jeruzalem. Het doel van het Koninkrijk is dat allen (door onderwijs van Israël) kennis van de waarheid over God en Christus zullen verkrijgen. Dit is het aionische (eeuwige) leven (Johannes 17:3). Heel veel mensen, misschien wel alle mensen die ooit geleefd hebben, zullen tijdens deze periode worden opgewekt uit de dood (Daniël 12:2; Johannes 5:28,29). Zij zijn echter nog niet onsterfelijk gemaakt.

Het Koninkrijk der Hemelen zal een zeer gezegende tijd zijn, ook voor de natuur en de dierenwereld. Gebieden die nu onherbergzaam zijn zullen door klimaatverbetering bewoonbaar worden. De mensen zullen gezond zijn en zeer oud worden, mits ze zich aan Gods wetten houden. Dit zal de tijd zijn waarin het beter voor een mens is om zijn hand af te hakken, als die hem tot zonde verleidt, dan om te sterven en in het vuur van Gehenna terecht te komen (Matteüs 5:30).

De volkeren zullen rechtvaardig worden geregeerd (= geoordeeld). Dat betekent dat de mensen precies zullen krijgen wat ze verdienen, niets meer en niets minder! Dán zullen ze gaan beseffen hoe groot Gods genade was in de duizenden jaren wereldgeschiedenis, waarin Hij de mensen "hun gang liet gaan."

Het zal echter nog geen volmaakte periode zijn, want Satan en zijn trawanten zijn "achter de schermen" volop actief en zullen twijfel en onrust zaaien. Tegen het einde van het Koninkrijk zal de invloed van de heilige Geest geleidelijk minder worden en dit resulteert uiteindelijk in opstand tegen Christus' regering (Psalm 2:1-3) en in massale afval van het geloof door valse leer en ongeduld over het uitblijven van de komst van Christus (2Petrus 3:3,4). De gerichten waarover we lezen in het boek Openbaring, zullen dus worden uitgestort over mensen die Gods Waarheid ten volle hebben leren kennen en nádat zij lange tijd van Zijn zegeningen hebben genoten, voordat zij afvallig werden!

Het is moeilijk om te zeggen welke profetieën gaan over het Duizendjarig Vrederijk en welke over het Koninkrijk der Hemelen. Van een aantal uitspraken in de Schrift kunnen we aannemen dat ze op beide betrekking hebben: een voorvulling in het Koninkrijk der Hemelen en een volledige vulling in het Duizendjarig Vrederijk (Jesaja 4:2-6; 11:1-9; 60:17-22). De moeilijkheid zit hem in

het feit dat er veel teksten zijn die verband houden met *het laatste der dagen*, of het Koninkrijk der Hemelen (Koninkrijk Gods). Er kan maar van heel weinig profetieën zonder voorbehoud gezegd worden dat ze gaan over het Duizendjarig Vrederijk.

Alle auteurs zijn het erover eens dat het Koninkrijk der Hemelen een (zeer) lange periode zal beslaan. Johan Hensen en Tom Ballinger schrijven dat de profetie van Daniël 9:24-27 gaat over het Koninkrijk der Hemelen. De 70 jaarweken (490 jaar) zijn een aaneengesloten geheel, waarvan de laatste jaarweek de Grote Verdrukking is.

In het Hebreeuws staat er namelijk: **"Zeventig zevens is [enkelvoud!] afgescheiden over jouw volk..."** Deze profetie ligt, volgens Hensen en Ballinger, dus nog helemaal in de toekomst! De gezalfde in vers 25 en 26 is niet Christus, maar de opgewekte koning David, die 62 jaarweken lang zal regeren! Hij zal van het toneel verdwijnen wanneer de Antichrist komt.

Het begin van het Koninkrijk

De aanvang van deze bijzondere periode begint met de verschijning/openbaring (Grieks: EPIPHANEIA) van Christus aan de hemelse machten, samen met de groep gelovigen die Zijn Lichaam vormt. **"Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God"** (Kolossenzen 3:3). **"Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid"** (Kolossenzen 3:4).

Het bovenstaande heeft niets te maken met de gebeurtenis die beschreven staat in 1Tessalonicenzen 4:16,17, die door veel gelovigen geïnterpreteerd wordt als "de geheime opname van de gemeente". De verzen in 1Tessalonicenzen 4 spreken over een andere groep gelovigen, die ná de Grote Verdrukking, helemaal aan het einde van de 70^e jaarweek, Christus tegemoet gaat in de lucht, wanneer Hij naar de aarde komt (Grieks: PAROUSIA) om te gaan regeren in het Duizendjarig Rijk. Tussen de EPIPHANEIA (de openbaring) en de PAROUSIA (de komst) zitten honderden jaren!

Tom Ballinger gelooft dat het Koninkrijk der Hemelen op aarde zal beginnen onder de heidenen, nog vóór de 70 jaarweken voor Israël van start gaan, met de opwekking uit de dood van Nebukadnessar, die op meerdere plaatsen in de Schrift door God **"Mijn dienaar"** wordt genoemd (Jeremia 25:9; 27:6; 43:10). Volgens Ballinger wordt hij de eerste en belangrijkste koning (gouden hoofd) in een reeks van vier of vijf koningen in een wereldwijd koninkrijk. God zal ondertussen onder de natiën beginnen met het bijeen verzamelen van het volk Israël (de echte afstammelingen van Jacob). Velen van hen zullen eerst bewust gemaakt moeten worden van het feit dat zij Israëliet zijn. God zal hen eerst gaan losweken van de cultuur waarin zij wonen.

In Daniël 2:28, Statenvertaling, lezen we wat God, via een droom, aan Nebukadnessar bekendmaakt over wat er zal gebeuren **"in het laatste der dagen."** De droom over het standbeeld en de verschillende koningen of koninkrijken (regeerperiodes) is profetisch en de vervulling ervan ligt nog in de toekomst. De wereldwijde macht die Nebukadnessar wordt toegezegd heeft hij in het verleden nooit gehad (Daniël 2:37,38).

Let ook op het FEIT dat het standbeeld in de droom een complete man voorstelt en dat het IN ZIJN GEHEEL vernietigd wordt. Dit wijst op één groot wereldrijk, niet op vier of vijf verschillende, elkaar opvolgende koninkrijken in de geschiedenis, die na elkaar ten onder gingen. Dan zou namelijk eerst het hoofd moeten zijn gevallen, een flinke tijd later de romp, weer een tijd later de benen enz.

In Daniël 2:44, Schriftwoordvertaling, lezen we: **"En in hun dagen, dat wil zeggen, die van hun koningen, zal Eloah van de hemelen een koninkrijk oprichten dat voor de eionen geen schade zal ondervinden. En het koninkrijk zal niet aan een ander volk overgelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verpulveren en uitroeien en het zal bevestigd worden voor de eionen."**

Tom Ballinger schrijft: "Wees niet verbaasd dat koning Nebukadnessar een rol in Gods profetische regeling van dingen zal spelen. Hij zal de eerste door God aangewezen koning zijn, wanneer het Koninkrijk is ingeluid. Onder Christus zal hij een wereldheerser worden! Dit zal plaatsvinden voordat Israël de super-power wordt en een koninkrijk van priesters en een heilige natie. De koningen zullen regeren, de een na de ander, als de surrogaten van Jezus Christus. Zij zullen Zijn wereldwijde regering beheren terwijl Hij de opkomst van de natie Israël zal bevorderen."

Het is niet bekend hoelang deze koningen zullen regeren voordat hun wereldrijk zal worden vernietigd door de "steen" die uitgroeit tot een koninkrijk dat de hele aarde zal vullen (Koninkrijk der Hemelen) en de opgewekte David koning zal worden over Israël en de volkeren (Ezechiël 34:23,24; 37:21-25; Jeremia 30:9; Hosea 3:5).

Het is de opgewekte profeet Elia die voor Israël in het Beloofde Land (dat veel groter zal zijn dan de huidige Zionistische staat, die naar alle waarschijnlijkheid verwoest zal worden) alles zal gaan herstellen (Maleachi 4:5; Matteüs 17:11).

Dan zal er een bevel van God uitgaan dat Jeruzalem herbouwd moet worden (Daniël 9:25). God zal in de harten van de Israëlieten het verlangen geven om naar hun Beloofde Land te gaan. Van over de hele wereld zullen zij het verlangen krijgen om naar Israël te gaan. God gaat Zijn hele volk bijeenbrengen en uitzuiveren. In de huidige staat Israël wonen veel "Joden" die niet afstammen van Jacob. Degenen die rebelleren zullen het land niet binnen mogen gaan en zij mogen ook niet terugkeren naar waar ze vandaan kwamen (Ezechiël 20:38).

Gods Geest zal worden uitgestort **"op alle vlees"** (Joël 2:28; Handelingen 2:17). Dit zal niet op spectaculaire wijze plaatsvinden met veel toeters en bellen. Het zal zijn als zaad dat in de harten van de mensen gezaaid wordt (Lucas 17:20,21). Er komt een mentaliteitsverandering, langzaamaan zal het overal merkbaar worden. Alle mensen zullen de waarheid over God en Christus te weten komen (Johannes 17:3). Gods naam (YAHWEH) zal bij iedereen bekend zijn en daarmee zal Hij worden aangeroepen.

Er zullen regelmatig opstandingen uit de dood zijn. Bekende figuren uit de Bijbelse geschiedenis zullen belangrijke functies krijgen. Koning David zal op de troon in Jeruzalem zitten (Jeremia 30:9). Die troon zal later bij de aanvang van het Duizendjarig Vrederijk door Christus worden overgenomen (Lucas 1:32).

De opgewekte apostelen zullen de twaalf stammen van Israël besturen. Israël zal een priesterlijk volk zijn, zij zal de volkeren onderwijzen in de wetten van Christus (Matteüs 28:19). Er zal weer een tempel in Jeruzalem zijn en er zullen weer offers gebracht worden, die verwijzen naar HET volbrachte offer van de wederkomende Christus.

Gods wetten zullen uit Jeruzalem komen, de *genadetijd* zal ten einde zijn. Het zal een periode zijn waarin Christus' oordelen, d.w.z. Zijn rechtvaardige regering volop van kracht is. De woorden uit de *Bergrede* zijn voor deze tijd bestemd.

De heerlijkheid van YAHWEH (*sjechina*) zal in de tempel aanwezig zijn. Er komen grote veranderingen in de natuur. De woestijnen zullen bloeien. De aarde wordt een paradijs.

Het einde van het Koninkrijk

Ondanks de zegeningen die het gevolg zijn van Christus' bestuur zal er opstand onder sommige volkeren voorkomen. Hoewel de meeste volkeren hebben afgeleerd om oorlog te voeren en daarom hun wapens tot landbouwwerktuigen hebben gerecycled (Jesaja 2:4), blijken sommige volkeren nog bewapend te zijn en over geoefende soldaten te beschikken (Ezechiël 38:4). Deze volkeren hebben het gemunt op de rijkdommen van Israël. Het lot van de opstandige volkeren zal vreselijk zijn. Zij zullen vallen in de handen van de levende God. Zij zullen uitgeroeid worden, omdat YAHWEH Zelf zal optreden tegen de vijanden van Zijn volk.

Tegen het einde van het Koninkrijk zal de invloed van de heilige Geest geleidelijk afnemen. Dan zal Satan erin slagen om onrust en opstand te zaaien onder de volkeren. Satan heeft, net als in de dagen van Noach, wezens gecreëerd (de zonen van de Boze, Matteüs 13:38) die niet menselijk zijn, maar wel op mensen lijken. Dit wordt verteld en uitgelegd in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe (Matteüs 13:24-30 en :36-43).

De volkeren, met name Israël, worden ongeduldig over het uitblijven van de komst van Christus (2Petrus 3:3,4). Zoals destijds in de woestijn, toen Mozes te lang naar hun zin wegbleef en zij kozen voor een afgodsbeeld, zo zal Israël straks bewust kiezen voor de Antichrist. Zij zullen dus niet denken dat de Antichrist hun Messias is, maar zij zullen de Antichrist nemen *in plaats van* hun Messias! Dat is ook wat het woord *anti* betekent: *in plaats van*. Koning David verdwijnt dan van het toneel.

Door de grote afval van het geloof, door de leer van valse profeten en de vrouw Izebel (Openbaring 2:20) is nauwelijks nog duidelijk wie de ware gelovigen zijn. De zonen van de Boze (Matteüs 13:38) misleiden wie ze maar kunnen, nu de Geest hen niet langer weerhoudt. Maar het zal onmogelijk blijken om de uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:21,24). Om de getrouwen openbaar te maken wordt de Grote Verdrukking ingezet.

De groep gelovigen die Christus trouw blijft totdat Hij komt wordt voorgesteld door de kostbare parel uit de gelijkenis in Matteüs 13:45,46. Een parel is een schat uit de zee. De zee is in de Schrift vaak een type van de volken. Deze kostbare parel komt dan ook voort uit alle volken. Het is een overblijfsel van Israël, dat samen met gelovigen uit de heidenen (Romeinen 10:12) een bijzonder volk (10:19) vormt, niet op grond van geboorte of afstamming, maar op grond van de verkiezing der genade (11:5-7).

In 2Korintiërs 11:2 wordt deze groep gelovigen door Paulus vergeleken met een reine maagd. Deze gelovigen uit de vroege brieven van Paulus, die in de Handelingenperiode werden geschreven, zullen tijdens het Koninkrijk der Hemelen uit de dood worden opgewekt om op aarde te leven en opnieuw uit te zien naar de komst van Christus. Ik vermoed dat er nog meer mensen, die na Handelingen leefden, aan deze groep zullen worden toegevoegd na hun opwekking uit de dood in het Koninkrijk.

Na de Grote Verdrukking zullen al deze getrouwen die het overleefd hebben, samen met de vele gestorven martelaren, Christus op wolken tegemoet gaan in de lucht (1Tessalonicenzen 4:16,17), wanneer Hij met de EKKLESIA die Zijn Lichaam is (dit zijn de gelovigen uit de late brieven van Paulus en zij die het onderwijs uit deze brieven sindsdien hebben geloofd) en Zijn engelen van de hemel afdaalt om Zijn toorn uit te gieten over de (legers van de) Antichrist en de afvalligen en de zonen van de Boze uit te roeien.

De Grote Verdrukking wordt altijd uitgelegd als een toorn van God over de wereld, waarvoor de gelovigen bijtijds zullen worden opgenomen c.q. weggerukt. De Wederkomst wordt doorgaans

afgeschilderd als een feest voor de gelovigen. Ik geloof dat dit een grote misvatting is. De Grote Verdrukking is geen straf, maar een middel om de ware gelovigen te openbaren tussen de afvalligen. De Wederkomst (PAROUSIA), ná de verdrukking, zal gepaard gaan met wraak en vlammend vuur (2Tessalonicenzen 1:7,8). Voor dit geweld zullen de gelovigen worden weggerukt de wolken in - "**die ons verlost van de komende toorn**" (1Tessalonicenzen 1:10; 5:9 - NBG).

Dat er vlak vóór de Grote Verdrukking een groep gelovigen tot ín de hemel wordt weggevoerd, staat NERGENS in de Schrift. Deze onschriftuurlijke leer is gebaseerd op de visioenen van Margaret Macdonald, een jonge, Schotse vrouw, die leefde rond 1830. John Darby, de stichter van de Plymouth Brethren, heeft deze valse leer populair gemaakt. Meer informatie hierover via deze link:

[De verbazingwekkende oorsprong van de Opnametheorie.](#)

Na het Koninkrijk der Hemelen breekt er een nieuwe AION aan: het Duizendjarig Vrederijk, of, zoals de Schrift zegt: de Dag des HEREN. De getrouwen zullen dan genieten van de persoonlijke aanwezigheid van Christus op aarde en samen met Hem de volkeren besturen.

Boeken en artikelen:

Gods grote plan met de wereld - M. Paasse

Uw koninkrijk kome - J.A. Hensen

De geheimen van het Koninkrijk (de gelijkenissen in Matteüs) - J.A. Hensen

De zeventig zevens in Daniël 9 - J.A. Hensen

Het koninkrijk van de hemelen - N. Baalbergen*

Het laatste van de dagen - N. Baalbergen*

Komt de Heer spoedig terug? - Mark Phillips*

De laatste dagen - O.Q. Sellers

Gods doel in deze tijd - O.Q. Sellers

De Dag van Christus - Tom Ballinger*

Het grote bedrog - Tom Ballinger*

De tijden der heidenen - Tom Ballinger*

De schepping van de Ene Nieuwe Mens - Tom Ballinger*

*Het komende Koninkrijk van God, vóór de wederkomst van Christus,
is de regering van God* - Tom Ballinger*

De zalige hoop - Charles H. Welch*

* Deze artikelen zijn hier te vinden pronk-stukjes.nl/andere-schrijvers

www.plainerwords.com - website van Tom Ballinger

appearinglorytimeline.blogspot.nl - weblog van Mark Phillips

www.pronk-stukjes.nl