

De belangrijkste gelijkenis

de interpretatie van Marcus 4:26-29

Door: Otis Sellers

Bijbelverzen zijn uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld

Het onderwerp van deze studie is het gevolg van een langdurige en zorgvuldige overweging van alle gelijkenissen. Deze gelijkenis wordt alleen gevonden in het evangelie van Marcus en het belang ervan is te zien aan het feit dat het ons bepaalde vitale waarheden vertelt over het Koninkrijk van God (Koninkrijk der Hemelen), Zijn eigen regering, die op ieder moment werkelijkheid kan worden in en op de aarde. De gelijkenis luidt als volgt:

"En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is."

Doorgaans is het een simpele zaak om een beschrijvende titel te geven aan de meeste gelijkenissen, zoals "De gelijkenis van het mosterdzaad" of "De gelijkenis van het zuurdeeg", maar in dit geval niet. Titels als "De onbewuste groei" of "Het zaad dat in het geheim groeit" geven aan dat zij die deze gebruiken niet beseffen waarover deze gelijkenis gaat en de kracht en de boodschap ervan wordt door hen verkeerd voorgesteld.

De moeilijkheid om een goede titel te vinden heeft te maken met het feit dat er geen centrale of dominante figuur in voorkomt - de zaaier niet, het zaad niet, de grond niet, de sikkel niet en de oogst ook niet. Als we hem echter bekijken in het licht van het aangegeven onderwerp, het Koninkrijk van God, en het feit dat hij duidelijk vijf stadia aangeeft in de ontwikkeling en de vervulling van dat Koninkrijk, dan zou hij eigenlijk "De gelijkenis van de stadia van het Koninkrijk" genoemd moeten worden. En terwijl het een gelijkenis is van buitengewone betekenis, is het ook één van de meest verwaarloosde, verkeerd voorgestelde en verkeerd geïnterpreteerde van alle dertig gelijkenissen in het Nieuwe Testament. Commentaren die ik gelezen heb zeggen dat deze gelijkenis gaat over de vooruitgang van de evangelieverkondiging in de wereld, de groei van het geestelijke leven, het verloop van Gods genade in onze redding, de groei van de Kerk enz. Niemand schijnt het simpele feit onder ogen te willen zien dat het gaat over de voortschrijdende fasen van het Koninkrijk van God, van zaaitijd tot oogsttijd. We gaan elk woord van deze gelijkenis bestuderen.

En Hij zeide:

Deze woorden identificeren de spreker en vestigen de aandacht op Hem, en zij zouden ons er opnieuw aan moeten herinneren dat we hier te maken hebben met woorden van de Heer Jezus Christus. Hierbij moeten we ook denken aan drie andere uitspraken van Hem: **"Ziet toe, wat gij**

hoort" (Marcus 4:24); *"Legt gij deze woorden in uw oren"* (Lucas 9:44); *"Zalig die het Woord Gods horen en het bewaren"* (Lucas 11:28).

Alzo is het Koninkrijk Gods

Alzo betekent: dit is zoals het Koninkrijk van God is en niet anders. Daarom is, in bepaalde opzichten, het Koninkrijk van God zoals het hier wordt uitgebeeld in vijf fasen: (1) de halm, (2) de aar, (3) het volle koren in de aar, (4) het rijpende graan, (5) de oogst. Hou er steeds rekening mee dat het *Koninkrijk van God* hier het onderwerp is. Het gaat niet over het evangelie, de Kerk, het Woord of de gelovige. Deze gelijkenis handelt over Gods heerschappij, over Zijn regering.

Als een mens, die zaad werpt in de aarde

Omdat deze gelijkenis weinig te maken heeft met de zaaier, hoeven we niet degene te identificeren die het zaad uitstrooide. Dit verwijst niet naar Christus. Het feit dat de Heer het zaad van Goddelijke heerschappij in de aarde uitstrooide, stelt Hem, in sommige opzichten, gelijk aan de zaaier; maar omdat het slapen gedurende de nacht niet op Hem van toepassing is, noch de uitdrukking **"zonder dat hij zelf weet hoe"**, komen we in de problemen als we Christus als de zaaier beschouwen. Dus is het duidelijk dat deze openingswoorden gewoon de inleiding zijn naar de echte boodschap van de gelijkenis, die later komt.

En slaapt en opstaat, nacht en dag

Deze uitdrukking is idiomatisch en dat betekent dat deze zaaier alledaags werk deed, zijn gewone gang van zaken, niets bijzonders deed met het zaad dat werd gezaaid. Deze woorden zijn niet van toepassing op de Heer Jezus, aangezien **"de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt"** (Psalm 121:4).

En het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe

Zoals eerder gezegd, we kunnen deze woorden niet toepassen op de Heer Jezus, aangezien Hij heel goed weet hoe zaad uitgroeit tot planten en vrucht naar zijn aard voortbrengt, hoe God aan elk zaadje een lichaam geeft naar Zijn wil: **"aan elk zaad zijn eigen lichaam"** (1Korinthiërs 15:38). We komen nu aan bij het hart van de gelijkenis.

De grond brengt vanzelf vrucht voort

Met betrekking tot het Koninkrijk van God, vertellen deze woorden ons dat het volkomen bovennatuurlijk is, het werk van God en niet het product van menselijk handelen. Het Koninkrijk komt, of mensen dat nu willen of niet en of ze het ontvangen of niet. De Heer Jezus Christus wordt Koning, door een daad van God, en Zijn regering wordt werkelijkheid door een Goddelijke overname van de macht. Het zaad van Goddelijke heerschappij werd gezaaid toen God het voorzegde in het Oude Testament, met verklaringen zoals **"omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt"** (Psalm 67:5). Net zoals de aarde automatisch vrucht voortbrengt omdat er zaad in gezaaid is, zo zal Goddelijke heerschappij verschijnen en ontwikkelen vanwege wat God al

gedaan heeft. Dit alles is in harmonie met Gods grote belofte in Jesaja 61:11 **"Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken."**

Eerst een halm, daarna een aar

Als woorden betekenis hebben, dan vertellen de woorden hier ons iets over de twee eerste fasen van het Koninkrijk van God. De halmfase van het Koninkrijk van God begon toen God Jezus uit de doden opwekte. Mensen hadden het allerergste gedaan, maar God keerde om wat zij hadden gedaan. Goddelijke soevereiniteit demonstreerde zichzelf in Zijn opstanding. De aarfase van het Koninkrijk van God wordt gezien in de eerste dagen van de Handelingenperiode, toen zelfs toegewijde mannen moesten zeggen: **"Wat wil dit toch zeggen?"** (Handelingen 2:12).

Als we kijken naar de manier waarop graan groeit, met name de grassen die hier bedoeld worden, zoals tarwe, haver, rogge of gerst, dan zien we dat deze eerst verschijnen als een grashalm, een periode waarin alle granen er hetzelfde uitzien. De boer weet wat deze halmen zijn, omdat hij het zaad gezaaid heeft; maar ieder ander zou moeten vragen: "Wat is dit?" Granen gaan echter snel van de halmfase naar de aarfase. Op dit punt hebben de verschillende granen bepaalde kenmerken en zij die er verstand van hebben kunnen hen makkelijk onderscheiden.

Zo ging het ook met het Koninkrijk van God in de Handelingenperiode. Vrij snel ging het over naar de aarfase en zijn geprofeteerde kenmerken begonnen zichtbaar te worden. **"Dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël"** (Handelingen 2:16), waren de stellige woorden van Petrus. Vanaf dit moment was het duidelijk dat het lang verwachte Koninkrijk van God werkelijkheid geworden was op aarde, zij het slechts ten dele, zoals later werd verkondigd door Paulus in 1Korinthiërs 13:9,10. De Handelingenperiode in zijn geheel vertegenwoordigde de halm- en aarfase van het Koninkrijk van God. Deze zijn nu voltooid en Gods doel werd in hen bereikt. We hoeven er niet over te speculeren wanneer precies de ene fase eindigde en de andere begon, omdat er geen gebeurtenis is die dit markeert, het ging net zoals een graanveld van het ene stadium in het andere overgaat.

Daarna het volle koren in de aar

Wanneer groeiend graan dit stadium bereikt, heeft de boer elke tarwekorrel die hij krijgt. Er zullen geen nieuwe graankorrels bijkomen, maar elke graankorrel moet zich ontwikkelen. Het *volle koren in de aar* is de volgende fase van het Koninkrijk van God, een fase die lang uitgesteld is en waarop een wanhopige wereld nu wacht en waarvoor gelovigen bidden. Al Gods Koninkrijksdoelen werden uitgesteld en zijn opgeschort sinds Paulus' gedenkwaardige uitspraak in Handelingen 28:28. Ze zijn uitgesteld terwijl God ondertussen een doel bereikt dat geen onderwerp was van enige profetie of eerdere openbaring. Dit doel was een geheim, verborgen in God.

God heeft nu al bijna 2000 jaar in de geschiedenis van Zijn lange betrekkingen met de mensheid aan een perfect en volledig verslag gewerkt van de genade die inherent is aan Zijn karakter. De God van alle genade toont aan dat Hij dit is. Hij doet dit in een bedeling van genade, waarin elke handeling van Hem er een is van liefde en goedheid voor hen die dat niet verdienen. Als Zijn huidige doel is voltooid, zal Hij opnieuw uit de hemel spreken, de macht overnemen en het Koninkrijk van God (Koninkrijk der Hemelen) zal een realiteit zijn die vergeleken kan worden met het rijpen van graan.

Dit zal het manifeste Koninkrijk van God zijn. Wanneer het komt, zal het compleet en universeel zijn. Jezus zal heersen, overal waar de zon zijn opeenvolgende banen langs de hemel trekt. Er zal

nooit méér Goddelijke regering zijn dan die er zal zijn op de dag dat God de macht overneemt. Menselijke overheden groeien altijd en streven altijd naar meer en meer macht. Ze moeten uitbreiden om te overleven. Dit is hun grootste fout. Als regering doeltreffend is, zou hij altijd moeten afnemen. Zoals Jefferson zei: "De beste overheid is die het minst regelt."

Wanneer dan de vrucht rijp is

Dit is rijpend graan, het doel van het werk van de boer. Het spreekt van de resultaten van Gods lange periode van bestuur. Dit zullen de volwassen zonen van God zijn, die van Hem zullen zijn in de persoonlijke aanwezigheid van Jezus Christus. Dit is wanneer de rechtvaardigen zullen stralen in het Koninkrijk van hun Vader (Matteüs 13:43).

Laat hij er terstond de sikkel in slaan

Het Griekse woord voor *slaan* is APOSTELLO, dat, wanneer het wordt gebruikt in verband met ziellose dingen, *autoriseren* betekent. Gods oogst van Zijn heerschappij over de mensheid zullen volwassen en gerijpte onderdanen zijn voor [een dienende taak in] de duizend jaar van Zijn persoonlijke aanwezigheid.

Omdat de oogsttijd aangebroken is

Dit is een gezegende oogst, waar Paulus op doelde in 1Tessalonicenzen 2:19 ***"Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij?"*** en waarop onze Heer doelde in Matteüs 13:43 ***"Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders."***

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl