

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken

Door: Otis Sellers

Bijbelverzen zijn uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld

Een verwaarloosde profetie

Eén van de grootste profetieën van het Oude Testament, waarvan het belang wordt benadrukt door de herhaling in het Nieuwe Testament, is, volgens mij, één van de meest verwaarloosde en genegeerde profetische vermeldingen in de Bijbel. Ik bedoel wat geschreven staat in Matteüs 12: 18-21

"Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn naam zullen de heidenen [naties] hopen."

In de afgelopen vijftig jaar heb ik talloze commentaren op Matteüs bestudeerd om te zien wat er over deze passage gezegd is: die op mijn eigen boekenplanken, die in bibliotheken en die te koop werden aangeboden in de vele boekwinkels waar ik regelmatig kom. Dit was een tevergeefse zoektocht en ik ben verbaasd over het feit dat deze passage zo volkomen wordt genegeerd, zo bedroevend wordt verwaarloosd en dat zovelen hem wegedeneren door te beweren dat hij werd vervuld tijdens de aardse bediening van Jezus Christus. Sommigen concluderen dat hij zal worden vervuld bij Zijn tweede komst, maar zij doen geen enkele poging om de verklaring **"Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen"** overeen te laten stemmen met **"de Heere Zelf zal met een geroep ... nederdalen van den hemel"** (1Tessalonicenzen 4:16 Statenvertaling). Deze beide mededelingen kunnen niet naar dezelfde gebeurtenis verwijzen.

Drie dingen worden aangekondigd in deze profetie: (1) Hij zal de naties oordelen; (2) Hij zal het oordeel tot overwinning brengen; (3) op Zijn naam zullen de naties hopen. Deze drie dingen werden niet vervuld bij Zijn eerste komst en de geschiedenis laat niet zien dat ze daarna werden vervuld. Dit is nog altijd een onvervulde profetie. Ik ben ervan overtuigd dat de verwaarlozing van deze prachtige voorzegging gebaseerd is op het feit dat hij niet past in alle tegenwoordige schema's van profetische vervulling en dat hij ze zelfs allemaal tegensprekt. Er is echter een profetisch plan waarin hij prima past. Dat is de overtuiging dat het eerstvolgende agendapunt van God de Goddelijke aanname van soevereiniteit is die Gods weldadige heerschappij met zich meebrengt, namelijk het Koninkrijk van God (Koninkrijk der Hemelen) op aarde.

We moeten de hele context bestuderen waarin deze passage voorkomt, we moeten er vertrouwd mee worden, we moeten hem inlijven bij ons denken over de toekomst en we moeten er onze verwachting van maken betreffende de dingen die God gaat doen voor de naties op aarde.

Dit tekstgedeelte begint met een machtig wonder waarmee ik elke genezer uitdaag om dit na te doen. Een man met een verschrompelde hand stond voor de Heer en de aanwezige Farizeeën in de synagoge. Ogenblikkelijk en waar iedereen bijstond, werd de hand genezen. Hij raakte de hand niet aan, Hij gaf geen bevel tot genezing, Hij vroeg de man alleen maar om zijn hand uit te strekken. Toen hij dat deed was hij helemaal genezen, net als de andere hand.

De woede-uitbarsting van de Farizeeën volgde onmiddellijk. Ze gingen weg en hielden een vergadering om plannen te beramen om Hem uit de weg te ruimen. Dit waren machtige mannen, bevoegd tot het nemen van bestuursbesluiten. Zij hadden de capaciteit om hun plannen uit te voeren, om Zijn leven en bediening te beëindigen. Onze Heer heeft hun plannen niet met minachting bekeken, zoals Hij zeker had kunnen doen. Het maakte Hem niet uit welke poging zij tegen Hem zouden ondernemen, maar Hij wilde niet in de positie worden gedwongen van doden of gedood worden. Desalniettemin zou Hij niet één stap van Zijn aangewezen tijd inleveren vóór Zijn gang naar Golgotha.

Omdat Jezus hun plannen kende, trok Hij Zichzelf terug uit die plaats, om conflicten te voorkomen. Maar nog altijd volgde een grote menigte Hem en Hij genas hen allen, maar gaf hen de strikte opdracht dat ze Hem niet bekend zouden maken. Als ze deze wonderen zouden rondbazuinen, dan zou het steeds grotere tegenstand van de Farizeeën ontketenen, uitlopend op plannen om Hem te vermoorden. Als ze dit zouden doen, dan zou Hij uiteraard slechts een woord hoeven te spreken en er zou niet meer dan een hoopje as van hen overblijven. Maar Hij was niet gekomen om wie dan ook om te brengen en daarom wilde Hij dit conflict niet. Wat Hij wilde was dat **"vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet Jesaja"** (Matteüs 12:17), een profetie die ons veel informatie geeft over hoe Goddelijke heerschappij, het Koninkrijk van God, op aarde tot stand komt. De gedachte dat Zijn terugtrekking en de opdracht dat zij Hem niet bekend zouden maken, Jesaja's profetie vervulde is ronduit belachelijk. Gods profetieën worden niet vervuld door een daad waarover de profeet niet eens sprak.

"Zie mijn knecht"

Deze woorden roepen de toehoorder op om aandachtig te luisteren naar wat gezegd wordt, om goed te overdenken welke Persoon God **"mijn knecht"** noemt en **"mijn geliefde"**, die gekozen werd om DE man van God te zijn, Die elke Oudtestamentische belofte en profetie volledig zou vervullen. Er was niets in deze Knecht dat op welke wijze dan ook de Almachtige zou ontstemmen, van Wie Hij de uitbeelding was.

"Ik zal mijn Geest op Hem leggen"

Dit is Zijn volledige uitrusting voor de taak die Hij zal uitvoeren. Hij zal deze aarde innemen, veroveren door Zijn Geest en er Zijn eigen gezag instellen door Zijn Geest. Het is inderdaad **"niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE"** (Zacharia 4:6). Hij zal van Zijn Geest uitgieten over alle vlees als de eerste stap in het brengen van Zijn heerschappij op aarde. Goddelijke regering in deze aarde komt tot stand door de tweede komst van de Heilige Geest, niet door de tweede komst van Jezus Christus. Hij zal Zijn positie aan de rechterhand van God niet verlaten voordat Zijn vijanden tot Zijn voetenbank zijn gemaakt.

“Hij zal de heidenen [naties] het oordeel verkondigen”

De Psalmist sprak van een tijd waarin Gods oordelen in de hele aarde zouden zijn (Psalm 105:7), wanneer Hij vanuit de hemel het oordeel zou doen horen (Psalm 76:9). Amos sprak over de dag waarop oordeel als water zou stromen en gerechtigheid als een machtige stroom (5:24). Al deze beloften zullen worden vervuld wanneer Hij het oordeel verkondigt aan de naties. Oordeel is een grondstof waaraan alle naties vandaag de dag gebrek hebben. Er is een wereldwijde schaarste aan dit waardevolle product. Er is geen enkele natie op aarde die weet hoe er gehandeld moet worden. Dit zal allemaal veranderen wanneer Hij het oordeel bekend maakt aan de naties.

“Hij zal niet twisten of schreeuwen”

Alle regeringen zijn ooit begonnen met conflicten. Maar niet Gods heerschappij. Wanneer God de aarde inneemt door Zijn Geest, zal er geen geruzie en gekrakeel zijn. Dit is definitief bewijs dat deze passage niet verwijst naar Zijn eerste komst, want toen ***“stond Jezus en RIEP, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!”*** (Johannes 7:37 NBG). Net zomin kan deze profetie iets te maken hebben met Zijn tweede komst, want dan zal ***“de Heere Zelf ... met een GEROEP ... nederdalen van den hemel”*** (1Tessalonicenzen 4:16 Statenvertaling).

“En niemand zal op de pleinen zijn stem horen”

Dit kan niet worden gezegd van Zijn eerste komst, noch van Zijn tweede komst. Deze passage gaat over de komst van Jezus Christus in Zijn heerschappij, niet in persoon.

“Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven”

Niemand raakt gewond bij de Goddelijke aanname van soevereiniteit, wat niet gezegd kan worden van Zijn tweede komst. Dan zal Hij namelijk geopenbaard worden ***“van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte”*** (2Tessalonicenzen 1:7-10). Laat niemand echter de fout maken om te denken dat er geen mensen gestraft zullen worden wanneer God soevereiniteit aanneemt. De volgende zin in Matteüs 12 maakt dit duidelijk.

“totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning” (Statenvertaling)

Hierin wordt het proces beschreven waarmee Hij alle oppositie overwint. Hij stuurt het oordeel uit. Alle oordeel is gebaseerd op licht, kennis, waarheid en begrip. Golf na golf zal voortvloeien uit God, zodat de overwinning de Zijne zal zijn. Dan, en niet eerder, zal Hij Zich bezighouden met de opstandigen en degenen die ongeschikt zijn voor een plaats op deze aarde onder Zijn rechtvaardige regering. De uitkomst van Zijn overwinning wordt in de volgende zin verklaard.

“En op Zijn naam zullen de heidenen [naties] hopen”

Dit is een prachtig beeld - de naties vertrouwen in Jezus Christus. Het woord *naties* betekent hier precies hetzelfde als wanneer we zeggen: "Canada en de Verenigde Staten zijn naties met een geschreven grondwet" of als we spreken over de vele naties die de Verenigde Naties vormen. Dit is een waarheid die moeilijk te geloven is, maar het zal gaan zoals God zei: "**Op Zijn Naam zullen de naties vertrouwen.**" Deze waarheid wordt herhaald in Romeinen 15:12 en verklaart waarom de naties dan bereid zullen zijn om hun zwaarden tot ploegscharen om te smeden en hun speren tot snoeimessen - met andere woorden: om al hun oorlogstuig tot vreedzaam gebruik te veranderen. Moge God die dag bespoedigen. We hebben één van de belangrijkste profetieën in de Bijbel bekeken, maar het is er een die wordt genegeerd en verwaarloosd. Heeft u ruimte in uw denken voor de vervulling ervan?

Vertaling: Anke Pronk-Waterlander

www.pronk-stukjes.nl