

Het Koninkrijk der Hemelen

Door: Anke Pronk-Waterlander

Het Koninkrijk der Hemelen, waarover Jezus zo vaak sprak, zal zich in de (nabije) toekomst op aarde gaan afspelen. Er wordt geen toorn uitgestort over 'ongelovigen' (ik noem hen liever *onwetenden*) in deze verloederde wereld. Er komt Licht en Waarheid! (Jesaja 2:1-5).

Het Koninkrijk der Hemelen is niet de hemel, niet de Kerkgeschiedenis en ook niet het zogenoemde Duizendjarig Vrederijk. Het woord *koninkrijk* is de vertaling van het Griekse BASILEIA, dat ook vertaald kan worden met *soevereiniteit, autoriteit, heerschappij, koninklijke macht*. Het zal gaan om een waarneembare heerschappij van de hemelen over de aarde. Deze gaat vooraf aan de Grote Verdrukking, de Wederkomst en het Duizendjarig Vrederijk. Het Koninkrijk der Hemelen betreft niet een specifiek gebied, maar een hartsgesteldheid en geestesgesteldheid (Lucas 17:20,21). Er zullen mensen zijn die geen deel zullen krijgen aan het Koninkrijk en die zich daarvan ook bewust zullen zijn (Lucas 13:28).

De Schrift geeft nog verschillende andere benamingen voor deze bijzondere periode: *het Koninkrijk Gods; het laatste der dagen; zeventig zevens (jaarweken); de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding; de wedergeboorte; het oordeel; de dag van Christus*. Een kleinschalig voorproefje van het Koninkrijk der Hemelen werd ervaren onder de gelovigen in de Handelingenperiode, na de hemelvaart en de uitstorting van de heilige geest. De voortgang van het Koninkrijk en de bijzondere gaven van de heilige geest stopten echter toen bekering van heel Israël uitbleef (Handelingen 28:28). Maar de *verkondiging* van het Koninkrijk (de Dag van Christus) ging gewoon door.

Het Koninkrijk in grote lijnen

Bij de definitieve, wereldwijde doorbraak van het Koninkrijk der Hemelen komt er een einde aan de huidige *genadetijd**. Israël wordt dan het kanaal van zegen voor de volken. Gods wetten komen vanuit Jeruzalem. Jezus Christus is gedurende deze periode niet op aarde aanwezig en zal lang op Zich laten wachten, zoals sommige gelijkenissen aantonen: Matteüs 24:45-51; 25:1-13; 25:14-30. Het doel van het Koninkrijk is dat allen (door onderwijs van Israël) kennis van de waarheid over God en Christus zullen verkrijgen. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen (en miljoenen jong gestorven kinderen) zullen tijdens deze periode worden opgewekt uit de dood (Daniël 12:2; Johannes 5:28,29). Zij zijn echter nog niet (allemaal) onsterfelijk gemaakt.

** De huidige genadetijd kan, naar mijn overtuiging, niet direct opgevolgd worden door gewelddadig ingrijpen van God. Dan zou het namelijk nooit genadetijd geweest zijn. Genade betekent immers dat er geen sancties volgen, zelfs niet na een paar duizend jaar. Daarom geloof ik dat de genadetijd zal worden afgesloten met de allergrootste genadegave ooit: het uitstorten van Gods geest op alle vlees (Joël 2:28-32; Hand.2:17).*

Het Koninkrijk der Hemelen zal een zeer gezegende tijd zijn, ook voor de natuur en de dierenwereld (Jesaja 11:6-9). Gebieden die nu onherbergzaam zijn zullen door klimaatverandering bewoonbaar worden. Landbouw zal het gehele jaar door mogelijk zijn (Amos 9:13). De mensen zullen gezond zijn en zeer oud worden, mits ze zich aan Gods wetten houden (Jesaja 65:17-25). Dit zal de tijd zijn waarin het beter voor een mens is om zijn hand af te hakken, als die hem tot zonde verleidt, dan om te sterven en in het vuur van Gehenna terecht te komen (Matteüs 5:30). De volken zullen rechtvaardig worden geregeerd (= geoordeeld). Dat betekent dat de mensen precies zullen krijgen wat ze verdienen, niets meer en niets minder! Dán zullen ze gaan beseffen hoe groot Gods genade was in de duizenden jaren wereldgeschiedenis, waarin Hij de mensen 'hun gang liet gaan'. Toch zal vergeving een zeer belangrijk kenmerk zijn van het Koninkrijk (Matteüs 18:21,22).

Het zal echter nog geen volmaakte periode zijn, want Satan en zijn trawanten zijn 'achter de schermen' actief. Tegen het einde van de heerschappij der hemelen (70^e jaarweek) zal de invloed van de heilige geest geleidelijk aan minder worden en dit resulteert in wetteloosheid, afval van het geloof door valse leer, ongeduld over het uitblijven van Christus (2Petrus 3:3,4) en opstand tegen de hemelse heerschappij (Psalm 2:1-3). De gerichten waarover we lezen in het boek Openbaring zullen worden uitgestort over mensen die Gods waarheid ten volle hebben leren kennen en nádat zij lange tijd van Zijn zegeningen hebben genoten, voordat zij afvallig werden! In het Oude Testament lezen we dat Gods gerichten over Israël altijd kwamen na bewuste ongehoorzaamheid.

Het is moeilijk om te zeggen welke profetieën gaan over het Duizendjarig Vrederijk en welke over het Koninkrijk der Hemelen. Van een aantal uitspraken in de Schrift kunnen we aannemen dat ze op beide betrekking hebben: een voorvervulling in het Koninkrijk der Hemelen en een volledige vervulling in het Duizendjarig Vrederijk (Jesaja 4:2-6; 11:1-9; 60:17-22). De moeilijkheid zit hem in het feit dat er veel teksten zijn die verband houden met *het laatste der dagen*, of het Koninkrijk der Hemelen (Koninkrijk Gods). Er kan maar van heel weinig profetieën zonder voorbehoud gezegd worden dat ze gaan over het Duizendjarig Vrederijk.

Het Koninkrijk der Hemelen zal een (zeer) lange periode beslaan. De profetie van Daniël 9:24-27 gaat over de laatste fase ervan. De 70 jaarweken (490 jaar) zijn een aaneengesloten geheel, waarvan de laatste jaarweek de Grote Verdrukking is. In het Hebreeuws staat er namelijk: **'Zeventig zevens is [enkelvoud!] afgescheiden over jouw volk...'** Deze profetie ligt dus nog helemaal in de toekomst! De gezalfde in Daniël 9:25,26 is niet Christus, maar de opgewekte koning David, die 62 jaarweken lang zal regeren vanuit Jeruzalem! Hij zal van het toneel verdwijnen wanneer de antichrist komt. Er staat op verschillende plaatsen in de Schrift dat David zal worden opgewekt om koning over Israël te zijn: Jeremia 30:9; Ezechiël 34:23,24; Ezechiël 37:21-25; Hosea 3:5; Marcus 11:10 (Statenvertaling, Naardense Bijbel en verschillende Engelse vertalingen).

Het begin van het Koninkrijk

De aanvang van deze bijzondere periode begint niet met de komst, maar met de openbaring (Grieks: EPIPHANEIA) van Christus en de opwekking van mensen die een bestuurlijke taak zullen hebben, waaronder de groep gelovigen die Zijn 'Lichaam' vormt. **'Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God'** (Kolossenzen 3:3 NBG). EPIPHANEIA komt van het werkwoord PHAINO, dat *krachtig schijnen* of *bekend worden* betekent. De juiste vertaling van vers 4 zou, naar mijn mening, moeten zijn: 'Wanneer Christus SCHIJNT (geopenbaard wordt), die ons leven is, zult ook gij met Hem SCHIJNEN (geopenbaard worden) in heerlijkheid'. Concreet zal dit betekenen dat de leden van het Lichaam van Christus een uiterlijke verandering (verheerlijking) zullen ondergaan, waardoor anderen zullen zien dat zij een bijzondere positie bekleden (1Korinthiërs 15:38-40).

Het voorgaande heeft dus niets te maken met de gebeurtenis die beschreven staat in 1 Tessalonicenzen 4:16,17, die door veel gelovigen geïnterpreteerd wordt als 'de geheime opname van de gemeente'. De verzen in 1 Tessalonicenzen 4 spreken niet over gelovigen uit de tegenwoordige *bedeling van genade*, maar over mensen die leven, geloven en volharden tijdens het Koninkrijk der Hemelen (dit was nog kleinschalig aanwezig toen de brieven aan de Tessalonicenzen werden geschreven). Deze mensen zullen ná de Grote Verdrukking, helemaal aan het einde van de 70^e jaarweek, Christus tegemoet gaan in de lucht om Hem te verwelkomen wanneer Hij naar de aarde komt om te gaan regeren (Grieks: PAROUSIA). Tussen EPIPHANEIA (openbaring) en PAROUSIA (aanwezigheid in functie) zitten honderden jaren!

Het is de opgewekte profeet Elia die voor Israël in het Beloofde Land (dat veel groter zal zijn dan de huidige Zionistische staat) alles zal gaan herstellen (Maleachi 4:5; Matteüs 17:11). Er zal een bevel van God Zelf uitgaan dat Jeruzalem herbouwd moet worden (Daniël 9:25). God zal in de harten van de Israëlieten het verlangen leggen om naar hun Beloofde Land te gaan. Van over de hele wereld zullen *de stammen in de verstrooiing* naar Israël gaan. God gaat Zijn hele volk bijeenbrengen en uitzuiveren. Degenen die rebelleren zullen het land niet binnen mogen gaan en zij mogen ook niet terugkeren naar waar ze vandaan kwamen (Ezechiël 20:34-38).

Er zal van Gods geest worden uitgestort '*op alle vlees*' (Joël 2:28; Handelingen 2:17). Dit zal niet op spectaculaire wijze plaatsvinden met veel toeters en bellen. Het zal zijn als zaad dat in de harten van de mensen gezaaid wordt (Lucas 17:20,21). Er komt een mentaliteitsverandering, langzaamaan zal het overal merkbaar worden. Alle mensen zullen de waarheid over God en Christus te weten komen (Johannes 17:3). Gods naam (JHWH) zal bij iedereen bekend zijn en daarmee zal Hij worden aangeropen.

Er zullen regelmatig opstandingen uit de dood plaatsvinden (2 Timoteüs 4:1). Bekende figuren uit de Bijbelse geschiedenis zullen belangrijke functies krijgen. Koning David zal op de troon in Jeruzalem zitten (Jeremia 30:9). Die troon zal later bij de aanvang van het Duizendjarig Vrederijk door Christus worden overgenomen (Lucas 1:32). De opgewekte apostelen zullen de twaalf stammen van Israël besturen (Matteüs 19:28).

Israël zal een priesterlijk volk zijn. Israëlieten zullen de andere volken onderwijs geven over God en Christus. Er zal weer een tempel in Jeruzalem zijn en er zullen weer offers gebracht worden, zodat mensen zullen leren hoe deze verwijzen naar HET volbrachte offer van Christus. Gods wetten zullen uit Jeruzalem komen, de *genadetijd* zal ten einde zijn. Het zal een periode zijn waarin Gods oordeel - Zijn rechtvaardige bestuur - de dagelijkse gang van zaken is. De woorden uit de *Bergrede* zijn voor deze tijd bestemd. De heerlijkheid van God (*sjechina*) zal in de tempel aanwezig zijn. Er komen grote veranderingen in de natuur. De woestijnen zullen bloeien. De aarde wordt een paradijs.

Het einde van de eerste fase van het Koninkrijk

In de 70^e jaarweek zal Satan erin slagen om onrust en rebellie te ontketenen onder de volken, ook in Israël. Dit wordt verteld en uitgelegd in de gelijkenis van het giftige onkruid tussen de tarwe (Matteüs 13:24-30 en :36-43). Even terzijde: deze gelijkenis weerlegt, naar mijn mening, de visie dat het Koninkrijk pas begint bij de aanvang van het zogenoemde Duizendjarig Vrederijk, wanneer Christus op aarde is en Satan voor duizend jaar gebonden zal worden (Openbaring 20:1-10). In bovengenoemde gelijkenis vergeleek Jezus het Koninkrijk der Hemelen met een periode waarin Satan vanaf het begin en lange tijd actief is, zij het dan in het verborgene totdat hij de antichrist introduceert. Daarom concludeer ik dat het Duizendjarig Vrederijk niet het begin, maar de voorzetting van het Koninkrijk is.

De volken, met name Israël, worden ongeduldig over het uitblijven van Christus (2Petrus 3:3,4). De antichrist komt met de mededeling dat Christus nooit in het vlees gekomen is (1Joh.4:3; 2Joh.7). Zij die deze leugen aannemen zullen dan geloven dat het daarom geen zin heeft om op Zijn terugkeer te wachten. Deze mensen zullen dus niet denken dat de antichrist hun langverwachte Messias is. De antichrist presenteert zich niet ALS hun Messias, maar IN PLAATS VAN hun Messias! Koning David verdwijnt dan van het toneel.

Door de grote afval van het geloof, door de leer van valse profeten en de vrouw Izebel (Openbaring 2:20) is nauwelijks nog duidelijk wie de ware gelovigen zijn. De zonen van de Boze misleiden wie ze maar kunnen, maar het zal onmogelijk blijken om de uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:21,24). Om deze getrouwen openbaar te maken wordt de Grote Verdrukking ingezet. De groep gelovigen die volhardt tot het einde, die Christus trouw blijft totdat Hij komt, wordt voorgesteld als 'de schat in de akker' en 'de kostbare parel' uit de gelijkenis in Matteüs 13:44-46.

Na de Grote Verdrukking zullen al deze getrouwen die het overleefd hebben, samen met de gestorven martelaren, Christus tegemoet gaan in de lucht om Hem te verwelkomen (1Tessalonicenzen 4:16,17), wanneer Hij met grote macht en majesteit van de hemel afdaalt om Zijn toorn uit te gieten over de legers van de antichrist en de afvalligen en de zonen van de Boze uit te roeien.

De Grote Verdrukking wordt meestal uitgelegd als de woede van God over de goddeloze wereld, waarvoor de gelovigen bijtijds zullen worden opgenomen c.q. weggerukt. De Wederkomst wordt doorgaans afgeschilderd als een feest voor de gelovigen. Ik geloof dat dit een grote misvatting is. De Grote Verdrukking is een middel (test, beproeving > Openbaring 3:10) om de ware gelovigen te openbaren tussen de afvalligen. De Wederkomst, ná de verdrukking, zal gepaard gaan met wraak en vlammend vuur (2Tessalonicenzen 1:7,8). Voor dit geweld zullen de gelovigen worden weggerukt de wolken in - ***Jezus, die ons ontruikt aan de toorn die komt.***' (1Tessalonicenzen 1:10; 5:9 Naardense Bijbel).

Dat er vóór de Grote Verdrukking een groep gelovigen tot ín de hemel wordt weggevoerd, staat NERGENS in de Schrift. Deze onschriftuurlijke leer is gebaseerd op de visioenen van Margaret Macdonald, een jonge, zieke, Schotse vrouw, die leefde rond 1830. Het bericht dat ze ontving tijdens dit profetische visioen overtuigde haar dat Christus in twee fases zal verschijnen bij Zijn Wederkomst en niet bij één enkele gelegenheid, zoals de meeste mensen vroeger geloofden. De geestesuiting openbaarde dat Christus voor de eerste keer zou komen in heerlijkheid voor degenen die naar Hem uitkijken en later nogmaals, in een laatste stadium, wanneer elk oog Hem zou zien. Deze visionaire ervaring van Miss Macdonald vertegenwoordigt de belangrijkste bron van de moderne *Opnametheorie*, zoals het historische bewijs, samengesteld door Dave MacPherson, onthult ('*The Unbelievable Pre-Trib Origin*').

John Darby, de stichter van de Plymouth Brethren, heeft deze valse leer populair gemaakt. Hoewel veel christenen lang gedacht hebben dat de *Opnametheorie* ontstond bij Darby, is het nu bekend dat dit niet waar is. Darby maakte hem populair. Scofield en anderen namen hem over. Maar Darby zorgde voor de intellectuele kledij, die hem respectabel maakte. Velen in de evangelische sfeer van het huidige christendom zijn zo overtuigd van zijn waarheidsgehalte, dat deze theorie wordt geaccepteerd als de absolute waarheid van God. Het feit is echter, dat John Darby de kennis van de leer van iemand anders kreeg. Zijn bron was Margaret Macdonald.

Na het Koninkrijk der Hemelen breekt het zogenoemde Duizendjarig Vrederijk aan, of, zoals de Schrift zegt: de Dag des HEREN. Satan zal dan voor duizend jaar gebonden zijn (Openbaring 20:2,3). De getrouwen zullen dan genieten van de persoonlijke aanwezigheid van Christus op aarde en samen met Hem de volken besturen.

www.pronk-stukjes.nl