

What Would Jesus Do?

Door: Hein de Haan

'We moeten wel meer op Jezus gaan lijken!'

'O ja? Moeten we dat?'

'JAAA!', galmen we allemaal in koor.

'Ja, jij bent wedergeboren. Nu heb je de plicht om Jezus steeds meer te laten zien in jouw leven!'

Ik zal je eerlijk zeggen: Ik heb ijverig mijn partijtje mee gezongen in dat koor. Er zijn niet jaren, maar decennia in gaan zitten. Jaar in, jaar uit, steeds maar weer proberen om hierin op Jezus te lijken en daarin Jezus te openbaren.

'Jij bent de enige Bijbel, die je buurman leest', dat was voor mijn gevoel een ijzersterk argument om er maar weer eens met hernieuwde kracht tegenaan te gaan. Ken je dat?

Die vele, vele jaren van discipelschap (zoals het veelvuldig genoemd wordt), van het volgen van Jezus (zoals het ook veel genoemd wordt), van maar telkens jezelf afvragen wat Jezus in een dergelijke situatie wel of niet zou doen, het was echt waar in mijn leven alles bij elkaar één grote geestelijke mislukkingstocht, een regelrechte parodie op de nieuwe mens, een spotprent van Jezus. Herken je het?

Jij bent de Heer best wel dankbaar voor wat Hij gedaan heeft op Golgotha, maar die hele vergeefse inspanning die je nu jezelf oplegt... Je kunt het gewoon niet meer aan! Het zuigt al je levenslust uit je weg. Je voelt je als door een vampier leeg gezogen. Mensen, ik heb het geprobeerd, maar nu zing ik met Gerard Joling mee: 'Ik heb er de kracht niet meer voor!'

Mag ik je een geheimpje verklappen? Een heel open geheimpje, dat echt iedereen mag weten! Dit hele gedoe hoeft helemaal niet! Er wordt niks van jou verwacht! Alles is genade!!!

Jij bent één met Christus, want jij bent met Hem gestorven.
Jij bent één met Christus, want jij bent met Hem begraven.
Jij bent één met Christus, want jij bent met Hem opgewekt.
Jij bent één met Christus, want jij bent met Hem gezet in de hemelse ...
Jij bent één met Christus, want Hij is nu je leven.

Ja mensen, God kijkt naar Hein en Hij ziet Jezus! Ja!!! Zo kijkt God naar jou en Hij ziet Jezus! Maar dan komt het gesputter:

Nou ja, zeg je dan, nou ja, zo ziet God het inderdaad, maar... nu moet ik dat nog waarmaken.
Nou ja, zeg je dan, nou ja, zo ziet God het dan wel, maar... dat is natuurlijk niet onze werkelijkheid.
Nou ja, zeg je dan, nou ja, zo ziet God het Bijbels gezien wel, maar... we worden in de Bijbel wel opgeroepen tot...
Nou ja, zeg je dan, nou ja, zo ziet God het dan eigenlijk wel, maar... (vul jouw tegenwerping maar in).

Theologie verklaart God dus blind, die een illusie voorgespiegeld krijgt. Nee, wat God ziet is de werkelijkheid! God kijkt naar Hein en Hij ziet Jezus! Wow!!! God kijkt naar jou en Hij ziet Jezus!!!
Helemaal te gek!!!

Bij mij werkt Christus Jezus dus Zijn leven uit in een autistische 70-plusser, die voortdurend in de war is over zijn eigen emoties. Bij jou werkt Christus Jezus Zijn leven uit in een tot de rolstoel veroordeelde gehandicapte, die als die stoel het begeeft zelfs niet het bed uit kan. Bij weer een ander werkt Christus zijn leven uit in een dakloze, wiens maatschappelijk bestaan zich aan de zelfkant van het leven bevindt. Bij jou werkt Christus wellicht Zijn leven uit in een homo, die de voortdurend falende strijd allang heeft opgegeven. Maar ook werkt de Heer Zijn leven uit in de succesvolle zakenman, die menselijkerwijs dan wel alle redenen lijkt te hebben om op zichzelf te vertrouwen, maar geleerd heeft te genieten van genade alleen.

Laat ik het even bij mezelf houden. (Jij kunt over jezelf ook wel zo'n opsomming bedenken.) De manier waarop ik in elkaar steek. Mijn humor, mijn maffe hippie, country persoonlijkheid, mijn voorliefde voor het altijd spelen met woorden, mijn bedenken van altijd nog vreemdere verhaaltjes, de vreemde mengeling van mijn zachte aard en mijn plotseling driftig kunnen worden, mijn liefde voor mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Je zou kunnen zeggen, dat ben ik. Dat is gewoon wie ik ben, maar dat is nou ook gewoon wie Christus Jezus is. Ja, een goede eenheid Jezus/Hein.

Nee, je hoeft nog niet de psychiater te bellen. Ik heb geen Messiascomplex. Ik heb alleen een beetje inzicht op wat de Bijbel als onze identiteit tekent. Die identiteit geldt mij, maar ook zeker jou!

Het geldt voor jou!
Het Geldt Voor Jou!!
HET GELDT VOOR JOU!!!
HET GELDT ABSOLUUT VOOR JOU!!!!

Dit is nou het heerlijke werk van Christus aan, in en door jou. Dat noemt de Bijbel genade. Geniet ervan. We hebben dus niet de plicht om op Christus te lijken. Er is totaal geen enkele noodzaak om Hem te imiteren als Hijzelf al gezorgd heeft dat Hij ons leven is.

'Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij; voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven.'
– Galaten 2:20 Naardense Bijbel

www.pronk-stukjes.nl