

2020 – de antichrist nadert?

Door: Anke Pronk-Waterlander

Steeds vaker zie ik berichten van gelovigen die ervan overtuigd zijn dat we in 'de eindtijd' leven. Daarmee wordt dan bedoeld dat de antichrist elk moment geopenbaard kan worden, hoewel er ook genoeg mensen zijn die – sinds het uitbreken van de coronacrisis – zijn naam al menen te kennen. De term *eindtijd* komt niet voor in de Schrift, maar *antichrist* wel. Het Griekse ANTICHRISTOS komt vijf keer voor in vier Nieuwtestamentische passages: 1Johannes 2:18,22 1Johannes 4:3 2Johannes :7.

Johannes schreef dat de antichrist zal ontkennen dat Christus ooit in het vlees kwam. **"Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld."** - 1Johannes 4:2,3 NBG.

Dat is iets heel anders dan je doorgaans hoort in evangelische kringen. Ik hoor gelovigen beweren dat Israël zal denken dat de antichrist hun ware Messias is, omdat hij zich zo voor zal doen. In het Grieks is dat een PSEUDOCHRISTOS, een valse Christus. Dat is dus niet wat Johannes bedoelde. Volgens Johannes zal de antichrist beweren dat Jezus Christus nooit in het vlees gekomen is, dat Hij dus nooit op aarde heeft rondgewandeld en dat het dus geen enkele zin heeft om op de terugkeer te wachten van iemand die niet bestaat... En omdat het lang zal duren voordat Christus komt – zoals een aantal gelijkenissen tonen* – zal de antichrist zeer velen ervan weten te overtuigen dat het daarom verstandiger is om een verbond met hem te sluiten. Israël zal dus niet denken dat hun Messias gekomen is, maar bewust kiezen voor de antichrist en hem nemen in plaats van Jezus Christus. Het Griekse ANTI betekent namelijk: *in plaats van*.

* Matteüs 24:45-51 (slechte slaaf – *de heer* verwijst naar Christus)

Matteüs 25:1-13 (wijze en dwaze maagden – *de bruidegom* verwijst naar Christus)

Matteüs 25:14-30 (de talenten – *de heer van die slaven* verwijst naar Christus).

Het doet ook denken aan Israël in de woestijn, toen Mozes lang wegbleef van de berg Sinai en het volk ongeduldig werd. Zij dachten dat Mozes niet meer terug zou komen en zo kwamen ze ertoe om een afgodsbeeld te maken, in plaats van (ANTI) de ware God, die Mozes verkondigde > Exodus 32.

Het verloochenen van Christus en het bewust kiezen voor de antichrist zal in de toekomst de laatste en allergrootste overtreding zijn van Israël. Denk niet dat de kruisiging van Jezus dat was, want Jezus bad dat God hen zou vergeven **omdat zij niet wisten wat ze deden!** > Lucas 23:34. De antichrist komt aan het einde van de 70 jaarweken, die bedoeld zijn om **"de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven."** - Daniël 9:24 NBG.

Met deze informatie kunnen we dus vaststellen dat het onmogelijk is dat de antichrist binnenkort geopenbaard zal worden. Het Jodendom moet namelijk helemaal niets van Jezus Christus hebben. Als er nú een antichrist zou komen, die beweert dat Jezus Christus nooit in het vlees gekomen is, dan zouden de hedendaagse Israëlieten vermoedelijk als volgt reageren: "Wat kan ons dat schelen? Wij hebben sowieso nooit in die Jezus figuur geloofd!"

Paulus gebruikte andere benamingen voor de antichrist:

"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is." - 2Tessalonicenzen 2:3 NBG.

Paulus schreef aan gelovigen die ervan overtuigd waren dat God een Zoon heeft, die Hij naar de aarde zond (in het vlees gekomen) om Israël tot bekering op te roepen in verband met het komende Koninkrijk der Hemelen. De Schrift geeft nog verschillende andere benamingen voor deze bijzondere, lange periode: *het Koninkrijk Gods; het laatste der dagen; zeventig zevens (jaarweken); de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding; de wedergeboorte; het oordeel; de dag van Christus*. Een kleinschalig voorproefje van het Koninkrijk der Hemelen werd ervaren onder de gelovigen in de Handelingenperiode, na de hemelvaart en de uitstorting van heilige Geest. De voortgang van het Koninkrijk en de bijzondere gaven van heilige Geest stopten echter toen bekering van heel Israël uitbleef > Handelingen 28:28.

Let dus goed op wat vooraf moet gaan aan de komst van de antichrist: **"EERST moet de AFVAL komen."** Wat bedoelde Paulus met *afval*, of *afstand neming*, zoals sommigen zeggen? Wanneer wordt iemand afvallig, of neemt iemand ergens afstand van? Dat moet zijn NADAT hij/zij eerder ergens zeer van overtuigd was en die overtuiging met veel hartstocht verkondigde aan wie het maar horen wilde. We moeten goed onthouden dat Paulus deze woorden schreef in een tijd dat het Koninkrijk der Hemelen nog actief was. Hij en de andere apostelen keken in die tijd uit naar de wereldwijde doorbraak van het Koninkrijk, die gepaard zal gaan met de onthulling/openbaring (Grieks: APOKALUPSIS) van Christus in Zijn 'dag' > 1Korinthiërs 1:7,8. Christus zal door onderwijs aan de volken worden onthuld/geopenbaard. De apostelen keken dus nog niet uit naar de persoonlijke komst (Grieks: PAROUSIA) van Christus. De 'dag' van Christus is één van de vele benamingen voor het Koninkrijk der Hemelen, zoals ik hierboven al noemde. Gedurende deze lange periode (70 jaarweken = 490 jaar) zal Hij vanuit de hemel regeren en die 'dag' zal worden afgesloten met Zijn komst naar de aarde. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij de 'dag' des Heren, die 1000 jaar zal duren.

Voorafgaand aan de afvalligheid komt er een lange, gezegende periode, waarin Israël wedergeboren zal zijn (door de uitstorting van heilige Geest op alle vlees > Handelingen 2:17) en zijn roeping als koninklijk priesterschap zal gaan vervullen. De doden zullen worden opgewekt > Daniël 12:2 Johannes 5:29 Handelingen 24:15. De onrechtvaardigen onder hen zullen in die periode geoordeeld worden (opvoedkundig) en Israëlieten zullen iedereen op aarde onderwijs gaan geven over God en Christus. De Schrift noemt dit *vrucht dragen*.

De hele wereld zal uiteindelijk kennis hebben van de ene waarachtige God en Zijn Zoon en er zal geen andere geloofsovertuiging geduld worden. Velen geloven dat dit zal plaatsvinden na de wederkomst van Christus. Ik zie in de Schrift dat dit zal gebeuren vóór Zijn komst en daar heb ik in meerdere artikelen naar verwezen.

Het volk Israël moet dus zelf eerst geheel tot geloof in Jezus Christus komen (wedergeboren), voordat het onderwijs kan gaan geven aan de andere volken en voordat het tenslotte afvallig wordt en zich met de antichrist verbindt. Er staat geschreven dat Gods wetten in hun hart zullen worden geplaatst en dat Hij hun hart van steen zal vervangen door een hart van vlees > Jesaja 44:3 Jeremia 31:33 Ezechiël 11:19. Dat klinkt veelbelovend, maar het begrip *vlees* heeft meestal geen positieve betekenis in de Schrift. Het is ook bijna niet voor te stellen dat Israël na zijn bekering toch weer de fout in zal gaan, maar het Oude Testament staat vol met voorbeelden van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid en Gods handelen daarmee. De grote verdrukking zal als een test ingezet worden om aan te tonen wie de ware gelovigen zijn > Openbaring 3:10. Voor hen die afvallig worden is er dan geen omkeer meer. God zal een dwaling sturen die maakt dat zij de leugens van de antichrist zullen geloven > 2Tessalonicenzen 2:11.

Het zogenoemde Duizendjarig Rijk is niet de aanvang van het Koninkrijk, maar de volgende fase ervan, waarin de getrouwen – het gelovig overblijfsel na de verdrukking – beloond zullen worden voor hun volharding tot het einde van de eerste fase van het Koninkrijk > Matteüs 24:13 Lucas 19:12-27. Er moet dus nog heel wat gebeuren voordat de antichrist op het wereldtoneel verschijnt. Het wachten is nu op de komst van Elia, die alles voor Israël zal herstellen. Vrome Joden zien al eeuwenlang uit naar zijn komst > Maleachi 4:5,6 Matteüs 17:10-12.

Johannes schreef lang geleden al dat de geest van de antichrist in de wereld is. In de eerste fase van het Koninkrijk, vóór de wederkomst, zal satan volop actief zijn, zij het dan achter de schermen. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe toont dit aan > Matteüs 13:24-30 en :36-43. Wanneer de afvalligheid een feit is, zal satan de antichrist introduceren om nog meer te verwoesten. Niet alleen Israël zal afvallig worden. De volken zullen ook in opstand komen tegen de heerschappij van de hemel > Psalm 2:1-5. De verlokkingen van het herbouwde Babylon zullen daarin een rol spelen.

Wat we sinds de uitbraak van de coronacrisis wereldwijd zien gebeuren beangstigt velen. We leven anno 2020 nog altijd in de bedeling van Gods genade. Zijn genade geldt voor iedereen, ook voor misdadigers, die dus – voor zover het van God afhangt – voorlopig nog ongestraft hun gang kunnen gaan. Dat hebben mensen in de afgelopen eeuwen ervaren en daar is niets aan veranderd, behalve dan dat de ontwikkeling van de techniek het mogelijk maakt dat steeds grotere groepen mensen steeds sneller te bereiken, te beïnvloeden en te controleren zijn. Tot de komst van het Koninkrijk zal de wereld geregeerd worden door een aantal steenrijke families (waaronder satanisten) en multinationals, die eigenaar zijn van de banken, de media, de wapenindustrie en de farmaceutische industrie en die op niets anders uit zijn dan nóg meer macht en nóg meer geld. Alleen God weet hoe lang dit nog voortduurt.